

2017 | 2018

JAARPROGRAMMA  
VVP NOORD-HOLLAND



# Inhoud

Agenda 2017	04
Agenda 2018	06
Activiteiten Zaanstreek	08
Activiteiten Heemskerk	20
Activiteiten Hoorn	23
Amsterdam Vrijburg	31
Activiteiten Akersloot	32
Leeskringen	35
Jaarvergadering VVP Noord-Holland	37
Purmerkerk	38
De Zwaan Alkmaar	39
Hilversum 'De Kapel'	40
Stichting Hyperion	41
Westfriese Ekklesia	38
Algemene informatie over vrijzinnigheid	46
Namen en adressen	48
Profiel VVP	49

# Woord Vooraf

Een spannend moment. Het nieuwe boekje van de VVP Noord-Holland. Wat zijn dit seizoen de krenten in de pap? Wat mag je echt niet missen? We organiseren al jaren diverse activiteiten om inspiratie op te doen. Inspiratie betekent letterlijk inblazing, je doet goede ideeën op en wordt enthousiast! Op z'n tijd hebben wij allemaal inspiratie nodig. Inspiratie om ons leven aan te kunnen. Inspiratie tegen de sleur van alle dag. Tegen de eentonigheid. Tegen de drukte, de haast, de vluchtigheid, de waan van de dag. Waar zoek je dan naar bronnen die jou inspireren? Waar vind je bronnen die je brandstof geven om je gewone dagelijkse leven weer aan te kunnen? Het aanbod aan activiteiten van de VVP Noord-Holland wil meehelpen om de ruimte en tijd te vinden om je op te laden, om je te bezinnen en om na te denken. De activiteiten helpen te ontdekken hoe inspiratie tot een bron wordt om het leven in al zijn kleurige tinten en facetten, in al zijn hectiek, weer opnieuw te beleven. Door ontmoeting, door verhalen en door ervaringen van anderen te delen komen we hopelijk de bronnen van inspiratie op het spoor. De activiteiten die de VVP Noord-Holland voor het nieuwe seizoen aanbiedt mogen daarbij een gids zijn. Je kunt er uit kiezen wat bij je past, waar in jouw situatie op dit moment het meeste behoefte aan is, wat het meeste tot de verbeelding spreekt. Kunst, theater, muziek, meditatie, kennis maar ook het delen van ervaringen kan daarbij een aanknopingspunt zijn voor je eigen inspiratie. Hopelijk ga je na een avond van de VVP N-H weer met een gevulde bron van inspiratie terug naar je eigen plek, terug naar de omgeving, situatie en context waarin je je leven leidt. Vol goede moed om het zelfde te doen als je altijd deed, of juist om hetzelfde net even anders te doen. Of om geheel iets anders te doen of te laten.



Henri Frölich,  
*predikant VVP Noord-Holland*

# Agenda 2017

## september

			Pag
02 september	Muziek in de Kogerkerk	Koog aan de Zaan	p.
03 september	Westfriesse Ekklesia	Wognum	p.
16 september	Hyperion: Lustrumfeest 'In de spotlight'	Benningbroek	p.
17 september	Bijbelgesprekken met Heemskerker	Heemskerk	p.
18 september	Film: Noah	Hoorn	p.
20 september	Leeskring predikanten	Hoorn	p.
26 september	Luther als vriend	Wormerveer	p.
27 september	Hoe komen we weer in gesprek met elkaar?	Hoorn	p.

## oktober

01 oktober	Westfriesse Ekklesia	Wognum	p.
06 oktober	Meditatiecursus	Koog aan de Zaan	p.
07 oktober	Muziek in de Kogerkerk	Koog aan de Zaan	p.
09 oktober	Leeskring Schoorl	Schoorl	p.
10 oktober	Westfriesse Ekklesia leerhuis	Wognum	p.
11 oktober	Leeskring Mystiek	Wognum	p.
15 oktober	Bijbelgesprekken met Heemskerker	Heemskerk	p.
15 oktober	Adam's Passion	Akersloot	p.
18 oktober	Hyperion: een verwarde geest	Benningbroek	p.
19 oktober	Leeskring Heemskerk	Heemskerk	p.
22 oktober	Toneelvoorstelling: De actualiteit van Arminius	Hoorn	p.
24 oktober	Vluchtelingenopvang	Koog aan de Zaan	p.
27 oktober	Toneelstuk: 'Hier sta ik - Luther'	Koog aan de Zaan	p.
31 oktober	Cursus 'Weg met de Bijbel'	Hoorn	p.

## november

03 november	Meditatiecursus	Koog aan de Zaan	p.
04 november	Muziek in de Kogerkerk	Koog aan de Zaan	p.
05 november	Westfriesse Ekklesia	Wognum	p.
07 november	Westfriesse Ekklesia leerhuis	Wognum	p.
8 november	Leerhuisavond	Heemskerk	p.
13 november	Film: Room	Hoorn	p.
15 november	Leerhuisavond	Heemskerk	p.
16 november	Leeskring Heemskerk	Heemskerk	p.
17 november	Zincafé Kogerkerk	Koog aan de Zaan	p.
19 november	Bijbelgesprekken met Heemskerker	Heemskerk	p.
23 november	Hyperion: watersnood in West-Friesland?	Benningbroek	p.
24 november	Film: Luther	Zaandijk	p.
28 november	Cursus 'Weg met de Bijbel'	Hoorn	p.
28 november	Slachtofferdenken en klaagcultuur	Koog aan de Zaan	p.
29 november	Leerhuisavond	Heemskerk	p.

## december

01 december	Meditatiecursus	Koog aan de Zaan	p.
03 december	Westfriesse Ekklesia	Wognum	p.
16 december	Muziek in de Kogerkerk	Koog aan de Zaan	p.

# Agenda 2018

## januari

Pag

05 januari	Meditatiecursus	Koog aan de Zaan	p.
06 januari	Muziek in de Kogkerk	Koog aan de Zaan	p.
07 januari	Westfrieze Ekklesia	Wognum	p.
09 januari	Cursus 'Weg met de Bijbel'	Hoorn	p.
11 januari	Leeskring Heemskerk	Heemskerk	p.
14 januari	Iconen	Akersloot	p.
23 januari	Liberaal Christendom	Koog aan de Zaan	p.
24 januari	Inclusief de dieren	Hoorn	p.
29 januari	Hyperion: spirituele teksten van L. Cohen	Benningbroek	p.

## februari

02 februari	Meditatiecursus	Koog aan de Zaan	p.
03 februari	Muziek in de Kogkerk	Koog aan de Zaan	p.
04 februari	Westfrieze Ekklesia	Wognum	p.
08 februari	Leeskring Zaanstreek	Koog aan de Zaan	p.
13 februari	Cursus 'Weg met de Bijbel'	Hoorn	p.
15 februari	Leeskring Heemskerk	Heemskerk	p.
19 februari	Film: Silver Linings Playbook	Hoorn	p.
21 februari	Hyperion: van ver gekomen	Benningbroek	p.
22 februari	Leeskring Zaanstreek	Koog aan de Zaan	p.

## maart

02 maart	Meditatiecursus	Koog aan de Zaan	p.
03 maart	Muziek in de Kogkerk	Koog aan de Zaan	p.

04 maart	Westfrieze Ekklesia	Wognum	p.
07 maart	Annemiek Schrijver: over leven in aandacht	Hoorn	p.
08 maart	Leeskring Zaanstreek	Koog aan de Zaan	p.
13 maart	Westfrieze Ekklesia leerhuis	Wognum	
14 maart	Thema-avond: 'weg met de Bijbel'	Heemskerk	p.
18 maart	Voltooid leven	Akersloot	p.
20 maart	Hyperion: wat kan muziek met je doen	Benningbroek	p.
22 maart	Leeskring Zaanstreek	Koog aan de Zaan	p.

## april

06 april	Meditatiecursus	Koog aan de Zaan	p.
07 april	Muziek in de Kogkerk	Koog aan de Zaan	p.
08 april	Westfrieze Ekklesia	Wognum	p.
10 april	Westfrieze Ekklesia	Wognum	p.
11 april	Ontdekkingsreiziger Arita Baaijens	Hoorn	p.
16 april	Film: Still Alice	Hoorn	p.
18 april	Hyperion: vormgeven aan bezinning	Benningbroek	p.

## mei

06 mei	Westfrieze Ekklesia	Wognum	p.
--------	---------------------	--------	----

## juni

03 juni	Westfrieze Ekklesia	Wognum	p.
---------	---------------------	--------	----

## Lezingen



**Dinsdag 24 oktober 2017**

### **Vluchtelingenopvang**

Lezing door Sjaak Visser

In maart 2017 stond er een groot artikel in Trouw met de kop: Zaankanters willen 'hun' asielzoekers houden. Er stond verder in het artikel: Binnenkort wordt duidelijk of het geplande asielzoekerscentrum (azc) in Zaandam nog doorgaat. Erg waarschijnlijk is dat niet, en dat vinden veel Zaankanters jammer. Ze zijn de afgelopen tijd gehecht geraakt aan 'hun' asielzoekers. "Dit AZC hoort in Zaandam", twittert Zaanse dominee Sjaak Visser in reactie op het nieuws. "Gedragen door de bevolking, tijdelijke plek voor vele bekende statushouders, welkome burens, goed voor integratie. Laten we ons samen inzetten dat het er komt in Zaandam." Op deze avond in de Stolp komt hij vertellen over zijn visie en inzet voor de vluchtelingen en hoe het sindsdien verder is gegaan met de vluchtelingenopvang.

Sjaak Visser is predikant vanuit de Noorderkerkgemeente te Zaandam. Hij is getrouwd en vader van drie tieners. Zijn visie is om samen te ontdekken hoe het geloof kan inspireren voor het leven van alledag. Voor een kwart van zijn tijd is hij aangesteld om activiteiten voor jeugd en jongeren te organiseren.

Datum: dinsdag 24 oktober 2017

Tijd: 20.00-22.00 uur

Plaats: 'De Stolp', Kerkstraat 12, Koog aan de Zaan

Info: Marie Visser T: 075-6120232



**Dinsdag 28 november 2017**

### **Slachtofferdenken en klaagcultuur**

Lezing door: Hetty Zock

Slachtoffers hebben steun en hulp nodig, dat is duidelijk. Maar hoe komt het dat er in een welvarend land als Nederland zoveel geklaagd wordt? Er heerst een 'klaagcultuur', wordt wel gezegd. Daarbij wordt vaak met de vinger gewezen naar anderen, wiens schuld het allemaal zou zijn – de zondebokken. Aanklagers van onrecht en redders werpen zich op. We zien het gebeuren in de politiek, maar ook in onze directe omgeving – bij de bakker, op een verjaardagsfeestje.

Klagen en aanklagen is begrijpelijk, maar we schieten er niet altijd wat mee op. Je kunt als slachtoffer gevangen raken in een net van afhankelijkheid en onmacht en als redder kun je uitgeput raken. In deze lezing wordt vanuit een psychologisch perspectief gekeken naar de negatieve patronen waarin we verstrikt kunnen raken, en hoe we daaruit kunnen komen. Wat zijn de valkuilen van slachtoffers en redders? Hoe kun je als slachtoffer de regie over je eigen leven houden en wat is een goede manier van helpen? En wat hebben religieuze bronnen hierover te zeggen?

Prof. dr. Hetty Zock is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als hoogleraar Geestelijke Verzorging namens het KSGV en de VVP. Daarnaast heeft zij een eigen bureau voor training en coaching/supervisie aan pastores en zorgprofessionals.  
Zie: [www.hettyzock.nl](http://www.hettyzock.nl)

Datum: dinsdag 28 november 2017

Tijd: 20.00-22.00 uur

Plaats: 'De Stolp', Kerkstraat 12, Koog aan de Zaan

Info: Marie Visser T: 075-6120232

**Dinsdag 23 januari 2018**

## **Liberaal Christendom**

Lezing door Henri Frölich



In het boek *Liberaal christendom* presenteren elf auteurs van protestantse huize een hedendaagse vorm van geloven. Ze nemen de christelijke traditie serieus en ontvouwen haar waarde voor deze tijd, zonder de hakken in het dogmatische zand te zetten of te lonken richting atheïsme. Gezocht wordt naar een doordachte beleving van het geloof en een daaraan verbonden manier van leven. De auteurs zoeken met hun liberale benadering aansluiting bij de vragen van hedendaagse godzoekers, zowel binnen als buiten de kerk.

Henri Frölich studeerde theologie aan de Theologische Universiteit Kampen en deed rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als hoofdvak recht en religie. Hij was eerder predikant in Stedum en Ten Post en is nu predikant met bijzondere opdracht voor de Vereniging van Vrijzinnig Protestant in Noord-Holland en gemeentepredikant in de Purmerkerkgemeente te Purmerend. Hij schreef mee aan het *Doorns Evangelie. Marcus opnieuw* (2014). Ook werkte hij mee als een van de auteurs van het boek dat deze avond centraal staat: *Liberaal Christendom*.

Datum: dinsdag 23 januari 2018

Tijd: 20.00-22.00 uur

Plaats: 'De Stolp', Kerkstraat 12, Koog aan de Zaan

Info: Marie Visser T: 075-6120232

## Zincafé Kogerkerk 17 november

Het Zincafé Kogerkerk is een Zaanse forum voor opinie en debat voor vraagstukken op het terrein van zingeving, maatschappij en cultuur. Met dit café, georganiseerd door de Kogerkerkgemeente, willen we gelegenheid scheppen om in informele sfeer hierover met elkaar te praten. Op 17 november spreekt Hans Luiten over 'Begrijpen wij Turkije en de Turken nog?' Hoe kan het dat de voormalige vrienden Erdogan en Gülen, afkomstig uit het zelfde 'religieuze nest', nu vijanden zijn, hoe zien hun achterbannen eruit, hoe komt het dat zoveel Nederlandse Turken voor Erdogan zijn, etc.?

Hans Luiten is historicus en was o.a. wethouder in Zaanstad. Hij is een boeiend spreker.

Datum: vrijdag 17 november

Tijd: 20.00 uur, kerk open om 19.30 uur.

Plaats: Kogerkerk, Kerkstraat 12, Koog aan de Zaan

Toegang: vrij; collecte na afloop ter bestrijding van de onkosten.



## Meditatiecursus

Meditatie bestond al in de eerste christengemeenten. Er zijn vele vormen van meditatie, waaronder christelijke meditatie. Het doel is: verdieping, op een andere manier met geloof bezig zijn, het bereiken van innerlijke stilte. Bezig zijn met de vraag: kan ik iets vernemen van God, wat heeft wat ik waarneem mij te vertellen. Het komende winterseizoen elke eerste vrijdag van de maand onder leiding van ds. Maas Beitler en Maartje Hoogendoorn in een groep oefenen in meditatie. Samen met anderen komt stilte beter tot zijn recht en voel je meer het contact vanuit je innerlijk met het Goddelijke. Wie doet er mee?

Opgeven bij ds. Maas Beitler [menmbeitler@ziggo.nl](mailto:menmbeitler@ziggo.nl) of Maartje Hoogendoorn [maartjehoogendoorn@hetnet.nl](mailto:maartjehoogendoorn@hetnet.nl) uiterlijk voor 1 oktober 2017

Data: 2017: 6 oktober, 3 november, 1 december  
2018: , 5 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april

Tijd: 14.30 –16.00 uur

Plaats: Kogerkerk / De Stolp, Kerkstraat 12, Koog aan de Zaan



## LUTHER JAAR - 500 jaar reformatie



Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat de Reformatie begon. De naam van Maarten Luther is hier onlosmakelijk mee verbonden. Hij is daarom het onderwerp van drie activiteiten in het najaar: een inleiding, een toneelvoorstelling en een film. Iedere activiteit staat op zichzelf, maar het bijwonen van alle drie de bijeenkomsten heeft een meerwaarde. Door op verschillende manieren met Luther bezig te zijn, krijgen deelnemers niet alleen een veelheid aan perspectieven aangereikt (inleiding), maar worden zij ook meegenomen in het leven van Maarten Luther zelf (film) en worden zij uitgedaagd om Luthers doen en laten op hun eigen leven te betrekken (toneel). De drie activiteiten spreken hoofd, hart en handen aan. Kortom: een rijk programma dat u niet mag missen. Hieronder vindt u informatie over de afzonderlijke activiteiten. Noteer in ieder geval de data:

### **Inleiding: Luther als vriend**

Datum: Dinsdag 26 september, 19.30 uur, Kosterij, Wormerveer

### **Toneelstuk: 'Hier sta ik – Luther' door Kees van der Zwaard**

Datum: vrijdag 27 oktober, 20.00 uur, Kogerkerk

### **Film: Luther**

Datum: Vrijdag 24 november, 19.30 uur, De Ontmoeting, Zaandijk



### Luther als vriend

500 jaar Reformatie betekent veel aandacht voor Maarten Luther. Cor Treffers en ds. Christiaan Ravensbergen verzorgen op dinsdag 26 september 2017 een informatieve avond over deze spraakmakende en inspirerende reformator. Aan de hand van tien ijkpunten lopen zij het leven en werken van Maarten Luther langs. Het geheel wordt omlijst door beelden en muziek. De insteek van deze avond is 'Luther als vriend'. Als theoloog werkte Luther nauw samen met Philipp Melancton. Hoe verhiel hij zich tot deze collega? Maar Luther was ook een boerenzoon (zei hij zelf). Hoe was zijn relatie met zijn familie (en met de boeren in Duitsland)? Hij werd een augustijner monnik. Hoe verhiel hij zich tot zijn medebroeders en tot andere leden van de Rooms-katholieke kerk? Later trouwde Luther met Katharina von Bora. Hoe was dat huwelijk? En dan de Joden. Hoe keek Luther tegen Joden aan? Uit het geheel van relaties komt Maarten Luther naar voren komen als briljant, hoekig, zorgzaam, antisemitsch, onzeker, revolutionair en nog veel meer. Spraakmakend is hij zeker, tot op de dag van vandaag.

Datum: Dinsdag 26 september 2017

Tijd: 19.30 uur

Locatie: De Kosterij, Noordeinde 20, Wormerveer

### Toneel: Kees van der Zwaard speelt met Luther

Kees van der Zwaard is theoloog en een theatermaker in de stijl van Youp van 't Hek en Freek de Jonge. Razendknap weet hij altijd verschillende verhaallijnen met elkaar te verbinden. Oude verhalen worden daardoor tot nieuw leven gewekt.



In *Hier sta ik* duikt hoofdpersoon Maarten in de spannende, wonderlijke en soms grimmige gedachtewereld van Luther. Die confronteert hij met onze eigentijdse cultuur en zijn eigen persoonlijke geschiedenis. Zo ontstaat een monoloog over vriendschap en verraad, God en het geweten, de duivel en de vrije wil – voortgedreven door het verlangen naar wat ooit genade werd genoemd.

Een aparte rol is weggelegd voor een computergestuurd draaiorgel, dat Bach en blues laat horen. Kees van der Zwaard blijkt daarbij niet alleen een begenadigd speler, maar ook een begenadigde zanger te zijn.

Datum: vrijdag 27 oktober 2017

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Kogerkerk, Kerkstraat 12, Koog a/d Zaan

Entree: 5,00 euro

### Luther - de film

Deze film uit 2003 van de regisseur Eric Till vertelt het levensverhaal van de Duitse kerkhervormer Luther. Het verhaal begint op het moment dat Luther in een storm belandt en God belooft monnik te worden als hij het overleeft. En zo gebeurt het, Luther zal de rest van zijn leven wijden aan het dienen van God. Maar, Luther ziet juist als monnik steeds meer van een praktijk in de kerk / onder monniken die niet klopt met wat er geleerd wordt. Zijn vragen en kritiek groeien mettertijd.

De film geeft een goede impressie van het leven en denken van Luther, al zijn er ook onderwerpen weggelaten zoals Luthers mening over de Joden (dat ze zich tot het Christendom moesten bekeren en anders geen recht van bestaan hadden).

Datum: vrijdag 24 november 2017

Tijd: 19.30 uur

Locatie: De Ontmoeting, Parklaan 1, Zaandijk



## Zaanse Open Lucht Dienst

Op zondag 27 mei 2018 zal er een bijzondere kerkdienst gehouden worden. De bedoeling is samen vieren en elkaar ontmoeten regio-breed en zo het kerkelijk seizoen feestelijk afsluiten. Het idee voor deze dienst is ontstaan in de werkgemeenschap van predikanten naar aanleiding van de vraag hoe we vorm kunnen geven aan het feit dat elke kerk deel is van een groter geheel en vanuit de wens een activiteit voor de hele regio te organiseren om zo gelegenheid te bieden aan ontmoeting en samenwerking op een niveau dat dat van de eigen gemeente overstijgt. De werkgemeenschap van predikanten zal deze dienst voorbereiden maar kan hierbij zeker hulp gebruiken. Wie het leuk vindt mee te denken of te doen, hetzij praktisch, organisatorisch, hetzij inhoudelijk, melde zich bij de eigen predikant. Over de invulling van de dienst en het verder programma is op dit moment nog weinig bekend.

Datum: zondag 27 mei 2018

Tijd: 10.00 uur

Locatie wordt nog bekend gemaakt

## Leeskring Zaanstreek



Gelezen en besproken wordt deze keer een aantal hoofdstukken uit het boek van rabbi Jonathan Sacks: 'Niet in Gods naam', dat als ondertitel heeft 'Een pleidooi tegen religieus extremisme en religieus geweld'. Sacks legt uit hoe religie in het algemeen tot geweld kan leiden maar ook hoe het aan vrede en stabiliteit kan bijdragen. Vervolgens gaat hij nader in op de beladen relatie tussen de abrahamitische geloven, judaïsme, christendom en islam. Sacks gaat in op een aantal teksten en verhalen uit de bijbel. Hij laat aan de hand daarvan zien waar de spanning zit én hoe we elkaar allemaal kunnen zien als kinderen van Abraham, allemaal kostbaar in Gods ogen en allemaal gezegend. De leesgroep is dit jaar een samenwerking van de Kogerkerkgemeente en de VVP Noord-Holland. De leiding is in handen van ds. Henri Frölich, ds. Bart Vijfvinkel en ds. Margo Trapman.

De groep zal maximaal 12 deelnemers groot zijn. Bij grotere belangstelling zal een parallelgroep gestart worden. Data en tijd voor deze groep worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. Dus ook als u niet op donderdagmiddag kunt, kunt u zich aanmelden. Dat dan wel graag aangeven.

Deelnemers schaffen het boek zelf aan. Mocht dit een bezwaar zijn, kunt u contact opnemen met één van de begeleidende predikanten.

Het boek: Rabbi Jonathan Sacks, 'Niet in Gods naam – Een pleidooi tegen religieus extremisme en religieus geweld', uitgeverij Kok, ISBN 978 90 435 2718 7, prijs €22,50 of €9,99 voor de E-book versie.

Opgeven uiterlijk 14 januari 2018

Data: donderdagmiddag 8 en 22 februari, 8 en 22 maart

Tijd: 13.30-15.00 uur

Plaats: 'De Stolp', Kerkstraat 12, Koog aan de Zaan

Info en opgave: Marie Visser T: 075-6120232

E: marievisser@hetnet.nl

## Muziek in de Kogerkerk

De Stichting Vrienden van de Kogerkerk organiseert elke maand een concert op de zaterdagmiddag. Het concert begint om 16:00 uur en duurt ongeveer een uur. De kerk is open vanaf 15:15 uur. Wij heten U van Harte welkom met een kopje koffie of thee. Adres van de kerk: Kerkstraat 12, Koog aan de Zaan  
De toegang is vrij. (collecte na afloop)

### Programma seizoen 2017 - 2018:

**Zaterdag 2 september 2017, 16:00 uur**

#### **Noblesse Oblige**

Drie sprankelende, klassieke zangeressen Esther Adelaar, Esther Floor, Isabella Scholte worden begeleid op de piano door Elizabeth Ford. Met geraffineerde humor, plezier en verrassende wendingen verzorgen zij een stijlvol optreden.

**Zaterdag 7 oktober 2017, 16:00 uur**

#### **Maya Fridman, cello en Jeff Heijne, flamencogitaar**

Deze twee Masters in muziek brengen het programma 'La Bús-queda del Duende'. Duende is een term die vaak gebruikt wordt in Flamenco om een gevoel van extase te beschrijven. Laat u meemenen in hun zoektocht.

**Zaterdag 4 november 2017, 16:00 uur**

#### **Bas Westerhof, orgel en James Oesi, contrabas**

Bas concerteerde in o.a. de Bavo in Haarlem en het Orgelpark en de Westerkerk in Amsterdam. James Oesi is sinds zijn komst in 2009 naar Nederland een bekend gezicht in de klassieke en moderne muziekwereld. Als één van de weinigen richt hij zich op de bas als solo-instrument. Samen brengen James en Bas een gevarieerd programma.

**Zaterdag 16 december 2017, 16:00 uur**

#### **Vocaal Ensemble Intermezzo en Bas Westerhof, orgel**

Het Kerstconcert in de Kogerkerk is een populaire traditie geworden. Engelse traditionals en kerstliederen uit de hele wereld in afwisseling met orgelmuziek.



**Zaterdag 6 januari 2018, 16:00 uur**

#### **Amarilli's sunshine, blokfluitensemble en Merk Rijken, orgel**

Het ensemble bestaat uit zes leden olv Dieuwke Berkelaar. De diverse soorten blokfluiten worden gecombineerd met zang en orgel. Zij brengen een lichtvoetig programma met muziek uit vijf eeuwen.

**Zaterdag 3 februari 2018, 16:00 uur**

#### **Diciendo kwartet, strijkinstrumenten**

Vier jonge, enthousiaste, ervaren musici brengen een gevarieerd programma.

**Zaterdag 3 maart 2018, 16:00 uur**

#### **Koor Apostolisch Genootschap Zandijk en Bas Westerhof, orgel**

Koorzang die in de mooie akoestiek van de Kogerkerk goed tot zijn recht komt door een goed koor begeleid door organist Bas Westerhof die tevens het orgel solo laat horen.

**Zaterdag 7 april 2018, 16:00 uur**

#### **Jong Zaaans Talent**

Kinderkoor van het Apostolisch Genootschap en jong talent uit de school van Fluxus. Kinderen/ jongeren die bij het Jan Pasveer concours regelmatig in de prijzen vallen.

Zie voor alle andere activiteiten in de Kogerkerk de actuele informatie op: [www.kogerkerk.nl](http://www.kogerkerk.nl)

## Leeskring Heemskerk



In vier bijeenkomsten bespreken we het boek *Weg met de Bijbel. Gids voor vrijzinnig bijbellezen*.

Waarom zou je de Bijbel willen lezen? Een boek dat overloopt van wonderlijke en soms afstotende verhalen. Een boek met een moraal en met vooroordelen waar we nu wel eens van af willen. Dus: 'Weg met de Bijbel'? Met deze stevige vragen gaan drie remonstranten in dit boek aan de slag. Het zijn kritische lezers, maar 'weg van de bijbel'. Aan de hand van thema's als het offer, schulden, kwetsbaarheid en de toekomst duiken ze in de Bijbel en lezen ze die op hun, vrijzinnige manier.

U bent van harte uitgenodigd bij de leeskring.

De auteurs:

[Bert Dicou](#) is verbonden aan het Arminius Instituut (VU) en predikant in Hoorn.

[Anne Claar Thomasson-Rosingh](#), geworteld in de remonstrantse traditie, is nu werkzaam als priester in de Engelse kerk en docent bijbelse vakken aan Sarum College, Salisbury.

[Sigrid Coenradie](#) is predikant van Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis in Deventer.

Data leeskring: Donderdag 19 oktober 2017, Donderdag 16 november 2017, Donderdag 11 januari 2018, Donderdag 15 februari 2018

Tijd: 10:00-11:30 uur

Locatie: Dorpskerk, Kerkplein 1, Heemskerk

Info en aanmelding: Henri Frölich, ahfrolich@gmail.com

Het verdient aanbeveling het boek van te voren aan te schaffen.

Titel: Weg met de Bijbel. Gids voor vrijzinnig Bijbellezen, Bert Dicou (red.), uitgeverij Meinema, ISBN 9789021170060, prijs: 16,99 euro

## Thema-avond: Weg met de Bijbel

Spreker: [Bert Dicou](#)

Op woensdagavond 14 maart 2018 organiseren we een thema-avond naar aanleiding van het door ons in de leeskring besproken boek *Weg met de Bijbel*. Gids voor vrijzinnig bijbellezen.

Bert Dicou is verbonden aan het Arminius Instituut (VU) en predikant in Hoorn.

Datum: woensdag 14 maart 2018

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Dorpskerk, Kerkplein 1, Heemskerk

Info: Henri Frölich, ahfrolich@gmail.com

## 'Met een boek vol zilverwerk'

### Drie leerhuisavonden over de vrijdag, de zaterdag en de zondag in islam, jodendom en christendom

De VVP Noord-Holland, de commissie Kerk & Israël van de Protestantse Gemeente Heemskerk en de Stichting Leerhuis Kennemerland slaan de handen ineen en organiseren in november gezamenlijk een drietal leerhuis-avonden. Het zal gaan over de betekenis van die ene bijzondere dag in de week volgens de joodse, de christelijke en de islamitische traditie: de sjabbat, de zondag en de vrijdag. Deskundigen zullen over het thema vertellen, waarbij zij zowel de historie als de actualiteit zullen belichten. Ook zullen zij met de aanwezigen een korte representatieve tekst lezen. Bezinning op de oude bronnen, kennismaken van verschillende tradities, reflectie op de huidige tijd, dat zijn de ingrediënten.

Hartelijk welkom op de woensdagavonden 8, 15 en 29 november 2017 van 20:00 tot (uiterlijk) 22:00 uur in de Morgensterkerk, Vrijburglaan te Heemskerk. Kosten: 5,- euro per bijeenkomst, inclusief koffie, thee en lesmateriaal. Voor meer informatie en (verplicht) aanmelden: Henri Frölich, ahfrolich@gmail.com.

## Bijbelgesprekken met Heemskerkers



In de nieuwe serie 'Bijbelgesprekken met Heemskerkers' interviewt predikant Marco Visser mensen die een bepaalde rol spelen in de Heemskerkse samenleving. Wie is hij of zij? Waar liggen haar drijfveren, wat inspireert hem? Waar komt het op aan in de huidige tijd? Een persoonlijk gesprek dus. En tegelijk gaat het gesprek over een Bijbeltekst. Wat heeft deze oude bron te zeggen anno nu? Wat is de actuele waarde van het verhaal?

Wie behoefte heeft aan bezinning: hartelijk welkom in de Heemskerkse Dorpskerk. Het is op de zondagavonden 17 september, 15 oktober en 19 november 2017, van 19:00 tot 20:00 uur. Er klinkt goede muziek, er is koffie en thee na afloop, toegang is gratis.

Dit najaar zijn te gast: Maria Genova (journalist en schrijfster), Henk Tijbosch (documentairemaker) en Marga van Lieshout (directeur basisschool De Bareel).

Data: zondagavond 17 september, 15 oktober en 19 november 2017

Tijd: 19:00 tot 20:00 uur

Locatie: Heemskerkse Dorpskerk

Toegang: gratis

### **Bijbelse Theologie voor gemeenteleden** **Drie avonden voor wie meer wil weten**

De Bijbel is een eerbiedwaardig, maar ook moeilijk en ondoordringbaar boek. Een wereld om in te wonen, maar ook om in te verdwalen. Hoe vind je je weg? Begin 2018 organiseert predikant Marco Visser hierover drie leerhuisavonden. Het zal gaan over de opbouw van het boek, over de grote lijnen die in de veelheid van verhalen toch te vinden zijn en over de steeds terugkerende 'grondwoorden' in de bijbelse taal. Een minicursus Bijbel, bedoeld voor mensen die meer willen weten.

Data en plaats van samenkomst worden later bekend gemaakt.

Voor meer informatie en (alvast) aanmelding:  
marcovisser64@kpnmail.nl.

## Activiteiten

# Hoorn

## Lezingen

### **Foreestenhuisavond wo 27 september, 20.00 uur.** **Hoe komen we weer in gesprek met elkaar?**

Een onderzoek naar: 'Wat houdt ons van elkaar gescheiden' In deze tijd van verharde standpunten en polarisatie, wordt het steeds moeilijker om kennis te maken met het gezichtspunt van de ander. Het lijkt wel gemakkelijker om met een zekere starheid het eigen idee te verdedigen. Dat gebeurt soms, zeker vanaf de zijlijn gezien, tegen beter weten in. De brug naar de ander wordt dan wel steeds smaller. Erg jammer, want i.p.v. groei en vernieuwing ontstaat er verstarring en afwijzing. De oplossing van het probleem wordt gevonden in de ontmoeting met de ander, of het andere. Is dat niet de kern van Vrijzinnig denken?

Het onoverbrugbaar gescheiden zijn komen we overal tegen: op het werk, in de samenleving en ook in relaties. Daar voelen de meeste mensen zich niet prettig bij. Maar wat doe je daar dan aan? Daar gaat deze bijeenkomst over.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u:

- Inzicht hoe het komt dat ingenomen standpunten soms zo moeilijk te verlaten zijn.
- Helderheid over hoe toevallig vaste standpunten ontstaan en waarom ze toch zo hardnekkig kunnen zijn. Die toevalligheid in combinatie met hardnekkigheid, zorgt voor zelfrelativering, een gevoel van opluchting en een glimlach.
- Gereedschappen aangereikt die heel praktisch oplossingen bieden om uit de impasse van vaste standpunten te stappen. Afwisseling is prettig. Het wordt dus zeker geen college, maar u gaat o.l.v. een ervaren gespreksleider ook zelf aan het werk en u doet onderzoek. Daardoor ontstaat er meer inzicht en kunt u alles wat u te weten komt, veel gemakkelijker toepassen in de eigen

situatie. Natuurlijk krijgt u ook informatie en deze is vaak verrassend nieuw. De gekozen werkvorm is speels, veilig en herkenbaar. En... 'Waar gelachen wordt, verblijft de waarheid.'  
Gespreksleider: Piet Beemsterboer

Piet Beemsterboer is in allerlei functies werkzaam geweest in het onderwijs en het bedrijfsleven. Het laatste deel van zijn loopbaan was hij werkzaam als senior-onderwijsadviseur. Daarnaast is hij vanaf 1995 actief als coach, trainer en adviseur met een eigen praktijk.  
Duur van de bijeenkomst is 2 uur.  
Voor meer informatie: website: [www.pietbeemsterboer.nl](http://www.pietbeemsterboer.nl)

Datum: woensdag 27 september 2017  
Tijd: 20:00 uur  
Locatie: Foreestenhuis – Grote Oost 43, Hoorn



**Toneelvoorstelling 'De actualiteit van Arminius'**  
**zondagmiddag 22 oktober, 14.00 uur.**  
Marijke Broekhuijsen

Om Arminius tot leven te wekken, duik je in de geschiedenis, in de wereld waarin hij opgroeide, zijn predikant- en hoogleraarschap vervulde. En waarin hij in conflict kwam met zijn collega Gomarus. Het blijkt een wereld vol tegenstellingen, oorlogsgeweld en gevaar, maar ook van subtiele politieke, religieuze en wetenschappelijke nuances. In alle opzichten verrassend!

Het 'beroemd/berucht' geworden conflict tussen Arminius en Gomarus ging in eerste instantie over de voorbeschikking. Heeft God alles voorbeschikt of heeft de mens invloed op zijn eigen leven? Predestinatie lijkt een gedateerd onderwerp, maar wie de verhitte discussies volgt n.a.v. Swaab's boek 'Wij zijn ons brein' weet beter. Wij worstelen vandaag nog steeds met de vraag in hoeverre wij over een vrije wil beschikken. Of zijn wij het resultaat van toeval, milieu of genen?

In het 17e eeuwse conflict tussen Arminius en Gomarus schuilt nog een actueel thema. Aanhangers van Arminius waren 'rekkelijk', die van Gomarus 'precies'. Wat betekent 'rekkelijk' nu, in een tijd van toenemende polarisatie, waarin de verworvenheden van de verlichting ter discussie staan? Hoe kun je enerzijds sterk afwijkende opvattingen accepteren en waarderen, anderzijds opkomen

voor waarden die jij essentieel acht voor een menselijke samenleving? Sommigen leven in hun absolute eigen gelijk: andersdenken-den of -gelovenden worden als gesprekspartner uitgesloten, zijn niet de moeite van het gesprek waard...wat betekent dan tolerantie, 'rekkelijkheid'?

Ingrediënten van deze vertelvoorstelling zijn verhalen, geschiedenis en muziek. Naast de maker Marijke Broekhuijsen werken mee: Erik Raaijman, Hein Dop en Jaap van Kampen.

Marijke Broekhuijsen is acteur en cultuurpedagoog. Erik Raaijman is musicus, Hein Dop theatercoach, Jaap van Kampen (behalve Doopsgezind) socioloog.

Datum: zondag 22 oktober 2017  
Tijd: 14:00 uur  
Locatie: Foreestenhuis – Grote Oost 43, Hoorn



**Foreestenhuisavond wo. 24 jan., 20 uur**  
**Karen Soeters (Piep Vandaag): Inclusief de dieren**

Met open ogen in de samenleving staan – betekent dat niet ook de ogen openen voor de dieren waar wij mee leven? Niet alleen de huisdieren, maar ook de dieren die we eten of gebruiken voor de productie van melk, eieren, bont enz.? Of de dieren die ons vermaken? Hebben dieren ook rechten? Deze avond vragen wij ons onder leiding van dierenbeschermster Karen Soeters van Piep Vandaag af voor welke morele dilemma's ons dit alles plaatst. En wat we kunnen doen of zouden moeten doen om het welzijn van dieren te bevorderen. Voor een 'inclusieve samenleving' - inclusief de dieren.

Karen Soeters is de oprichter van omroep PIEP! wat later is omgedoopt in intercommunity PiepVandaag.nl. In augustus 2007 werd zij benoemd tot directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation. Zij was projectleider van de veelbesproken klimaatfilm 'Meat the Truth' en verantwoordelijk voor daarop volgende documentaires zoals 'Sea the Truth'. Onder haar redactie verscheen het gelijknamige boek, 'Sea the Truth, essays on overfishing, pollution and climate change'. Ook verzorgt zij regelmatig lezingen in binnen -en buitenland.

Datum: woensdag 24 januari 2018  
Tijd: 20:00 uur  
Locatie: Foreestenhuis – Grote Oost 43, Hoorn

## Foreestenhuisavond woensdag 7 maart, 20.00 uur Annemiek Schrijver over leven in aandacht

Annemiek Schrijver, onder andere bekend van het televisieprogramma 'De Verwondering' van de KRO/NCRV met de boeiende lezing 'Wat kom jij hier in godsnaam doen?'

Schrijver: 'Ik wil mensen laten zien dat ze met verwondering en ontroering kunnen gaan leven. We kunnen op zoek gaan naar onze innerlijke schat en vriendschap sluiten met onszelf. Misschien hebben we die verborgen schat een tijd over het hoofd gezien, maar het is nooit te laat om schatgravertje te spelen. Een parel blijft altijd een parel, of 'ie nu achteloos in de modder ligt of opgepoetst in een vitrine wordt opgesteld. Het is tijd om onze parel op te poetsen. Deze schat wil aan het licht komen. Laten we in aandacht leven en zo de mens worden zoals we bedoeld zijn.'

Annemiek Schrijver gaat met haar toehoorders tijdens deze lezing 'op reis'. Ze laat hen inzien wat zijzelf in huis hebben dat hen tot een uniek wezen maakt.

Datum: woensdag 7 maart 2018

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Foreestenhuis – Grote Oost 43, Hoorn



## Cursus Weg met de Bijbel

Waarom zou je de Bijbel willen lezen? Een boek dat overloopt van wonderlijke en soms afstotende verhalen. Een boek met een moraal en met vooroordelen waar we nu wel eens van af willen. Dus: 'Weg met de Bijbel'? Met deze stevige vragen gaan drie remonstranten in dit boek aan de slag. Het zijn kritische lezers, maar 'weg van de bijbel'. Aan de hand van thema's als het offer, schulden, kwetsbaarheid en de toekomst duiken ze in de Bijbel en lezen ze die op hun, vrijzinnige manier.

### De auteurs:

**Bert Dicou** is verbonden aan het Arminius Instituut (VU) en predikant in Hoorn.

**Anne Claar** Thomasson-Rosingh, geworteld in de remonstrantse traditie, is nu werkzaam als priester in de Engelse kerk en docent bijbelse vakken aan Sarum College, Salisbury.

**Sigrid Coenradie** is predikant van Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis in Deventer.

In vier bijeenkomsten bespreken we het boek Weg met de Bijbel. Gids voor vrijzinnig bijbellezen.

Deelnemers lezen vooraf de aangegeven gedeelten.

Begeleiding: ds. Bert Dicou en ds. Henri Frölich (in samenwerking tussen DoRe Hoorn en de VVP Noord-Holland)

Datum: Dinsdagen 31 oktober, 28 november, 9 januari en 13 februari

Tijd: 14.30 uur tot 16.30 uur

Locatie: Foreestenhuis – Grote Oost 43, Hoorn

Opgave: ds. Bert Dicou, 0299 437 509, e-mail: bert.dicou@gmail.com



## Filmavonden in Hoorn

### Maandag 18 september: **Noah**

In een wrede wereld zonder hoop, zonder regen en zonder gewassen, die overheerst wordt door krijgsheren en hun barbaarse troepen, staat één man aan de kant van het goede; Noach (Russell Crowe). Hij is een doorgewinterde strijder, een magiër en een genezer, maar het enige wat hij wil is vrede voor hem en zijn gezin. Elke nacht heeft Noach visioenen over een eindeloze vloed, die het symbool is voor de vernietiging van alle leven. Gaandeweg begrijpt hij de boodschap die de Schepper hem stuurt. Deze heeft besloten om de mensheid te straffen en hen tot de laatste man te doden. Maar Hij geeft Noach een allerlaatste kans om het leven op Aarde te vrijwaren...

### Maandag 13 november: **Room**

Voor Jack is de kamer zijn wereld: de plek waar hij geboren is, waar hij en zijn moeder eten en slapen, spelen en leren. Maar terwijl dit voor Jack als thuis voelt, ervaart zijn moeder het als een gevangenis. Dankzij de intense liefde voor haar zoon heeft ze het voor elkaar gekregen om hem te laten opgroeien in een kleine kamer van ongeveer 3 bij 3 meter. Maar doordat Jack steeds nieuwsgieriger begint te worden, weet ze dat de kamer niet voor onbepaalde tijd als thuis gebruikt kan worden.



### Maandag 19 februari: **Silver Linings Playbook**

Pat Solitano is een man die alles van de zonnige kant bekijkt. Nadat hij uit het psychiatrisch ziekenhuis ontslagen is en zijn vrouw verloren heeft aan een andere man, is hij er van overtuigd dat hij haar weer voor zich kan winnen en zijn leven weerop de rails kan krijgen. Pat verhuist terug naar zijn ouders en wijdt zich geheel aan de opgave om de man te worden die zijn vrouw altijd had gewild. Maar dan ontmoet hij Tiffany, een mooie vrouw wiens leven ook anders is gelopen dan ze had gedacht.

### Maandag 16 april: **Still Alice**

Alice Howland (Julianne Moore) is een 50-jarige docent taalkunde aan de Harvard-universiteit. Op het toppunt van haar carrière krijgt ze te maken met het verval van haar geheugen. Ze wordt gediagnosticeerd met de ziekte van Alzheimer en moet als sterke onafhankelijke vrouw zien om te gaan met de gevolgen van deze diagnose die haar leven drastisch zal veranderen.

Data: maandagen 19 september, 7 november, 30 januari en 13 maart

Tijd: 20:00 uur Locatie: Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn

Toegang: vrij, vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Opgeven is niet noodzakelijk. U kunt naar keuze één keer meedoen of enkele of al de vier avonden bezoeken. Filmvertoning met kort nagesprek. Wilt u op de hoogte gehouden worden van komende films, dan kunt u zich op de maillijst laten zetten. Een mailtje naar Bert Dicou: bert.dicou@gmail.com met 'aanmelding filmservice' is voldoende.



## Engel van Hoorn

Het jaarthema in 2017-2018 is: 'Leef-Tijd'.

Bijeenkomsten, waarin een bepaald thema op de rand van kerk en samenleving aan de orde komt. Naast het gesproken woord spelen muziek en theater een belangrijke rol. De bijeenkomsten zijn op de derde zondagmiddag van de maand.

Alle bijeenkomsten vinden plaats in Kapel Dijk en Duin  
Wilhelminalaan 2 1623 MA Hoorn.

De middag begint altijd om 14.00 uur en om 16.00 uur ronden we af met gelegenheid tot napraten of alles gewoon even laten bezinken onder het genot van een drankje.

Elke activiteit heeft een thema. Rond dat thema brengt De Engel van Hoorn mensen, uitingen en ideeën bij elkaar. Vaak uitgesproken, altijd bijzonder, maar ook gewoon boeiend. Altijd een mix van cultuur, mening en emotie.

Meer informatie en programma: [www.engelvanhoorn.nl](http://www.engelvanhoorn.nl)



## Activiteiten

# Amsterdam Vrijburg

Vrijburg is een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap in Amsterdam, gevormd door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid zijn belangrijke uitgangspunten.

Voor alle actuele informatie over de diensten, de activiteiten en de kringen in Amsterdam Vrijburg verwijs ik u graag naar de website van de vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap te Amsterdam: [www.vrijburg.nl](http://www.vrijburg.nl)

Hierop is alle actuele informatie over de diverse activiteiten te vinden. Ook kunt via de site bijvoorbeeld kerkdiensten live bekijken.





## Levensbeschouwelijke lezingen



**Zondag 15 oktober 2017**

**Adam's Passion**

Lezing door May Verheyen

You see, this story is your story [...]. The story of Adam is the story of all mankind [...]. – Arvo Pärt

Unieke kans om de wereldpremière (2015) van het muziektheaterstuk Adam's Passion te zien! De twee artistieke grootmeesters Arvo Pärt en Robert Wilson werken daarin voor het eerst samen en scheppen een monumentaal, meditatief landschap.

De Amerikaanse theaterregisseur en set designer Robert Wilson tovert vier stukken van de Estse componist Pärt om tot een indringend, poëtisch gesamtwerk, een slow motion droom die je uittilt boven de beslommeringen van alledag.

Het enige wat je nodig hebt om dit werk binnen te laten komen is rust, ruimte en stilte – en een prettige stoel. Voorafgaand aan de opname, zal May Verheyen een inleiding geven over de componist, de regisseur en het stuk.

Programma:

Inleiding

Korte pauze

*Adam's Passion* (dvd)

May Verheyen studeerde kunstgeschiedenis en rondde de Filmacademie Amsterdam af als scenarioschrijver. Ze publiceerde sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw verhalen, poëzie en in 1991 verscheen haar roman Doe maar Lissabon bij uitgeverij Querido. Ze werkte mee aan de totstandbrenging van enkele (documentaire) films. Ze vertaalde boeken uit het Engels, Duits, Italiaans en Spaans (met een voorkeur voor de inzichten van

spirituele leraren als de Dalai Lama, Thich Nhat Hanh en Krishna-murti). Sinds 2016 heeft ze voor vijf huisconcerten in Bergen de muziek uitgekozen en inleidingen geschreven. In deze reeks ligt het accent op de twintigste-eeuwse muziek en enkele van haar meest opvallende avonturiers en vernieuwers.

**Zondag 14 januari 2018**

**Iconen**

Lezing Paul Brenninkmeijer

Iconen zijn geschilderde afbeeldingen van Christus, de Moeder Gods Maria, en andere heiligen en van Bijbelse verhalen. Ze worden met een speciale techniek - doorgaans op hout - volgens vaste voorschriften en regels geschilderd. Het maakt daarbij niet uit door welke schilder en in welke tijd ze geschilderd zijn (en nog steeds worden!). Iconen worden dan ook niet met de naam van de schilder gesigneerd. Een icoon is van alle tijden en blijft overal en altijd herkenbaar voor iedereen.

Voor heel veel mensen hebben iconen iets fascinerends.

Tijdens deze lezing worden afbeeldingen geprojecteerd van beroemde oude iconen. Ook neemt de spreker een aantal zelf geschilderde iconen mee.



Paul Brenninkmeijer is Rooms-Katholiek priester van het Aarts-bisdom Utrecht. Hij volgde de filosofie- en theologieopleiding van het seminarie in Dijnseburg en Rijsenburg en werd in 1964 tot priester gewijd. Sinds 1 januari 2006 is met emeritaat.

Vanaf het jaar 2001 is hij, met toestemming van de congregatie voor de Oosterse Kerken te Rome, bevoegd om als celebrant voor te gaan in vieringen van de Byzantijnse ritus binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Vanaf 1990 schildert hij iconen.

**Zondag 18 maart 2018**

**Voltooid leven: lijden aan het leven  
zonder medische grondslag.**

Lezing door Acke Smook



Op 4 februari jl. is het langverwachte rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven gepresenteerd. Het is voor velen een teleurstellend rapport, omdat het bestaan van een groep mensen met een voltooid leven daarin wordt ontkend.

Acke Smook is oncoloog en voorzitter van *Right To Die Europe*. Hij zegt het volgende:

‘Uit ervaring weet ik, dat de toezegging dat je je patiënt niet in de steek zult laten wanneer er geen mogelijkheden tot genezen zijn de beste palliatieve maatregel is, die kan worden aangeboden. Een arts hoort met medegevoel zijn patiënten te begeleiden en ook de medemens niet aan zijn lot over te laten. Als hij deze slag niet kan maken is het in een vroeg stadium mogelijk een collega te vragen deze verantwoordelijkheid over te nemen”. “Wanneer een doodzieke patiënt of een mens die zijn leven voltooid acht, vraagt te mogen sterven, vind ik het heel belangrijk, dat de familie bij dit proces betrokken wordt. Anders is het overlijden onbespreekbaar en komt de familie in een isolement. Dit staat een goede rouwverwerking in de weg’.

Voor dr. Aycke Smook ben je als arts gericht op het leven.

Een handeling die tot de dood leidt is alleen mogelijk als je jezelf afvraagt welk leven beter is dan de dood.

Voor alle middagen geldt:

Aanvang: 14.30 uur

Plaats: Dorpskerk aan het Dielofslaantje in Akersloot

Toegang: 7,50 euro (inclusief koffie en thee)

Reserveren mogelijk: Koozje Wiegman tel. 0251-319171 of lezingakersloot@kpnmail.nl

# Leeskringen

## Leeskring spiritualiteit en mystiek



Dit seizoen gaan we verder met het boek: ‘Geduld met God’. De schrijver van het boek, de Tsjechische theoloog, filosoof en psycholoog Tomáš Halík, is als een van de weinige hedendaagse schrijvers in staat daadwerkelijk een brug te slaan tussen geloof en scepsis, tussen christelijke zingeving en atheïstische levensoriëntatie. In dit boek neemt hij als uitgangspunt de twijfelende en zoekende figuur van Zacheüs, die liever schuchter van een afstand toekijkt dan dat hij enthousiast meedoet. Dit beeld gebruikt hij om een nieuwe verhouding uit te werken tussen gelovigen en niet-gelovigen, waarmee hij buitenstaanders in hun zoeken en vragen heel nabij kan komen. Spannend om zijn boek samen te lezen en te ontdekken welke sporen deze schrijver uitzet en in hoeverre wij hem daarin kunnen of willen volgen. Ook als u vorig jaar niet bent geweest bent u van harte welkom om deel te nemen aan deze leeskring. De kring wordt geleid door ds. Henri Frölich. We komen ongeveer één keer per maand bij elkaar.

Datum eerste bijeenkomst: woensdag 11 oktober 2017

Tijd: 20.00-22.00 uur

Plaats: Protestantse Kerk Wognum, Raadhuisstraat 15, Wognum

Info: Henri Frölich, E: ahfrolich@gmail.com T: 0299 840789

## Leeskring School

Dit jaar gaan we in het prachtige kerkje in School verder met het boek: liberaal christendom. Het boek ‘Liberaal christendom: ervaren, doen, denken’ laat zien hoe een liberale theologie de relevantie van kerk en geloof verwoordt. Wat buiten (en soms zelfs binnen) de kerk ook gedacht mag worden: er is veel meer dan orthodox, seculier of niks. Dit boek is de presentatie van een

liberaal christendom waarnaar werd uitgekeken. Met een open blik naar de (wetenschappelijke) inzichten van deze tijd verwoorden elf auteurs de relevantie van de christelijke traditie voor vandaag. Zij bieden een liberale theologie die onorthodox is en de grote vragen niet schuwt. De auteurs spreken zich uit over waarheid en interpretatie, kerk en wereld, over God, Jezus en de Geest. Ze denken na over de impact van geloof op onder andere geweld, vrijheid, liefde en seks. Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken laat zien dat een oude traditie helpt bij de grote kwesties van alle tijden en inspireert tot vrijmoedigheid. Het liberale jodendom heeft publieke sympathie, op een liberale islam wordt gehoopt. Liberaal christendom doortrekt het kerkelijk leven en komt hier aan het woord. U bent van harte uitgenodigd bij de leeskring.

Datum: eerste bijeenkomst maandag 9 oktober 2017

Tijd: 11.15-12.45 uur

Plaats: Protestantse Kerk in Schoorl, Duinweg 5, Schoorl.

Info: ds. Henri Frölich T: 0299 840789 E: ahfrolich@gmail.com

## Predikanten Leeskring



Ook predikanten zelf hebben momenten nodig om inspiratie op te doen. En de leeskring van predikanten vormt een gezelschap waarbij dit kan! Samen lezen we inspirerende theologische of filosofische boeken. Het levert vaak boeiende gesprekken en gedachten op.

In het nieuwe seizoen buigen we ons over het uitdagende boek Jonathan Sacks een gebroken wereld heel maken... Ongeveer zes keer per jaar komen wij samen in het octaaf, protestantse kerk te Hoorn. In onze bijeenkomsten is er gezelligheid, veel humor en veel koffie. Zo worden er heel wat pagina's gelezen en besproken. Mocht je interesse hebben, neem dan contact op met Henri Frölich.

Datum: Woensdag 20 september 2017

Tijd: 9.30-11.30 uur

Plaats: J.D. Pollstraat 1, Hoorn

Info: Henri Frölich T: 0299 840789 E: ahfrolich@gmail.com

## Jaarvergadering

### Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Noord-Holland

Voor aankondiging! In maart (exacte datum en locatie op moment van schrijven nog niet bekend) vindt de jaarlijkse vergadering plaats van leden van de VVP Noord-Holland. Naast de jaarvergadering is er ook tijd om elkaar te ontmoeten, samen te eten en deel te nemen aan een gezamenlijke activiteit. De precieze invulling van de bijeenkomst is nu nog niet bekend, maar te zijner tijd ontvangt u nog een officiële uitnodiging en de agenda van de vergadering.

Datum: nog niet bekend

Tijd: ongeveer 15.30-19.30 uur

Locatie: nog niet bekend

Info: Henri Frölich T: 0299 840789 E: ahfrolich@gmail.com

Opgave: Dhr. D. Bankert T: 022 6452261 E: bankert@bantou.nl

# Purmerkerk



Van oudsher is de Purmerkerk een agrarisch georiënteerde gemeenschap. Sinds de bestemming van Purmerend als forenzenstad is de samenstelling van de bevolking en dus ook de gemeente aanzienlijk gewijzigd. Een rijke verscheidenheid aan mensen vormt nu het hart van onze kerk.

De Purmerkerk is al decennia lang een hartelijke en warme gemeenschap, bestaande uit mensen die met hun verschillende geloofsovertuigingen zich graag openstellen voor de Bijbelse verhalen, andere bronnen van geloof en idealisme en elkaar. Wie dan toch een etiket op ons wil plakken: ja, we zijn vrijzinnig en al jaren samen op weg met hervormden, gereformeerden, katholieken, antroposofen, humanisten, doopsgezinden, remonstranten, etc. in onze gemeenschap. In die grote verscheidenheid van denken en geloven ervaren we kracht. In die traditie gaan we uit van de volgende elementen (ons aangereikt via de V.V.P. (Vereniging Vrijzinnig Protestanten): een vrije, kritische, door actualiteit geïnspireerde omgang met de bijbel; inzet tot voortdurende vernieuwing van geloofstaal; voorkeur voor een persoonlijke geloofsovertuiging boven het klakkeloos aanvaarden van een klassieke geloofsbelijdenis; zorg om de menselijkheid in de cultuur en de maatschappij. In de Purmerkerk pretenderen we dus niet de 'waarheid' in pacht te hebben, maar zoeken we samen naar wat waardevol is of kan zijn in ons leven. In de diensten, voorgedaan door de vaste voorganger en door gastsprekers komen steeds weer andere geluiden aan de orde. In de verschillende kringen (van jong tot oud) praten we met elkaar over wat in de wereld speelt en wat ons beweegt. Wat de onderlinge contacten betreft: we worden - naar eigen inzicht, zorg en/of vriendschap - betrokken bij elkaar. Dankzij de koffie of thee na de dienst is er volop ruimte voor ontmoeting en verdieping, zo men dat wil. Voor actuele informatie over kerkdiensten en andere activiteiten zie de website: [www.purmerkerk.nl](http://www.purmerkerk.nl)

## Activiteiten

# De Zwaan in Alkmaar

## De Zwaan in Alkmaar

[www.dezwaan-alkmaar.nl](http://www.dezwaan-alkmaar.nl)

De Zwaan wil aandacht hebben voor al wat leeft en bestaat, en met name voor wat in verdrukking komt. Zij scherpt deze aandacht in een aanbod van cursussen, vormen van meditatie, lezingen en films. Daarnaast biedt zij een open huis waar een luisterend oor is voor ieder die binnenloopt, en waar men de weg weet naar materiële hulp. De Zwaan werd opgericht door de kerken van Alkmaar, en laat zich inspireren door de joodse en christelijke traditie.

Adres de Zwaan:

Oudegracht 185-187, 1811CD Alkmaar

Voor meer informatie en het volledige programma zie website: [www.dezwaan-alkmaar.nl](http://www.dezwaan-alkmaar.nl)



## Hilversum 'De Kapel'



### Over de Kapel

De Kapel is het kerkgebouw van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum, een samenwerkingsverband van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, Remonstranten, Doopsgezinden en Vrijzinnigen Nederland. Naast de kerkdienst op zondag worden er in de Kapel veel verschillende activiteiten georganiseerd zodat er elke week wat te doen is. Meer informatie is te vinden op de website [www.dekapel.nu](http://www.dekapel.nu).

## Stichting Hyperion

### Hyperion in het Witte Kerkje

Het Witte Kerkje van Benningbroek als ontmoetingsplaats. Een plek waar mensen met elkaar kunnen praten over onderwerpen die er toe doen.

Maar ook: kunst bekijken en zelf maken. Of samen film kijken of samen eten.

Om dit te realiseren is de stichting Hyperion opgericht.

Doel van Hyperion is het organiseren van activiteiten op het gebied van cultuur, levensbeschouwing en samenleving.

De avonden van Hyperion beginnen om 20.00 uur en zijn om 22.00 uur afgelopen.

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Het adres van de kerk is: Kerkelaan 10, 1654 JP Benningbroek

**Zie voor actuele informatie: [www.stichtinghyperion.nl](http://www.stichtinghyperion.nl)**





## Programma Hyperion 2017-2018

### **Lustrumfeest In de Spotlight**

#### **Zaterdag 16 september**

Hyperion is jarig! De stichting wordt vijf jaar.

En wie jarig is, viert feest.

Dat doen we dan ook en we nodigen iedereen uit op

#### **zaterdag 16 september.**

Hyperion is een figuur uit de Griekse mythologie. De oude Grieken geloofden dat zijn ogen licht uitzonden en dat men daardoor voorwerpen kon zien. Een spotlight dus.

Daarom draagt ons lustrumfeest de naam 'In de Spotlight'.

Alle activiteiten vinden plaats in en om het Witte Kerkje aan de Kerkelaan.

Om 15.00 uur begint het feest. De toegang is gratis, zoals gebruikelijk bij ons.

Alle activiteiten hebben een relatie met aspecten van Hyperion: kunst, talent, discussie, informatie en samen eten.

Neem 'Heel Benningbroek bakt': wie bakt de beste taart van Benningbroek?

Of 'Talenten uit de buurt' met onder meer popkoor Puur, Frans van Til (fluit) en zangeres Youki en ook Victoria Moerman op harp. De jeugd kan onder meer oude t-shirts en oude stoelen beschilderen, er is een kindertheaterworkshop en er kunnen muffins worden versierd.

Als sluitstuk wordt de kerk 's avonds letterlijk in de spotlight gezet door midden van een lichtshow.

### **Een verwarde geest**

#### **Woensdag 18 of 25 oktober**

Met Emmy en Margreet Bobeldijk en Hans Glas.

De zussen Emmy en Margreet Bobeldijk werken beide in de psychiatrische zorg. Op een bijzondere manier vertellen ze over ontmoetingen, gebeurtenissen en gesprekken. Hans verhaalt uit eigen beleving over zijn psychische stoornis.

### **Watersnood in West-Friesland?**

#### **Donderdag 23 november**

Met Rob Veenman, hoogheemraad en loco-dijkgraaf van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een spreker van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Bestaat de kans dat West-Friesland onder water komt te staan en zo ja, wat doen we dan? En vooral: wat doen we om dat te voorkomen?

### **Spirituele teksten van Leonard Cohen**

#### **Vrijdag 29 januari**

Een avond ter gelegenheid van de Week van de Poëzie. Carla Frederiks uit Enkhuizen vertelt over de spiritualiteit in de liederen van Cohen. Natuurlijk luisteren we ook naar een aantal van die liederen.

### **Van ver gekomen**

#### **Woensdag 21 februari**

Kijken door ogen uit andere culturen. Een interactieve over de beleving van 'onze' cultuur gezien door Nederlanders en door degenen die van ver komen.

### **Wat kan muziek met je doen**

#### **Dinsdag 20 maart**

Met onder andere pianiste Annemieke Zuurbier.

Een avond over de vele aspecten van de wisselwerking tussen mens en muziek.

### **Vormgeven aan bezinning: traditie en toekomst**

#### **Woensdag 18 april**

Met Marcel Elsenaar en een predikant uit Noord-Holland.

Marcel Elsenaar is inspirator en rituelenmaker.

### **Praktische informatie**

De bijeenkomsten van Hyperion beginnen om 20.00 uur en zijn om 22.00 uur afgelopen. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Het adres van de kerk is: Kerkelaan 10, 1654 JP, Benningbroek

Voor meer specifieke informatie over de verschillende avonden:

[www.stichtinghyperion.nl](http://www.stichtinghyperion.nl) of mail naar:

[stichtinghyperion@gmail.com](mailto:stichtinghyperion@gmail.com)

## Vieringen Westfriesse Ekklesia



De Westfriesse Ekklesia is in het jaar 2000 opgericht, een initiatief van een aantal mensen uit verschillende kerkgenootschappen in West-Friesland. De Ekklesia wil vanuit een oecumenisch uitgangspunt een plek bieden aan mensen die op zoek zijn naar inspirerende vormen van liturgie en Bijbeluitleg. De Westfriesse Ekklesia werkt nauw samen met de Amsterdamse Studenten Ekklesia.

Elk jaar zijn er tien vieringen vanaf september tot en met juni. De vieringen beginnen telkens op de eerste zondag van de maand om 11.00 uur in de Protestantse Kerk te Wognum. Er is een jaarthema dat in de tien maandelijks vieringen wordt uitgediept. De vieringen zijn geënt op de benadering van de Schrift en het liedrepertoire, gegroeid in de Amsterdamse Studenten Ekklesia, vormgegeven door met name Huub Oosterhuis. Het Oude Testament wordt in zijn structuur en gezag serieus genomen. Het Nieuwe Testament, de boodschap van Jezus Christus wordt uitgelegd in het brede kader van de verkondiging van Mozes en de Profeten. De wisselende samenstellers van de tien vieringen stemmen schriftlezing, toespraak, gebeden en liederen zorgvuldig op elkaar af. Zij die de toespraak houden komen uit West-Friesland of uit de Amsterdamse Studenten Ekklesia. De vaste liturg gaat voor in de tien vieringen. Er is veel samenzang met het koor van de Westfriesse Ekklesia, dat een vaste dirigent en een pianist/organist heeft.

## Thema: Het ware, het goede en het schone

**3 september 2017**(inleiding):

**'Het ware, het goede en het schone'**

Alex van Ligten

**1 oktober**

**'Wat is Waarheid?'** Kees Kok

**5 november 2017**

**'Wat goed is. Wat is ethiek en moraal?'**

Peter Vermaat

**7 januari 2018**

**'Recht doen'** Alex van Ligten

**4 februari 2018**

**'Wie vergeeft? Vergeving als straf en rehabilitatie'**

Colet van der Ven

**4 maart 2018**

**'Sober leven?'** Gerard Swüste

**8 april 2018**

**'Opwekking uit de doden'** (Onder voorbehoud)

Kees Kok

**6 mei 2018**

**'Het grote kwaad'** Kees Swan

**4 juni**

**'Wat mogen we hopen?'** Juut Meijer

**Leerhuizen o.l.v. Alex van Heusden**

Datum: dinsdag 10 oktober 2017, dinsdag 7 november 2017,  
dinsdag 13 maart 2018, dinsdag 10 april 2018

Tijd: 20.00-22.00 uur

Plaats: Protestantse Kerk Wognum, Raadhuisstraat 15, Wognum

Zie voor verdere informatie over de Westfriesse Ekklesia:  
[www.westfriesseekklesia.nl](http://www.westfriesseekklesia.nl)

# Algemene informatie

## Wat is vrijzinnigheid?

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) staat al een eeuw lang voor het vrijzinnige geluid binnen de Protestantse Kerk. Zij wil zich hard maken voor een geloof dat iedereen op zijn of haar eigen manier onder woorden mag brengen. Geen geloof dat vastgelegd is in dogma's en geloofsvoorschriften, maar een geloof dat dicht ligt bij datgene wat mensen ervaren.

In veel gemeenten in Noord-Holland zijn vrijzinnige wortels aanwezig. Soms erg ondergesneeuwd of van vroegere tijden. Toch is het goed om als gemeente stil te staan bij en weet te hebben van wat die vrijzinnigheid inhoudt. Dat kan het begrip over en weer en het gesprek binnen een gemeente bevorderen.

De predikant van de VVP-NH kan een inleiding houden over de vrijzinnigheid in het algemeen en Noord-Holland in het bijzonder. Geschikt voor een gemeente-avond, kerkenraadsvergadering of als een kleine cursus.

Als u interesse hebt, neemt u dan contact op met Henri Frölich  
T: 0299-840789 E: ahfrolich@gmail.com

## VrijZinnig

VrijZinnig is de officiële uitgave van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland.

Het blad is gratis bij een lidmaatschap.

Voor een proefnummer bel het landelijk bureau: tel: 030-8801497

## Zinweb

Interactief trefpunt voor spiritualiteit en zingeving. Zinweb heeft als doel een vrijzinnige, niet-dogmatische, kritische en creatieve stijl van zingeving op het internet te stimuleren. [www.zinweb.nl](http://www.zinweb.nl)

## Lidmaatschap

U kunt lid worden van de provinciale vereniging. Hiermee ondersteunt u het vrijzinnig netwerk, ontvangt u het blad VrijZinnig, de nieuwsbrief en uitnodigingen voor de ontmoetingszondag en de ledenvergadering. De bijdrage voor 2017 is vastgesteld op euro 47,50. Bel of mail naar: Henri Frölich T: 0299 840789 E: ahfrolich@gmail.com

## Donateur worden

U kunt ook donateur worden. Donateur bent u voor minimaal 12 euro per jaar. U steunt daarmee het werk en het gedachtegoed van de VVP.

Bel of mail naar: Henri Frölich T: 0299 840789

E: ahfrolich@gmail.com

## Voor meer informatie

Hebt u dit boekje van iemand gekregen en zou u in het vervolg zelf informatie willen ontvangen over de activiteiten van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten? Of weet u iemand die belangstelling heeft?

Bel, schrijf of mail dan naar Henri Frölich T: 0299 840789

E: ahfrolich@gmail.com

Ook kunt u bij hem terecht voor een kennismakingsgesprek of een geloofsgesprek.



## Namen en adressen



Predikant voor de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Noord Holland:  
Henri Frölich, Westerweg 48, 1445 AD Purmerend  
T: 0299 840789 of M: 06-24841692  
E: ahfrolich@gmail.com

### Bestuur van de provinciale VVP Noord-Holland

Voorzitter: Mevr. C.C Wardenaar, C. Boudewijnshof 67, 1064 PG Amsterdam,  
T: 020-6137345 E: connawardenaar@gmail.com

Secretaris: Dhr D. Bankert, Dorpstraat 45, 1713 HB Obdam  
T: 022 6452261 E: bankert@bantou.nl

Penningmeester: Dhr W. Struik, Wielewaal 38, 1965 ED Heemskerk,  
T: 0251-231673 E: wstruik11@kpnplanet.nl

Overige leden: ds. H. Broer, Hippolytushoef (theologisch adviseur)  
E: hbroer@planet.nl,  
dhr. A. van West (vertegenwoordiger in het landelijke bestuur VVP)  
E: a.van.west1@kpnplanet.nl,  
dhr. J. Deij (pr) E: j.deij@kpnmail.nl,  
dhr. H. Borger E: borger.deleeuw@quicknet.nl

Website provinciaal: [www.vrijzinnig.nl/noordholland](http://www.vrijzinnig.nl/noordholland)

Website landelijk: [www.vrijzinnig.nl](http://www.vrijzinnig.nl)

Bankrekening

van de VVP-NH: Bankrekeningnummer (IBAN): NL93 INGB 0000 1651 86  
ten name van: Ver. v Vrijzinnige Protestanten in Noord Holland,  
Wielewaal 38, 1965 ED Heemskerk.

### Afdelingen van de VVP-NH

Den Helder: Mevr A. Koorn T: 0223-630496

Zaanstreek: Mevr. D. Veneman T: 075-6210692

Amsterdam: bureau: T: 020-6714277 website: [www.vrijburg.nl](http://www.vrijburg.nl)

### VVP Nederland

Bezoekadres: Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht

Postadres: Postbus 8094, 3503 RB Utrecht T: 030-8801497;  
E: [info@vrijzinnig.nl](mailto:info@vrijzinnig.nl)

Beleidsfunctionaris: Erik Jan Tillema

## Profiel van de VVP

### Waar staan we voor? Wat geloven we?

De VVP staat voor een vrij en ondogmatisch geloof. Dat komt er op neer dat iedereen vrij is om te geloven wat hij of zij wil. Wij houden er niet van dat het geloof wordt opgelegd omdat het geloof daar te persoonlijk voor is.

Ook kijken wij kritisch naar geloofsverhalen. Wij nemen niet alles voor waar aan, maar toetsen het aan onze eigen ervaringen en aan wetenschappelijke ontdekkingen.

Geloofsverhalen zijn geen beschrijvingen van historische gebeurtenissen en er zitten werelden van interpretaties tussen toen en nu. Maar wat wel overeind blijft staan is de kern van het geheel: dat geloven te maken heeft met de praktijk. Liefde als leidraad. Dat de Bijbel en geloofsverhalen ons handvatten bieden om op een goede manier samen te leven met anderen. Dat we in het geloof inspiratie vinden om de wereld tegemoet te treden, ieder op zijn of haar eigen manier.

De VVP wortelt in de christelijke traditie. De Bijbel, Jezus de kerkdienst. Het zijn allemaal zaken waar vrijzinnigen inspiratie uithalen. Daarnaast hebben vrijzinnigen een open blik naar buiten toe: ook door opvattingen uit andere religies en ideeën uit de samenleving laten zij zich inspireren.

### Veilig en welkom

Centraal in het geloof van vrijzinnigen staat de (mede)mens. Wij leven samen met elkaar op aarde en het geloof geeft ons handreikingen om dat op een zo goed mogelijke manier te doen. Vrijzinnigen geloven dat de boodschap van Jezus er op was gericht om een samenleving te creëren waarin iedereen zich veilig en welkom voelt.

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat geloofsopvattingen niet vaststaan. Het geloof is iets dat ervaren kan worden – steeds weer en ook steeds op een andere manier. Met z'n allen proberen we deze ervaringen onder woorden te brengen, wetende dat ervaringen kunnen veranderen.

## **Samen met anderen**

De VVP is niet de enige vrijzinnig-protestantse organisatie. Wij zijn dus niet uniek. Wel uniek is onze plaats binnen de Protestantse Kerk. Dat weerhoudt ons er echter niet van om ook onze blik buiten de kerkmuren te laten gaan. De VVP staat in goed contact met andere vrijzinnige organisaties zoals de vrijzinnigen Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en het Apostolisch Genootschap.

### **Adres**

VVP Noord-Holland  
Henri Frölich  
Westerweg 48  
1445 AD Purmerend  
T: 0299 840789 of M: 06-24841692  
E: ahfrolich@gmail.com

### **Colofon**

Samenstelling en tekst, Henri Frölich  
Vormgeving, Studio Corina van Riel, Amsterdam  
Drukwerk, Pantheon Drukkers

