

welkom

zingen: mel. lied 216 tekst: 'Morning has broken', Eleanor Farjeon
melodie: 'Bunessan', oude Gaelic melodie
vertaling Sytze de Vries, 'Het liefste lied van overzee.

Daglicht gaat stralen als nieuw geschapen,
merels gaan zingen als nooit gehoord.
Zoet is de regen, hemels het zonlicht,
fris ligt de dauw op het eerste groen.

Ik vang het zonlicht en groet de morgen,
breng aan de schepper mijn eerbewijs.
Prijs al wat ademt iedere morgen
als nieuwe schepping, als paradijs!

inleiding + stilte + begroeting

zingen: lied 173 uit Zingenderwijs. mel. gez. 463 **oude liedboek**

Wij zoeken stil uw aangezicht,
uw stem verwachten wij.
Ons hart is op uw woord gericht,
waarmee uw geest ons pad verlicht
en onze nacht verdrijft.

gebed

zingen: lied 173 uit Zingenderwijs mel. gez. 463 **oude liedboek**

Ons bidden is een zoekend kind
dat naar de toekomst vraagt.
Uw geest waait krachtig als de wind
waardoor uw woord ons leven vindt
en ons naar morgen draagt.

Raak met die goede geest ons aan
en neem ons bij de hand.
Laat onze ogen opengaan
voor woorden die geschreven staan:
uw voetspoor in het zand.

gedicht: begaanbaar Judith Herzberg

We helpen elkaar stap voor stap
terug te gaan naar hoe het was
Zo wordt het pad, eerst bijna
onontwaarbaar, aangestampt.
Met elke tred
verstevig je, bevestig je
dat het begaanbaar is, het het...

zingen: lied 84 uit de bundel: Zingenderwijs mel. lied 444 NLB

Een blik, een taal, een teken	je boosheid en je twijfel,
van God, een mens, een kind,	je wordt weer medemens.
kunnen dat duwtje geven	In wederzijds proberen
waardoor je overwint:	kun je voorbij je grens.

overdenking I

orgelspel

lezing: Exodus 2

zingen: lied 15 uit Zingenderwijs; mel. lied 655 NLB

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. De dromers gaan de mensheid voor.
Het morgenlicht breekt bij hen door
en wat zij zien zal toekomst zijn:
de smaak van honing, geur van wijn. | 3. De dichters leven van het woord
wat eens de schepping heeft gehoord,
dat nu al is wat straks zal zijn:
de smaak van honing, geur van wijn. |
| 2. De zangers zullen een nieuw lied
inzetten tegen het verdriet,
dat nu al is, wat straks zal zijn
de smaak van honing, geur van wijn. | 4. Zo raakt uw geest ons mensen aan
en wekt ons op op weg te gaan
naar wat de toekomst eens zal zijn:
de smaak van honing, geur van wijn. |

overdenking II

orgelspel

overdenking III

orgelspel

zingen: nr. 25 uit zangen van zoeken en zien (mel. lied 283)

Leven is van zeven dagen	Stappen zetten, wegen wagen
lief en leed, verdriet en licht.	goede toekomst in het zicht.

Wind en adem, geest en leven
vol beweging, storm en vuur
mogen ons bezieling geven
in de winter, koud en guur

Mag ik jou opnieuw ontmoeten,
vriend, vriendin, vergeet mij niet,
zal ik jou opnieuw begroeten
met mijn ogen, met mijn lied.

gebed

collecte

zingen: lied 600 NLB

zegenbede

zingen: amen

mededelingen

De 1e collecte is voor Vrijzinnig Assen.

De 2e collecte is voor Open Huis van de Kerken.

Behalve in de collectezak kunt u uw bijdrage voor de doelen ook overmaken op de bankrekening van VVP Assen NL39INGB0000823139 met vermelding van de bestemming.

De bloemen gaan naar <naam verwijderd ivm privacy>.

Op 26 maart is er een gezamenlijke dienst met de Jozefkerk om 10 uur in de Jozefkerk, voorganger Lydia van Kethel.

Op 30 maart om 14.00 uur inspiratiebijeenkomst met Kick Bras over zijn boek: het bezielde landschap.

Wilt u meer informatie over Vrijzinnig Assen, kijkt u dan eens op de website www.vrijzinnigassen.nl.

U kunt ook contact opnemen met de secretaris van de Vereniging, Betteke de Groot, email secretaris@vrijzinnigassen.nl



Vrijzinnig Assen

beweging voor eigentijds geloven

orde van dienst 12 maart 2023

Voorganger Simone van der Laan.
Muzikale begeleiding Gonnie Folkeringa

thema: begaanbaar