

# ORDE VAN DIENST

[STILTE]

## Orgelspel

### Welkom en mededelingen

### Introïtus

Tussentijds 145 (ZEB 536) (tekst: Willem Barnard; melodie Frits Mehrrens)

### Aansteken van de kaarsen

### Bemoediging en Groet

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige  
die hemel en aarde heeft gemaakt  
die trouw blijft tot in eeuwigheid  
en niet loslaat de werken van zijn hand.

Genade en vrede  
van God, moeder van alle mensenkinderen,  
en van Jezus haar spiegelbeeld  
wiens geest ons troost en draagt.

Amen.

### Zingen

Tussentijds 145 (ZEB 536)

### Credo onderweg

het is onmogelijk  
wegtrekken uit je land  
je vaste grond verlaten  
weg uit het bestel van  
vooroordelen  
zekerheden  
waarin we vastzitten  
weg uit de bestaande orde  
van rijk is rijk  
arm is arm  
zwart is zwart  
en geld is macht  
en toch geloof ik  
dat we die uittocht moeten wagen  
dat het onmogelijke mogelijk is  
vechten tegen de bierkaai  
weerstand bieden  
aan het materialisme  
de oppervlakkigheid  
het grijpen en graaien

waardoor wij schade lijden  
aan onze ziel  
steeds meer  
optornen tegen de goden  
van oorlog en discriminatie  
de mens die de aarde vermoord  
niet berusten  
niet zwijgen  
niet gewonnen geven  
grote woorden zijn het  
nauwelijks waar te maken  
maar er zijn er die om  
dat geloof werden vervolgd  
die door dat geloof gevaarlijk werden  
voor de machten  
en wij allen, hoe veeltalig ook,  
zijn in dat geloof bijeengekomen  
wij geloven in jesus van nazareth  
in zijn naam  
en in geen andere naam  
willen wij verbonden zijn

hij is de mens die wij willen volgen  
gedenken  
die wij willen zijn  
ja wie leven wil  
leve van zijn woord

hij zegt dat wij vergeven moeten  
en barmhartig zijn  
dat we arm moeten worden  
onbezorgd en vrijmoedig  
hij prijst ons zalig als wij hongeren  
en dorsten naar gerechtigheid

hij zegt dat het onmogelijke mogelijk is  
opnieuw geboren worden  
opstaan uit de dood  
blinden gaan zien  
gevangen worden vrijgemaakt

dat visioen heeft hij ons aangezegd  
hij heeft ons gezegd wie wij zijn  
hijzelf is voor ons het visioen geworden  
de mens opnieuw geboren  
aanstekelijk vrij  
aanstekelijk mens

zijn naam  
zijn geloof  
zijn geestkracht  
en levensmoed  
dat is de weg waarop  
wij gaan

waarop wij voortstrompelen  
vertwijfeld onmachtig  
in hoop en vrees

en soms even  
schouwen wij onszelf in hem

niemand heeft ooit god gezien  
maar in hem zagen wij de wereld  
door gods ogen

ja god als jij bestaanbaar bent  
dan ben jij hem voor mij  
dan is hij jou  
dan blijf ik in zijn buurt  
dat moet genoeg zijn.

## Zingen

Gezang 481 (ZEB 838) (tekst: Jan de Wit; melodie: Johann Schop)

## I – De leerlingen vallen in slaap

### Zingen

Gezang 462 (tekst: Petro Parson; melodie: J.G. Bastiaans)

## II – Judan levert hem ut en anderen vluchten

### Zingen

Tussentijds 165 (ZEB 600) (tekst: Sytze deVries; melodie: Willem Vogel)

## III – Petrus zegt hem niet te kennen

### Zingen

EigenWijs 62 (tekst: Huub Oosterhuis; melodie: Antoine Oomen)

## IV – Het volk kiest voor Barabbas

### Zingen

EigenWijs 14 (tekst: Arne Jonges; melodie: John Stainer)

## V – Soldaten verdubbelen zijn kleren

### Zingen

Gezang 190 (tekst: Jan Luyken)

## VI – Omstanders bespotten hem

### Zingen

Psalm 22

**VII – Laatste getrouwen**

**Zingen**

Tussentijds 155 (tekst: Jürgen Henkys, vert. Sytze de Vries)

**De paaskaars wordt gedoofd**

[We verlaten de kerk in stilte]

\*\*\*