

HOUTRUSTKERKGEMEENTE

zondag 23 juli 2017

'Die aan de rechterhand des Heren, die had het door: de herder gaat de kudde voor'
(Lucebert)

voorganger ds. Jeroen Bellwinkel
cantor-organist Marieke Stoel

Orde van Dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Klokluiden (klok in reparatie)

Introïtus: EigenWijs 6: 1, 2, 3 en 4

'De vreugde voert ons naar dit huis'

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en groet

Zingen: EigenWijs 6: 5, 6 en 7

'De vreugde voert ons naar dit huis'

Gebed

Zingen: EigenWijs 28. 'Verborgen in oude verhalen'

Eerste lezing: Ezechiël 34: 1-15

Zingen: Psalm 23 'Ik wil van God als van mijn Herder spreken'

Tweede lezing: Johannes 10: 1-10

Romeinse

herder, plm. 300

Zingen: EigenWijs 63 Voor mensen die naamloos

Overdenking

Orgelspel

Gebeden met telkens als respons: EigenWijs 79 'Om de mensen en de dieren'

Slotlied (de gemeente gaat staan): Gezang 169: 1, 2, 4 en 5 'Zingt nu de Heer, stemt allen in'

Uitzending en zegen

Gemeente: 
A - - - men, A - - - men, A - - - - men.

Gastpredikant III

(abusievelijk niet opgenomen in de Nieuwsbrief van de Houtrustkerkgemeente juli/augustus 2017)

Zondag 23 juli hoop ik voor te gaan in de Houtrustkerk. Geen bekende plek voor mij, want als kind kerkte ik een eindje verderop aan de Beeklaan in de H. Agneskerk. Pas veel later en na tien jaar kerkelijk werker in een parochie in Amsterdam-Oost, ben ik begin jaren negentig “overgestapt” van de rooms-katholieke kerk naar de protestantse kerk. Dat was in Beverwijk en het was meteen raak. Want ik kreeg in die plaats drie geloofsgemeenschappen onder mijn hoede: de wat traditionele Grote Kerk, de Vrijzinnige gemeenschap (met een eigen kerkgebouw in Beverwijk) en de gemoedelijke Dorpskerk van Wijk aan Zee. Voor het verstaan van de vrijzinnigheid heb ik tijdens mijn “overgang” met ds. Gerrit de Groot mee mogen lopen in de Adventskerk. En passant heb ik nog meer van hem en zijn gemeente opgestoken. Begin 2000 zijn we naar Muiden verhuisd, waar ik tot mijn emeritaat, twee jaar geleden, predikant ben geweest. En nu kom ik dus in juli naar de Houtrustkerk. Een tekstkeuze heb ik nog niet gemaakt. Maar zo midden in de zomer, zal het wel iets luchtigs zijn. Met een hartelijke groet,
Ds. Jeroen Bellwinkel

Collecten (bij de uitgang)

- De eerste collecte is bestemd voor “Steun Mensen in de knel”
- De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk

MEDEDELINGEN

- Onze predikant Karl van Klaveren is 17 juli tot met 27 augustus met vakantie. Waarnemers zijn: Liesbeth Kromhout, pastoraal medewerker (06-12280676) en ds. Arne Jonges (070-3061640).
- Zondag 30 juli (12.00-12.30 uur) is weer een koffieconcert met Bas Maassen (tenor) en Annelies Dieudonné (piano). Uitvoering werken van Schumann (“Dichterliebe”), Mahler (“Lieder eines fahrenden Gesellen”), Fauré en Schubert. Toegang vrij, collecte aan de uitgang.
- Donderdag 27 juli is er een vrijzinnige zomerontmoeting bij het Apostolisch Genootschap, Loevesteinlaan 170 (t.o. Almeloplein) met een wandeling langs beelden in het Zuiderpark. Tijd: 13.30-16.00 uur (inloop 13.00 uur). Toegang vrij.
- In de dienst van 30 juli zal ds. M.S.F. Kemp in de Houtrustkerk voorgaan; de cantorij verleent haar medewerking.



De Houtrustkerkgemeente
gaat uit van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
te 's-Gravenhage e.o. en is een wijkgemeente van bijzondere aard
binnen het verband van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage.
Beeklaan 535, 2562 BE Den Haag – tel. 070-3457291
www.houtrustkerk.nl – houtrustkerk@gmail.com
IBAN NL44 INGB 0000101272 t.n.v. V.V.P. Den Haag