

# HOUTRUSTKERKGEMEENTE

Zondag 3 juni 2018

Homileet: Liesbeth Kromhout

Liturg: Karl van Klaveren

Lector: Dick Huizenga

Cantor-organist: Marieke Stoel

m.m.v. het Houtrustkerkkoor

## Orgelspel

## Welkom en mededelingen

## Klokluiden

**Introïtus door het koor:** Een bewerking van psalm 62:2-3; muziek: Marieke Stoel

## Aansteken van de kaarsen

## Bemoediging en groet

*Voorganger:* Onze hulp in de naam van de Levende

*Gemeente:* die hemel en aarde maakt

*Voorganger:*

Hoe ik ook ben – in donker gehuld – nog wacht mij de morgen

Hoe ik ook ben – verloren geraakt – nog draagt mij een engel

Hoe ik ook ben – geworden tot niets – nog ziet mij die Ene

*Gemeente:* door de Geest die levend maakt

**Zingen:** EigenWijs 30 'Vol van verwachting'

## Gebed voor de wereld

**Zingen:** EigenWijs 80 'Psalmen in het donker' (tweemaal zingen)

## Bevestiging van diaken

**Zingen:** EigenWijs 83: 1 en 3 'Wees de grond onder mijn voeten'

**Eerste lezing:** Psalm 24 (uit 'Psalmen vrij' van Huub Oosterhuis)

**Zingen:** EigenWijs 45: 1 en 2 ('Wij komen als geroepen')

**Tweede lezing:** Matteüs 13: 53-58 en Johannes 10: 17-18

**Zingen:** Tussentijds 192 ('Van grond en vuur')

## **Overdenking**

**Het koor zingt:** 'Alles heeft zijn tijd.' Naar Prediker 3; muziek: Marieke Stoel.

## **Gebeden – Stilte – Onze Vader**

**Slotlied** (staande): EigenWijs 38: 1 en 4 'Zolang wij ademen'

## **Uitzending en Zegen**

**Gemeente:**



A - - - men, A - - - men, A - - - - men.

The image shows a musical staff with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The melody consists of a series of eighth and quarter notes. Below the staff, the lyrics 'A - - - men, A - - - men, A - - - - men.' are written, with hyphens indicating the duration of each note.

## **Collecten** (bij de uitgang)

- De eerste collecte is voor de diaconie binnen onze Houtrustkerkgemeente.
- De tweede collecte is voor de Houtrustkerk.

## **Mededelingen**

- Na deze dienst is er een Algemene Ledenvergadering, deze begint om 12.00 uur.
- Op woensdag 6 juni om 15.00 uur in de Houtrustkerk komen we voor de vijfde maal bijeen om te spreken over het boek Heilige onrust van Frits de Lange. We lezen het laatste hoofdstuk over het leven, een begrip dat in de joodse traditie erg belangrijk is. Denk aan 'het heiligen van het leven' en de joodse toast 'Op het leven!' We zullen om die reden een glaasje wijn drinken met elkaar terwijl we de laatste bladzijden van dit bijzondere boek bespreken. En heel misschien leggen we ook contact met de auteur via Skype.
- In de viering van zondag 10 juni om 10:30 in de Houtrustkerk zal ds. Alex van Ligten uit Sneek voorgaan.