

HOUTRUSTKERKGEMEENTE

Zondag 14 oktober 2018

Voorganger ds. Alex van Ligten, Sneek

Cantor-organist Marieke Stoel

Met medewerking van de cantorij van de Houtrustkerk

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus: de gemeente zingt als antifoon EigenWijs 55: 3 'Loof de Heer alle volken'. (Psalm 117; melodie: Marieke Stoel)

Daarna zingt de cantorij psalm 119 vers 1, 2, 3 en 54 (NBV)

De gemeente sluit af met het herhalen van de antifoon.

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en Groet

Zingen: Psalm 119: 40, 44 en 49

Gebed

Zingen: Gezang 302 'God zij geloofd om Kanaän'

De gemeente zingt vers 1 en 2, de cantorij vers 3 en de gemeente vers 4 en 5.

Eerste lezing: Deuteronomium 15: 1-11

Zingen: Gezang 62: 1 en 2 'Wie oren om te horen heeft'

Tweede lezing: Marcus 10: 17-31

Zingen: Gezang 62: 3 en 4

Overdenking

De cantorij zingt EigenWijs 59 'Stem als een zee van mensen'

Gebeden

Slotlied (staande): Gezang 482: 1, 3, 4, 7 en 8 'De eersten zijn de laatsten'

Uitzending en Zegen

Gemeente:



Collecten (bij de uitgang):

- De eerste collecte is bestemd voor Exodus Zuid-Holland West. Exodus Zuid-Holland West wordt ondersteund door een trouwe poule vrijwilligers die als maatje, huisvrijwilliger of arbeidscoach een belangrijke rol spelen richting de ex-gedetineerden. Ze geven op een bijzondere en persoonlijk betrokken manier aandacht aan onze doelgroep, zorgen voor gezelligheid, praktische hulp en voor contact met de 'gewone' buitenwereld. Ook ex-gedetineerden die niet bij ons in huis wonen of bij ons in een ambulante begeleidingstraject zitten, kunnen gebruik maken van het maatjesnetwerk.
- De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.

Mededelingen

- Woensdag 17 oktober om 20.00 uur is de tweede avond van de leeskring over het boek 'Allen voor allen' waarin de politieke theologie van Huub Oosterhuis in de vorm van fragmenten uit preken, toespraken en essays is samengevat door Kees Kok. Ds. Gerrit de Groot zal deze op deze tweede avond een inleiding houden over het thema 'Wat heet God?' U wordt gevraagd tevoren pag. 17-60 te lezen, dat is het hoofdstuk over God als geheel.
- Donderdag 18 oktober vanaf 20.00 uur is iedereen die daar belangstelling voor heeft weer welkom in café De Freule, Fahrenheitstraat 558, om een open gesprek te voeren over zinnige onderwerpen. Het is een open kring voor alle leeftijden!
- Op zondag 21 oktober om 10:30 in de Houtrustkerk zal ds. Arie Jan van der Bom uit Schagen voorgaan.