

# HOUTRUSTKERKGEMEENTE

Zondag 3 maart 2019, achtste zondag na Epifanie

Voorganger ds. Karl van Klaveren

Cantor-organist Marieke Stoel

## Orgelspel

## Welkom en mededelingen

## Klokluiden

Introïtus: Psalm 112: 1 en 2 'God zij geloofd en hoog geprezen'

## Aansteken van de kaarsen

## Bemoediging en Groet

Zingen: Gezang 49: 1, 2 en 3 'De vogels van de bomen'

## Gebed

Zingen: EigenWijs 63: 1 en 3 'Voor mensen die naamloos'

Lezing: Markus 1: 12-18

Zingen: EigenWijs 28: 1 en 3 'Verborgen in oude verhalen'

Lezing: Matteus 6: 1-6, 16-18

Zingen: EigenWijs 74 'Een schoot van ontferming'

## Overdenking

## Orgelspel

## Gebeden – Stil gebed – Onze Vader

Slotlied (staande): EigenWijs 1: 1, 2 en 4 'Aan onszelf teruggegeven'

## Uitzending en Zegen

## Gemeente:



## Collecten

- De eerste collecte is voor de diaconie binnen onze Houtrustkerkgemeente. U kunt ook geld overmaken (i.v.m. met de ANBI-regeling) naar rekening NL44 INGB 0000 1012 72 t.n.v de V.V.P. Den Haag onder vermelding van 'Diaconie'.
- De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.

## Mededelingen

- Op woensdag 6 maart om 15.00 uur is de leeskring Uit je hoofd – ‘Ik ervaar dus ik ben’. We lezen ‘De kunst van controleverlies’ van Jules Evans. We lezen voor deze bijeenkomst de hoofdstukken 3 en 4 over cinema en muziek. Omdat we daar de vorige keer niet aan toekwamen komt ook hoofdstuk 2 aan de orde: over de vraag wat jonge mensen zien in extatische kerkdiensten.  
Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie of thee.  
Informatie: ds. Karl van Klaveren, tel. 06-11041992.
- Op woensdag 6 maart om 16.45 uur is er een meditatievesper in de Houtrustkerk.
- Op woensdag 6 maart begint de veertigdagentijd, ook wel lijdens- of vastentijd genoemd. Het is de periode waarin we ons kunnen voorbereiden op Pasen. Zoals elk jaar biedt het Oecumenisch Beraad Duinoord ons de gelegenheid om elkaar te ontmoeten in oecumenisch verband. Deze veertigdagen-vespers beginnen ook dit jaar weer in de roomskatholieke kerk aan de Elandstraat op 6 maart om 19.30 uur. Op de woensdagen daarna is er tot Pasen een vesperdienst in de Maranathakerk om 19.30 uur.
- Op vrijdag 8 maart om 20 uur wordt in buurt-en-kerkhuis Bethel de Britse speelfilm Black Narcissus uit 1947 vertoond. Een groep anglicaanse nonnen vestigt zich in een afgelegen vallei in de Himalaya, om daar een school en ziekenhuis voor de lokale bevolking op te richten. Het blijkt een zware klus door interne strubbelingen en tegenslagen van buitenaf.
- Op zondag 10 maart om 10.30 uur zal Willem van der Meiden in de Houtrustkerk voorgaan.
- Op zondag 10 maart om 12.00 uur, na de kerkdienst en koffie drinken, speelt saxofoonkwartet TempoRarely een koffieconcert van een half uur in de Houtrustkerk. De toegang is gratis, na afloop is er een collecte.