

HOUTRUSTKERKGEMEENTE

Zondag 3 november 2019
Voorganger ds. Karl van Klaveren
Cantor-organist Marieke Stoel

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus: Psalm 24: 1, 2 en 3 'De aarde en haar volheid zijn'

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en Groet

Zingen: EigenWijs 39: 1 en 2 'Zomaar een dak boven wat hoofden'

Gebed

Zingen: EigenWijs 72 'Laudate omnes gentes' (driemaal zingen)

Lezing uit de Tenach: Genesis 6

Zingen: EigenWijs 79 'Om de mensen en de dieren'

Lezing uit het Evangelie: Marcus 6: 6-13

Zingen: EigenWijs 17: 1, 3 en 4 'Laat ons samen werken, bouwen'

Overdenking

Orgelspel

Gebeden – Stil gebed – Onze Vader

Slotlied (staande): EigenWijs 73 'Behoed en bewaar Jij ons'

Uitzending en Zegen

Gemeente:



Collecten

- De eerste collecte is voor de diaconie binnen onze Houtrustkerkgemeente. U kunt ook geld overmaken (i.v.m. met de ANBI-regeling) naar rekening NL44 INGB 0000 1012 72 t.n.v de V.V.P. Den Haag onder vermelding van 'Diaconie'.
- De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.

Mededelingen

- Woensdag 6 november willen we met elkaar spreken over het onbehagen in de hedendaagse cultuur. NRC-columnist Bas Heijne maakte voor de VPRO een documentaire televisieserie over dit fenomeen, die later in het jaar willen vertonen. In deze eerste bijeenkomst bekijken we een iconische televisiediscussie uit 2018 over de vraag of we in een revolutionaire tijd leven. De bijeenkomst begint met een maaltijd om 18.00 uur. De filmvertoning volgt rond 18.45 uur, waarna we tot ongeveer 20.30 uur met elkaar in gesprek zijn over dat wat we hebben gezien. Opgave graag via de lijst in de hal of via houtrustkerk@gmail.com.
- Vrijdag 8 november om 20.00 uur wordt in buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenkestraat 28-30, de filmklassieker Het Zevende Zegel van Ingmar Bergman (Zweden, 1957) vertoond. Een ridder ontmoet bij zijn terugkeer van de kruistochten de Dood op een verlaten strand. In de hoop op een antwoord op zijn metafysische problemen daagt hij de Dood uit tot een partijtje schaak. Dood gaat akkoord: zolang het schaakspel duurt, mag de ridder in leven blijven.
- Zaterdag 9 november om 15.00 uur neemt sterrenkundige Margot Brouwer ons mee op reis door het universum. Het

begint als een wetenschappelijke reis waarin we het heelal fysiek leren kennen, van onze aarde tot de grootste structuren die de mens kent. Langzaam verandert onze ruimtereis in een filosofische reis, die ook Margot haar persoonlijke zoektocht naar betekenis reflecteert. Wat betekent de kennis dat we uit sterrenstof bestaan voor ons? Hoe ga je om met je eigen nietigheid? Hoe kun je je nog geborgen voelen in een oneindig heelal? Worstelend met deze vragen vond ze houvast bij Spinoza, de filosoof die bijna 400 jaar geleden al zijn holistische visie op het universum ontwikkelde. Een visie waarin God, de mens, de natuur en het Heelal samenvallen. Kosten lezing: € 7,00 incl. glaasje wijn of frisdrank na afloop.

- Op zondag 10 november om 10.30 uur zal ds. Tina Geels in de Houtrustkerk voorgaan.



De Houtrustkerkgemeente
gaat uit van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
te 's-Gravenhage e.o. en is een wijkgemeente van bijzondere aard
binnen het verband van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage.
Beeklaan 535, 2562 BE Den Haag – tel. 070-3457291
www.houtrustkerk.nl – houtrustkerk@gmail.com
IBAN NL44 INGB 0000101272 t.n.v. V.V.P. Den Haag