

# HOUTRUSTKERKGEMEENTE

Zondag 14 april 2019

Voorganger ds. Aries van Meeteren

Cantor-organist Marieke Stoel

## **Orgelspel**

## **Welkom en mededelingen**

## **Klokluiden**

**Introïtus:** Gezang 120: 1, 2 en 3 'Heft op uw hoofden, poorten wijd!'

## **Aansteken van de kaarsen**

## **Bemoediging en Groet**

**Zingen:** 'Wij keren ons naar binnen, naar het intieme licht' (wijs: Gezang 126)

## **Gebed**

## **Introductie op het thema**

**Zingen:** Gezang 117 (met de tekst van Lied 441, © Sytze de Vries), de verzen 1 en 2

**Lezing:** Psalm 118: 1-2, 19-29

**Zingen:** EigenWijs 81 'Dit is een dag van zingen'

**Lezing:** Mattheüs 21: 1-11

**Zingen:** 'Uw voetstap gaat nog steeds de wereld door' (wijs: Gezang 173) © Alfred Bronswijk

## **Overdenking**

## **Orgelspel**

## **Gebed**

**Slotlied** (staande): 'Geef ons dat wij durven leven' (wijs van 'Alle Menschen werden Brüder') © Yvonne van Emmerik

## **Uitzending en Zegen**

**Gemeente:**



## Collecten

- De eerste collecte is voor de Wilde Ganzen – kleine projecten die er toe doen.  
Project Kenia: Help mee, de praktijkschool voor verpleegkundigen, bij het Ziekenhuis in Kenia, te renoveren!  
U kunt ook een bedrag overmaken naar NL53 INGB 00000 40000 onder vermelding van 'Project Kenia'
- De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.

## Mededelingen

- Vandaag, na de dienst en koffiedrinken, is er om 12.00 uur lunchbios met de film Mary Magdalene (2017). Het is de derde en laatste speelfilm die we in onze kerk vertonen in de reeks 'Verzet en overgave'. Deze mooie speelfilm laat Jezus zien vanuit het perspectief van een jonge vrouw die zijn geliefde leerling wordt, Maria van Magdala. Ze voelt onrust en verzet zich tegen haar familie en omgeving. Bij de rabbi van Nazareth vindt ze ruimte voor zichzelf en haar visie op het leven. Ze helpt hem ook om zichzelf te vinden.  
De kosten zijn € 7,00 voor film en lunch.
- Op woensdag 17 april om 14.00 uur is er Open Huis. Deze laatste keer vóór de zomer gaan we nog eenmaal verder met 'De innerlijke ruimte'. Maria de Groot beschrijft in dit boekje haar reis door denkbeeldige ruimten van een klooster. Het is de spirituele weg die zij in haar leven ging. Haar hele leven lang schreef ze poëzie. Daardoor is ze in staat over te brengen wat haar innerlijk bewoog. Verschillende wegen beschreef zij. We spraken over vreugde en eenzaamheid.  
Op 17 april zullen we de toegangspoort achter ons laten en de stilte ervaren. 'Als zusters zijn we, de stilte en ik.' Dan begint de rondgang door haar denkbeeldig klooster. Waarom en waartoe zoeken we stilte?
- Op woensdag 17 april om 16.45 uur is er een meditatievesper in de Houtrustkerk.
- Op Witte Donderdag, 18 april om 19.30, Goede Vrijdag, 19 april om 19:30 uur en Paasochtend, 21 april om 10.30 uur zal ds. Karl van Klaveren in de Houtrustkerk voorgaan.
- Na de paasmorgenviering is er rond 12.00 uur een gezellige paasbrunch, waarvoor u zich kunt opgeven via de intekenlijst in de hal. De kosten zijn 12,50 euro. Zo willen we de paascyclus op een feestelijke manier afronden.