



HOUTRUSTKERKGEMEENTE

Zondag 27 januari 2019, viering van het 40 jarig jubileum van
Marieke Stoel als organist van de Houtrustkerk
Voorganger ds. Marjan Driessen, Leiden
Cantor-organist Marieke Stoel
Met medewerking van de cantorij en het koor van de Houtrustkerk

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus: De cantorij zingt psalm 121, harmonisatie J. Turle

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en Groet

Zingen: EigenWijs 30 (Tekst: Marijke Kojck-De Bruine; melodie: Eileen Silcocks)

Inleiding op de dienst

Zingen: EigenWijs 47 (Tekst: Arne Jonges; melodie: Marieke Stoel)

Gebed

Lezing: Psalm 150 in de vertaling van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde

Zingen: EigenWijs 17 (Tekst: Arne Jonges; melodie: Willem Retze Talsma)

Lezing: Een gedeelte uit Prediker 3

Zingen: EigenWijs 18 (Tekst: Arne Jonges; melodie: Marieke Stoel)

Overdenking

Het koor zingt: 'Sound the Trumpet' van Henry Purcell

Gebeden – Stilte – Onze Vader

Slotlied (staande): EigenWijs 41 (Tekst: Arne Jonges; melodie: Marieke Stoel)

Uitzending en Zegen

Gemeente:



Collecten

- De eerste collecte is voor het Wereld Diaconaat voor noodhulp aan Bangladesh. Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen in Bangladesh. (NL 89 ABNA 0457 457 457) Door klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en aantal. Steun kerkelijke Bengaalse organisaties en laat de bevolking zo veilig mogelijk leven. Bij een ramp is het belangrijk te weten wat je moet doen: waar kan je schuilen en bij wie kan je terecht voor hulp. Daarom werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale kerkelijk noodhulpnetwerk ACT Alliance om lokale partnerkerken en – organisaties te versterken. Dan zijn zij beter in staat rampen het hoofd te bieden.
- De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.

Mededelingen

- Het kerkasiel voor de familie Tamrazyan is nog steeds aan de gang in buurt- en kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28. Verschillende voorgangers uit onze kerkgemeenschap gaan voor bij

het kerkasiel. Zij zoeken mensen die als bezoeker met hen mee willen gaan.

Voor meer informatie en aanmelding: tel. 06 1104 1992.

- Op vrijdag 1 en woensdag 6 februari start de leeskring Uit je hoofd – 'Ik ervaar dus ik ben'. We lezen 'De kunst van controleverlies' van Jules Evans. U kunt kiezen voor de avondkring in buurt- en kerkhuis Bethel om 20:00 op vrijdag 1 februari of de middagkring in de Houtrustkerk om 15.00 uur op woensdag 6 februari.

Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie of thee.

Informatie: ds. Karl van Klaveren, tel. 06-11041992.

- Op zondag 3 februari om 10.30 uur zal ds. Karl van Klaveren in de Houtrustkerk voorgaan.

- Op zondag 3 februari om 12.00 uur is er lunchbios met de film Gandhi. Aanmelden via het prikbord of email.

Kosten: € 7,00 voor maaltijd en vertoning.

Informatie: ds. Karl van Klaveren, tel. 06-11041992.



De Houtrustkerkgemeente

gaat uit van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te 's-Gravenhage e.o. en is een wijkgemeente van bijzondere aard binnen het verband van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage.

Beeklaan 535, 2562 BE Den Haag – tel. 070-3457291

www.houtrustkerk.nl – houtrustkerk@gmail.com

IBAN NL44 INGB 0000101272 t.n.v. V.V.P. Den Haag

Programma voor het concert op 27 januari 2019 aanvang 12.00
Met medewerking van het Houtrustkoor, de cantorij van de Houtrustkerk en
Marieke Stoel, orgel

1. 'Voor alles wat gebeurt is er een tijd' (2003) Marieke Stoel
Tekst uit Prediker 3 (*1956)

'Voor alles wat gebeurt is er een uur, er is een tijd voor alles
wat er is onder de hemel.
Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om
te planten en een tijd om te rooien.
Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, een
tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen.
Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om
te rouwen en een tijd om te dansen.
Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen,
een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren.
Voor alles wat gebeurt is er een uur, er is een tijd voor alles
wat er is onder de hemel.'
2. Drie delen uit de reeks Variaties over 'Komt nu met zang van Marieke Stoel
zoete tonen' (2014)
3. 'Vrouw Wijsheid' (2012) Marieke Stoel
Tekst van Gonny Luijpers bij Spreuken 8, melodie Riet Carpay
(1988)

Met de sterren in haar ogen, glanzend als de oceaan, is ze op
de plek gaan staan waar de paden samenkomen, vrouwe
Wijsheid. Onbevangen als een kind roept ze schallend in de
wind.

Zij kent het begin der dingen. Van de allereerste tijd heeft ze al
de dans geleid. Ze is Gods vertrouweling, vrouwe Wijsheid.
Wat ze vraagt in stad en land brengt het leven in balans.

Eerlijkheid als goud gewogen, recht dat blinkt als silverwerk, en
de mens die waarheid zegt daarvan heeft ze luid gesproken,
vrouwe Wijsheid. Wij slaan nieuwe wegen in met de wijsheid
als vriendin.
4. Fantaisie en ut majeur, opus 16 Césár Franck
(1822-1890)
5. Dialogue sur les Grands Jeux Nicolas de Grigny
(1671-1703)

*Het eerstvolgende koffieconcert is zondag 10 maart aanvang 12.00 door
saxofoonkwartet TempoRarely*