

Januari 2017

### **Chronos en Kairos**

Tijd is een mysterieus ding. We zeggen: 'De tijd dringt', alsof ze ons een zetje wil geven. 'De tijd heelt alle wonden,' alsof het om een geneesmiddel gaat. 'De tijd zal het leren,' alsof we bij haar in de schoolbanken zitten. Mensen hebben blijkbaar de behoefte om het ongrijpbare voor te stellen als een persoon. Net als God. Ook vrijheid en recht worden door ons wel gepersonificeerd, meestal als vrouw. Denk aan Vrouwe Justitia en het indrukwekkende vrijheidsbeeld in New York. De tijd zien we liever als een man. 'Vadertje Tijd' wordt hij genoemd. De lineair voortschrijdende klokkentijd stellen we ons voor als een oude man met baard en een zeis. Het is een verwijzing naar de oude god *Chronos* (wat in het Grieks *tijd* betekent, denk aan chronologie), die zijn kinderen opat. Als diens tegenhanger kenden de Grieken *Kairos*, de god van het geschikte moment en de kwalitatieve tijdsbeleving. De Bijbel gebruikt voor tijd vooral het woord *kairos*. Tijd is daar geen oude man die achteromkijkt en alles verzwelgt. Tijd is iets waar je de tijd voor moet nemen. Kairos is gericht op de toekomst. Ze geeft ons kansen en stimuleert ons om te kiezen. Te veranderen ook. Want als iets heilzaam is aan tijd dan is het wel dat we ieder moment de kans krijgen om de dingen anders te doen. Hoe moeilijk dat ook kan zijn, de mogelijkheid is er. Kiezen is leven. Zonder keuzevrijheid zijn

### **Kerkdiensten**

**1 januari**

ds. K. van Klaveren

**8 januari \***

ds. Hasselbach

**15 januari**

Oecumenische dienst in de Noorderkerk met ds. C. Welschen en ds. R. Stiemer

**22 januari \***

ds. K. van Klaveren

**29 januari**

dhr. Baars

*De diensten beginnen tenzij anders aangegeven om 10.30 uur. In de met een \* gemerkte diensten verleent de cantorij haar medewerking.*

### **Meditatievespers**

Woensdag 4 en 18 januari om 16.45 uur

we geen mens. De tijd geeft ons kansen. Ook in het nieuwe jaar!

ds. Karl van Klaveren

### **Wat leerde ik in India?**

**Zondag 1 januari** is er een bijzondere dienst in de Houtrustkerk, niet alleen omdat we elkaar dan een gelukkig nieuwjaar wensen, maar ook omdat ds. Karl van Klaveren in deze dienst zal vertellen wat hij tijdens zijn studieverlof in India heeft geleerd. In zeven korte teksten (af-

gewisseld met liederen) laat hij weten hoe die reis zijn visie op geloof en religie heeft veranderd. De dienst begint zoals elke zondagse viering om 10.30 uur.

### **Gnostische kring**

**Vrijdag 13 januari** is er een bijeenkomst van de leeskring rond het boek 'Gnosis en gnosticisme' van Bram Moerland: om 10.30 uur bij mw. Wijnie Krabman, Hoge Prins Willemstraat 166. We lezen hoofdstuk 3.

### **De Wereldziel**

Maria Opgelder, die stage loopt in onze kerk, zal deze maand een workshop geven in twee van onze huisgemeenten. Haar workshop gaat over een roman van Frédéric Lenoir, 'De Wereldziel' (2013). **Woensdag 11 januari** om 14.15 uur is de eerste gelegenheid om deze workshop bij te wonen in de huisgemeente van de fam. Cordess, van Reesstraat 92, tel. 070-3853238, in dit geval tot ongeveer 17.30 uur. Deze bijeenkomst ging eerder op 23 november niet door. **Dinsdag 17 januari 13.30 uur** is er een tweede gelegenheid in de huisgemeente bij de familie Abbink, Groen van Prinstererlaan 101, tel. 3258591. Maria zou het mooi vinden als zo veel mogelijk deelnemers deze roman van Frédéric Lenoir hebben gelezen. Het boek is te leen in de openbare bibliotheek. Hans Abbink heeft er een uittreksel van gemaakt.

## Vrome Freule

**Donderdag 12 januari** kunt u terecht voor een gezellig en zinnig gesprek in café De Freule, Fahrenheitstraat 558. Aanvang: 20.00 uur.

## Before the Flood

**Woensdag 18 januari:** 'Before the Flood'. In november bekeken we de Tegenlicht-aflevering 'Advocaat van de aarde'. Ferry vertelde ons over zijn gesprekken bij Shell en daagde onze kerk uit om ark van Noach te worden. Hij stelde voor om een volgende keer te kijken naar 'Before the Flood' (2016), een bekroonde documentaire over klimaatverandering. Dat gaan we doen: op 18 januari. We kijken voor deze keer dus even geen Tegenlicht-aflevering. We beginnen om 18.00 uur met een maaltijd. Daarna volgt de documentaire. Rond 20.15 uur praten we na. Plaats van handeling: de bibliotheek van de Houtrustkerk. Graag opgeven i.v.m. de maaltijd via prikbord of telefonisch via 06-11041992.

## Hannah Arendt

**Zondag 22 januari** is er weer een lunchbios na de kerkdienst. Na lunch die begint om 12.30 uur wordt een gelijknamige speelfilm (2012) vertoond over Hannah Arendt, de Duits-Joodse filosoof, die een leerling was van Martin Heidegger. Zij vluchtte vanuit nazi-Duitsland naar Amerika waar ze werkte als journaliste. In 1961 gaat ze voor 'The New Yorker' als waarnemer naar het proces van Adolf Eichmann in Israël. Kosten zijn € 7,50 voor lunch en film. Aanmelden via email of op prikbord in de hal.

## Wijsgerige kring

**Donderdag 26 januari** is er een Wijsgerige kring o.l.v. dr. Arne Jonges. Het thema is: 'De openbare ruimte'. Jürgen Habermas schreef in de jaren zestig *Die Strukturwandlung der Öffentlich-*

*keit*. Het boek gaat over het ontstaan van de openbare (debat) ruimte. Het is onlangs in het Nederlands vertaald.



## Koffieconcert

**Zondag 29 januari**, om 12.00 zal pianist Erwin Rommert Weerstra een recital van een half uur geven in de Houtrustkerk. Toegang is vrij, collecte na afloop. Op het programma staan La Valse van Ravel, Rondo in D van Mozart en deel 11 uit de Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus van Olivier Messiaen.

## Bezoek aan een moskee

**Dinsdag 31 januari** gaan we in de reeks 'Islam door de ogen van moslims' op bezoek in de Mobarakmoskee aan de Oostduinlaan. We zijn daar te gast om 18.00 uur en gaan met elkaar in gesprek na een maaltijd die begint om 18.00 uur. Het thema is 'Wat gelooft een moslim?' We hopen met een aantal moslims uit deze oudste moskee van Nederland over deze persoonlijke vraag te kunnen spreken. U kunt zich opgeven via het prikbord in de de hal of telefonisch via 06-11041992.

## Overleden

Op dinsdag 13 december is mevrouw Bep Westerduin overleden. De uitvaart vond plaats op woensdag 21 december. Wij zullen haar gedenken op Voleindingszondag.

## Ledenlijsten

In het kantoor van de kerk liggen bijgewerkte ledenlijsten voor

wie daar belangstelling voor heeft.

## Voordeur

Een van onze trouwe vrienden merkte op dat de voordeur van de Houtrustkerk er wel erg verveloos uitziet. Daarom doneerde hij € 500 voor een opknapbeurt. Geweldig! Zodra het weer het toelaat gaat er een schilder aan het werk. Hartelijk dank aan de gulle gever!

## Vluchtelingen op straat

In februari stopt voor een aantal vluchtelingen de BBBB-opvang van de gemeente Den Haag. Als kerk willen we graag deze mensen helpen om een kamer te huren omdat Vluchtelingenwerk nog aan hun dossier werkt. Wie heeft iets beschikbaar of wil een maand huur doneren. Meer informatie bij: Dick Huizenga, tel. 3460116.



*De Houtrustkerkgemeente gaat uit van de Vereniging van Vrijzinnige Protestantenvan 's-Gravenhage e.o. en is een wijkgemeente van bijzondere aard binnen het verband van de Protestantse Gemeente in Den Haag.*

*Kerk en bureau: Beeklaan 535, 2562 BE Den Haag. 070-3457291  
Email: houtrustkerk@gmail.com  
Website: www.houtrustkerk.nl  
Postrekening: 101272*

*t.n.v. penningmeester Ver. Vrijz. Prot. te Den Haag.*

*Predikant:  
ds. Karl van Klaveren,  
tel. 06-11041992  
kvanklaveren@hotmail.com*

