

maart 2017

Voor de verandering

'Alles verandert, niets vergaat.'
Een citaat uit de *Metamorfosen* van de Latijnse dichter Ovidius. Metamorfosen fascineren. Niets is zo saai als voorspelbaarheid. Goed gedoseerde verandering houdt de gang erin. Maar te grote veranderingen kunnen angst inboezemen. Misschien verklaart dat de onvrede en de hang naar traditie in deze tijd. De veranderingen in onze samenleving gaan naar het gevoel van velen te snel. Sommigen vinden dat bedreigend en neigen tot nationalisme. Aan politiek en media (maar ook kerken) de taak om de mensen weer vertrouwen te geven, en geen paniek te zaaien zoals nu gebeurt. Er wordt soms gedaan alsof de vluchtelingenstroom, de EU en de robotica ons in het ongeluk zullen storten. Persoonlijk denk ik dat dat wel mee zal vallen. De overgang zal vast ingrijpend zijn, maar niet schokkender dan de veranderingen die we doormaakten in de jaren zestig toen provo's onze westerse waarden 'bedreigden'. Dat viel achteraf erg mee. Het 'nieuwe Nederland' dat daarna ontstond bleek in veel opzichten beter. Enig historisch besef lijkt dus op zijn plaats bij culturele transformaties. De geschiedenis filtert vaak de beste praktijken uit en laat de rest verloren gaan. Ook dat is evolutie. Een democratisch bestel kan daarbij helpen.

Bovengenoemd citaat van Ovidius schoot me overigens te binnen bij een heel andere gelegenheid: toen ik te gast was bij een viering van de Taizé-groep uit de oude Zorgvlietkerk. Sinds vorige maand organiseren zij

Kerkdiensten

5 maart

ds. Karl van Klaveren

12 maart **

ds. D. de Roest

19 maart *

ds. Karl van Klaveren

26 maart

ds. E. Bijlsma

*De diensten beginnen tenzij anders aangegeven om 10.30 uur. In de met een * gemerkte diensten verleent de cantorij haar medewerking en de met ** gemerkte diensten het Houtrustkerkkoor.*

Meditatievespers

Woensdag 1 en 15 maart om 16.45 uur

elke vrijdag hun 'Taizé-vesper' in de Houtrustkerk. De kerkruimte transformeert bij dit avondgebed in een zaal vol licht en iconen. Heel bijzonder, vooral als ze ook nog meerstemmig gaan zingen. Hetzelfde geldt voor het literair tijdschrift *Extaze*, dat tot voor kort haar nummers presenteerde in de Pulchri Studio, maar nu de Houtrustkerk heeft uitverkoren als presentatieplek (met dank aan onze kosteres Margriet Klijn). Ook bij dit evenement ondergaat de kerkzaal een fascinerende metamorfose. Zo was er de laatste keer een artistieke installatie van doeken waarop foto's werden geprojecteerd. Fascinerend om te zien hoe een herkenbare ruimte totaal kan

veranderen zonder haar 'harde' structuur op te geven. Misschien is dat wel een treffende demonstratie van die oude wijsheid van Ovidius: alles verandert, maar in wezen blijft alles hetzelfde.

ds. Karl van Klaveren

Aswoensdag

Woensdag 1 maart begint de veertigdagentijd. De eerste dag van deze vastentijd noemt men 'Aswoensdag'. Het Oecumenisch Beraad Duinoord nodigt ons uit ons daaraan deel te nemen. De viering begint om 19.30 uur in de Elandstraatkerk. De volgende woensdagen vanaf 8 maart is er een oecumenische 40-dagen-vesper in de Maranathakerk (Tweede Sweelinckstraat 156). Ook om 19.30 uur.

Leeskring Wiman

Woensdag 1 maart om 15.00 uur in de Houtrustkerk en vrijdag 3 maart om 20.00 uur in buurt-en-kerkhuis Bethel. We lezen van tevoren thuis de pagina's 42-71 van het boek *Mijn heldere afgrond* van Christian Wiman. U kunt nog goed aansluiten als u alsnog mee wilt doen.

Extaze

Donderdag 2 maart om 20.15 uur presenteert literair tijdschrift *Extaze* haar nieuwste nummer. Thema: 'Literatuur die het podium betreedt'. Op het prikbord hangt het programma. Entree: € 10 (contant te betalen). Reserveren via: redactie@extaze.nl.

Gnostische kring

Vrijdag 3 maart komt deze kring weer bijeen. Dit seizoen rond het boek *Gnosis en gnostiek* van

Bram Moerland. We lezen voor deze gelegenheid de pagina's 165-200. Dat is een staartje van hoofdstuk 4 dat we nog moeten bespreken En verder hoofdstuk 5 in zijn geheel. Locatie: Hoge Prins Willemstraat 166. Aanvang: 10.30 uur.

Zin in film: Disgrace

Vrijdag 3 maart om 19.30 uur in buurt-en-kerkhuis Bethel de film *Disgrace*. Een professor in het Zuid-Afrika van na de apartheid heeft een affaire met een studente, ontkent schuld en wordt ontslagen. Op de boerderij van zijn dochter waar hij zich terugtrekt, is hij getuige van een verkrachting, waardoor zijn zorgvuldig in stand gehouden morele kaartenhuis ineenstort.

Vrome Freule

Donderdag 9 maart bent u om 20.00 uur welkom in café De Freule, Fahrenheitstraat 558, voor een gezellige bijeenkomst rond een van cafétafels. Met vast ook een zinnig gesprek.

Koor in kerkdienst

Zondag 12 maart zal het Houtrustkoor in de kerkdienst 'Meine Augen sehen stets zu dem Herrn' van Telemann zingen.

Tegenlicht: Eurotopia

Woensdag 15 maart weer npraten over een aflevering van VPRO Tegenlicht. Dit keer over 'Eurotopia'. Deze aflevering gaat over een spectaculair plan om de EU vlot te trekken. Doeke Eisma is erbij om de discussie te verrijken met zijn lange ervaring als europarlementariër. We beginnen met de maaltijd om 18.00 uur, daarna volgt de vertoning. Kosten: € 5,00. Aanmelden via het prikbord of via een e-mail aan: houtrustkerk@gmail.com.

Huisgemeente

Woensdag 22 maart om 14.15 uur is er weer een bijeenkomst van huisgemeente Bezuidenhout bij fam. Cordess, Van Rees-

straat 92, tel. 070-3853238. Henk Frans zal aan de hand van de archieven met ons terugblikken op de geschiedenis van de Houtrustkerk.

Wijsgerige kring

Donderdag 23 maart om 20.00 uur. Ook hier komt Europa aan de orde. Enkele jaren geleden schreef de filosoof Jürgen Habermas daar een boekje over. In 1935 hield Husserl een lezing getiteld: 'Die Krisis der Europäischen Wissenschaften'. Dr. Arne Jonges vertelt er meer over.

Koffieconcert

Zondag 26 maart om 12.00 uur geeft Marieke Stoel een concert met muziek van Bach. De gekozen orgelwerken waarvan de melodieën bekend zijn uit zijn de Matthäus en de Johannes Passion, worden telkens voorafgegaan door één gezongen vers van de bewuste liederen door het Houtrustkoor. Wie dat leuk vindt mag als publiek die melodieën en twee meerstemmige Korallen meezingen. Wie liever tevoren wil oefenen: kom dan een of twee donderdagen tevoren naar de Houtrustkerk voor een repetitie van 10-11 uur op donderdag 9 en 16 maart.

Moskeebezoek

Dinsdag 28 maart om 18.00 uur bent u welkom in de moskee Noerol Islam, Scheeperstraat 188. In het kader van 'Islam door de ogen van moslims' gaan we in gesprek over de sharia, de jihad, de positie van de vrouw en andere zaken die te maken hebben met de islamitische wet. Opgave verplicht i.v.m. maaltijd: tel.nr 06-11041992, of via het prikbord in de hal.

Veertigdagenkalender

De VVP 40-dagenkalender biedt met verhalen, recepten en gedichten als voorbereiding op Pasen. Thema: 'Onder de pannen'. Samensteller ds. Joke van der Velden heeft het over onderdak vragen, bieden en creëren. De

kalender is vanaf zondag 26 februari na de dienst te verkrijgen voor € 4.

Theologiecursus

Heeft u vragen over de Bijbel, andere religies, de achtergrond van een bepaalde leer of de liturgie in de kerk? Dan zal de cursus "Theologische vorming voor geïnteresseerden" u zeker aanspreken. Op 11 maart is er in de Bethlehemkerk een voorlichtingsochtend van 10-13 uur. Er worden vier proeflessen gegeven en u kunt zich opgeven, of later tot 15 augustus bij mw. van Duijn: tel. 071-4073566.

Taizéviering

Elke vrijdag in de Houtrustkerk om 20.00 uur.

Overleden

Op 28 januari overleed mevrouw Mette Wilkens. We zullen haar missen. Op herdenkingszondag zal zij worden herdacht.



De Houtrustkerkgemeente gaat uit van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te 's-Gravenhage e.o. en is een wijkgemeente van bijzondere aard binnen het verband van de Protestantse Gemeente in Den Haag.

*Kerk en bureau: Beeklaan 535, 2562 BE Den Haag. 070-3457291
Email: houtrustkerk@gmail.com
Website: www.houtrustkerk.nl Giro: NL 44 INGB 0000 101272 t.n.v.
penningmeester Ver. Vrijz. Prot. te Den Haag.*

*Predikant:
ds Karl van Klaveren,
tel. 06-11041992
kvanklaveren@hotmail.com*

