

De tijd nemen

Het kostbaarste wat predikanten hebben is tijd, zei een collega eens tegen me. Hij vond dat mooie uitgebreide jaarprogramma van ons maar niks. Hij was vooral op straat te vinden. Hij gaf mensen aandacht die hij toevallig tegenkwam in de Schilderswijk. Het overkomt me niet dagelijks, maar vandaag ben ik jaloers op hem en geef hem zijn gelijk. Want soms kan 'het programma' dat je van je leven maakt, je leven zo gaan bepalen dat je het gevoel krijgt dat je wordt geleefd. Dat gevoel heb ik nu. Daarom moest ik aan die collega denken. Aandacht voor jezelf en voor anderen. Is dat niet de kern van Jeshua's wijsheid: Heb je naaste lief als jezelf? Misschien begint dat wel bij de tijd nemen. Voor dingen en voor mensen. Tijd en prioriteit. En misschien ook niet teveel tegelijk willen.

ds. Karl van Klaveren

Mijn heldere afgrond

Woensdagmiddag 3 mei in de Houtrustkerk om 15.00 uur en woensdagavond 3 mei om 20.00 uur in buurt-en-kerkhuis Bethel (ipv vrijdag 5 mei) is deze leeskring. We lezen pag. 114-160. De laatste bijeenkomst is op woensdag 31 mei resp. vrijdag 2 juni. Dan lezen we het boek uit.

VVP Zuid-Holland

Zaterdag 6 mei De algemene VVP Zuid-Holland houdt van 14 tot 16.30 uur haar ledenvergadering in de Houtrustkerk. Voor de pauze komen huishoudelijke onderwerpen aan de orde. Na de

Kerkdiensten

7 mei *

ds. Karl van Klaveren

14 mei

dhr. K. Kok

21 mei *

ds. Karl van Klaveren

28 mei

ds. A. P. van Ligten

*De diensten beginnen tenzij anders aangegeven om 10.30 uur. In de met een * gemerkte diensten verleent de cantorij haar medewerking.*

Meditatievespers

Woensdag 3 en 17 mei om 16.45 uur

pauze zal dhr. Bernard Verschuer, predikant Rotterdam Maaskant Open grenzen een lezing geven over 'Vrijzinnige identiteit in een stadse context'. De volledige agenda van deze vergadering staat op onze website.

Vrijzinnig bidden

Maandag 8 mei presenteert de VVP tijdens een studiedag over vrijzinnig bidden het boek 'Tussen vraag en antwoord. Vrijzinnig bidden in de praktijk'. Datum: 8 mei 2017. Tijd: 14.00 tot 17.00 uur. Locatie: Landelijk Dienstencentrum PKN in Utrecht. Kosten: € 10, € 15 inclusief boek 'Tussen vraag en antwoord'. Het volledige programma staat op onze website.

Israel en Palestina

Dinsdag 9 mei zal Margriet Quarles van Ufford, beleidssecretaris van de PGG, vertellen over haar verblijf als begeleider in Israël en Palestina en alles wat ze daar meemaakte. Margriet verwisselde drie maanden haar baan als beleidssecretaris bij de Haagse protestantse gemeente voor deze vrijwilligersfunctie. Ze is te gast in de huisgemeente Vogelwijk bij de fam. Abbink (Groen v. Prinstererlaan 101, tel. 3258591). Belangstellenden kunnen zich aanmelden.

Hedendaagse godzoekers

Woensdag 10 mei om 20.00 uur houdt prof. Rick Benjamins een lezing in de Houtrustkerk over 'Liberaal christendom'. Prof. Benjamins is de initiator en de belangrijkste auteur van het nieuwe boek 'Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken'. Het boek werd goed ontvangen. De auteurs presenteren een hedendaagse vorm van geloven. Ze nemen de christelijke traditie serieus en ontvouwen haar waarde voor deze tijd, zonder de hakken in het dogmatische zand te zetten of te lonken richting atheïsme. Gezocht wordt naar een doordachte beleving van het geloof en een daaraan verbonden manier van leven. De auteurs hopen dat hun liberale benadering aansluit bij de vragen van hedendaagse godzoekers, zoals die zowel binnen al buiten de kerk te vinden zijn. Rick Benjamins is bijzonder hoogleraar vanwege de VVP aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. Hij zal ingaan op

de hoofdlijnen van het boek: hoe wordt hierin van God gesproken, de persoon van Jezus geduid, de Bijbel gelezen en vormgegeven aan een christelijke levensstijl? Aansluitend is er ruimte voor vragen en discussie. Na de



lezing wordt er nagepraat onder het genot van een glas en een hapje. Kosten: € 7,50.

Vrome Freule

Donderdag 11 mei om 20.00 uur heeft u de mogelijkheid om in café De Freule aan de Fahrenheitstraat gezellige maar ook zinnige gesprekken te voeren bij een kop thee of een glas bier.

Japane animatiefilm

Vrijdag 12 mei vertonen we de film *Nausicaä of the Valley of the Wind* (Japan 1984, 107 min). Alom geprezen Japanse tekenfilm over een toekomstige wereld die is overwoekerd door een giftige jungle waar monsterlijke insecten de dienst uitmaken. Tot heil van de resterende mensheid schiet prinses Nausicaä te hulp. Haar liefde voor alle levende wezens maakt vechten een dilemma, maar haar naastenliefde blijkt uiteindelijk de sleutel tot wereldvrede. Om 19.30 uur in buurt-en-kerkhuis Bethel (Thomas Schwenckestraat 28).

Je wereldbeeld in beeld

Zaterdag 13 mei om 12.00 uur kunt u meedoen aan een foto-workshop. In deze workshop gaan we drie zaterdagen op pad met de camera om ons wereldbeeld uit te drukken in beelden. Op de eerste zaterdag gaan we naar een oerplek: het strand van Scheveningen. Daar proberen we iets te verbeelden uit onze jeugd: hoe keken we toen aan tegen de wereld? De deelne-

mers mogen fotograferen met een analoge of digitale camera, maar een smartphone mag ook. Het gaat in deze workshop niet om de techniek, maar om het concept en de compositie. Tijd en plaats: zaterdag 13 mei verzamelen om 12.00 uur vóór de pier van Scheveningen. We gaan eerst lunchen. Kosten van lunch voor eigen rekening. Informatie: ds. Karl van Klaveren, tel. 06-11041992. Liefst ook even aanmelden.

Tegenlicht: Zijderoute

Woensdag 17 mei om 18.00 uur bekijken we de VPRO Tegenlicht aflevering: 'De nieuwe Zijderoute'. Tot vandaag was de wereldgeschiedenis een eurocentrische onderneming. Volgens de Britse historicus Peter Frankopan, auteur van bestseller 'De Zijderoutes', heeft het Westen zich op die manier volledig vervreemd van de rest van de wereld. Het oude Europa is in verval en de economische voorspoed in Azië, Afrika en Zuid-Amerika gaat aan onze neus voorbij. We hebben geen vrienden meer oostelijk van Venetië. Het machtscentrum verschuift langs de lijnen van de nieuwe zijderoute van west naar oost. Hoe zullen wij ons aan die nieuwe wereldorde moeten aanpassen? Kosten € 5 voor maaltijd. Aanmelden via prikbord in de hal of op houtrustkerk@gmail.com.

Islam door moslimogen

Dinsdag 23 mei zouden we een moskee bezoeken. Dat kan niet doorgaan. We zouden graag op bezoek gaan bij de Alevieten, een groep humanistische moslims met een soefi-achtergrond. Die zijn verhinderd op die datum. We schuiven daarom ons laatste bezoek in het kader van 'Islam door de ogen van moslims' een maandje op. In de nieuwsbrief van juni worden datum, plaats en tijd gepubliceerd.

Kaarten maken

In het najaar hebben we twee middagen (kerst)kaarten maken in de planning staan. Wilt u meehelpen materialen verzamelen? We denken bijvoorbeeld aan dun karton, lege omhulsels van theezakjes, papier met mooie patronen erop, 3D-spullen, stickers en glitters. Vaak zijn ook oude spullen nog goed bruikbaar, zo kunnen tweedehands kaarten als basis dienen voor nieuwe en afbeeldingen uit tijdschriften zijn soms ook geschikt. Verder zouden we graag 3D-schaartjes en stiften lenen (graag apart verpakken met uw naam en telefoonnummer erbij). U kunt de spullen afgeven bij de kosteres. Alvast hartelijk dank,

Linda Klinkhamer

Nieuw lid

We mochten deze maand een nieuw lid inschrijven: de heer Anne Nobel. Hartelijk welkom in onze gemeente, Anne!



De Houtrustkerkgemeente gaat uit van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te 's-Gravenhage e.o. en is een wijkgemeente van bijzondere aard binnen het verband van de Protestantse Gemeente in Den Haag.

*Kerk en bureau: Beeklaan 535, 2562 BE Den Haag. 070-3457291
Email: houtrustkerk@gmail.com
Website: www.houtrustkerk.nl Giro: NL 44 INGB 0000 101272 t.n.v. penningmeester Ver. Vrijz. Prot. te Den Haag.*

*Predikant:
ds Karl van Klaveren,
tel. 06-11041992
kvanklaveren@hotmail.com*

