

Juni 2017

Elkaar vinden

Een mooie dag in april. In de Houtrustkerk luistert een zaaltje vol mensen naar een leraar uit India. Hij is geen goeroe, maar de directeur van een centrum voor dialoog en verzoening tussen de religies in Hyderabad, een miljoenenstad in Zuid-India. India is een land van vele religies. Al eeuwenlang. Net als bij ons gaat dat vaak goed, maar er zijn ook spanningen. Ik leerde deze dr. Packiam Samuel kennen toen ik in oktober met een groep predikanten in zijn studiecentrum was. Op deze dag in april was hij in Den Haag om met ons te spreken over zijn methoden. Hij maakt onderscheid tussen geloof en religie. 'Jezus, Boeddha en Mohammed kwamen geen nieuwe religie brengen, maar een nieuwe manier van geloven,' zegt hij. Mensen maken van geloof 'religie'. In religie proberen ze persoonlijke ervaring vast te leggen in regels, rituelen, structuren, geschriften en leerstellingen. Daardoor verstart de persoonlijke ervaring.

Ik vond dat een verhelderend inzicht. Je kunt het toepassen op allerlei gebieden, bedacht ik me toen ik later die avond naar huis fietste. Ik zag managers voor me die de bedrijfscultuur willen vastleggen in procedures. Ik moest denken aan zwevende kiezers, waar een paar maanden geleden heel paniekerig over werd gedaan, terwijl het toch vrij normaal is dat onze mening niet één op één past bij een partij. Zelfs problemen in de sport werden door Samuels onderscheid transparanter. Want voetbal is

Kerkdiensten

4 juni Pinksteren **

ds. Karl van Klaveren

11 juni *

ds. Janna Postma

18 juni * S&T

ds. Karl van Klaveren

25 juni

ds. Jareck Kuaccki

*De diensten beginnen om 10.30 uur.
In de met een * gemerkte diensten
verleent de cantorij haar medewerking
en de met ** gemerkte diensten
het Houtrustkerkkoor.*

een leuk spelletje dat ik als jongen met plezier speelde op pleintjes en veldjes. Maar als instituut kan (of kon) het spelers als Cruijff tot razernij brengen. Het onderscheid tussen persoonlijke ervaring (geloof, werk, politiek, sport) en de institutionele vorm (religie, bedrijfsmanagement, politieke partijen, sportclubs) kan helpen. Want op het eerste niveau vinden we elkaar vrij gemakkelijk, terwijl we op het tweede niveau al snel tegenover elkaar komen te staan – in religieuze conflicten, politieke spelletjes, hooliganisme, bobogedrag. In dat geval luidt Samuels advies: ga terug naar de ervaring. Herinner je wat het doel is van je club, religie, partij of bedrijf. Waar gaat het eigenlijk om? Want hoe belangrijk regels, vormen en structuren ook zijn, ze zijn geen doel op zich. Institu-

ten zijn middelen. Het doel zijn en blijven mensen. Dat lijkt me een mooie Pinkstergedachte.

ds Karl van Klaveren

Gastpredikant

Ik heet Jarek Kubacki en ben 46 jaar geleden geboren in Polen: in een gezin met een gecompliceerde etnische en levensbeschouwelijke achtergrond. Door mijn ingewikkelde wortels voel ik me in de eerste plaats Europeaan en tevens iemand die aan zeer uiteenlopende geestestromingen tegelijk verbonden is. In 1990 ging ik theologie studeren in Warschau, daarna in Kampen. Vervolgens deed ik mijn kerkelijke opleiding bij de Remonstranten in Leiden. Na een periode als AIO werd ik pastor van de Dominicusgemeente in Amsterdam en de Kritische Gemeente IJmond in Heemskerk. Op het moment werk ik als 'voorganger met bijzondere opdracht' vanuit de VVP in een verzorgingshuis in Zoetermeer en als predikant van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond.

Mijn heldere afgrond

Woensdag 31 mei om 15 uur in de Houtrustkerk en **vrijdag 2 juni** om 20 uur in buurt-enkerkhuis Bethel. We bespreken de laatste 2 hoofdstukken van dit boek van Christian Wiman.

Extaze

Donderdag 1 juni om 20 uur presenteert literair tijdschrift Extaze haar nieuwste nummer over 'Beeldende kunst'. Met o.a. een

lezing met beelden over de kunstenaar Hanne Darboven, muziek van duo Motabar-Roessler, inmiddels ook graag geziene gasten in het buitenland met roots in het Instituut voor Sonologie in Den Haag. Renée van Riessen kijkt als filosofe en dichter in beide disciplines 'terug en vooruit'. Els Kort over haar film 'De kunst is geen wedstrijd' i.s.m. de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Locatie: Houtrustkerk. Aanvang: 20.00 uur. Entree: 10,00 euro (alleen contant).

Liberaal christendom

Er blijkt genoeg belangstelling te zijn voor de zomerleeskring waarin we ons willen verdiepen in het boek 'Liberaal christendom'. We willen ons concentreren op de hoofdlijnen. We lezen vooral stukken van prof. Rick Benjamins, die we op de laatste avond in juli via een skype-gesprek aan tafel hopen te kunnen nodigen.

Donderdag 8 juni: "Liberale theologie in notendop". Wie op zoek is naar een overzicht van de 'moderne theologie' wordt in dit boek op zijn wenken bediend. Benjamins vat het geloofsdenken van theologen als Schleiermacher, Tillich en Bultmann, maar ook van filosofen als Kant, Hegel en Ricoeur treffend samen in enkele pagina's (p. 7-29). Om een beeld te krijgen van wat hermeneutiek is, lezen we ook hoofdstuk twee (p. 43-51).

Vrijdag 29 juni: "Nieuwe gedachten over God". Na de moderne theologie (tot 1970) ontstonden nieuwe stromingen: postmoderne, postliberale en constructieve theologie. Benjamins is goed op de hoogte en geeft een overzicht (p. 29-39). Ook het 'theologisch vertrekpunt' van de auteurs van Liberale theologie komt aan de orde (p. 225-230). Locatie: Houtrustkerk. Tijd: 20.00 uur. Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992.

Weg met de Bijbel

Vrijdag 9 juni is er een dag met lezingen, debat en workshops over de positie van de bijbel. Is het zaak zo snel mogelijk van de Bijbel af te komen? Of ligt juist in een terugkeer naar de bijbelse bronnen de kern voor de vernieuwing van onze kerken en een mogelijkheid voor een kritisch-constructieve bijdrage aan actuele maatschappelijke debatten? Remonstranten, doopsgezinden en VVP organiseren deze dag naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Weg met de Bijbel, gids voor vrijzinnig bijbel lezen voor iedereen die iets met de Bijbel heeft'. Datum: vrijdag 9 juni. Locatie: doopsgezinde Vermaning in Haarlem. Tijd: 10.30-16.00 uur. Kosten: € 25 (studenten € 15) incl. lunch en hapjes. Opgave is gewenst, bij Vera Kok, v.l.m.kok@vu.nl.

Lieddag

Zaterdag 10 juni van 10.00 tot 16.00 uur vindt weer de Lieddag plaats in buurt- en-kerkhuis Bethel. Met nieuwe liederen van o.a. Huub Oosterhuis en het Nieuw Liedfonds. Kosten € 15. Voor een lunchpakket moet men zelf zorgen. Aanmelden op: informatie@haagsedominicus.nl (o.v.v. Haagse lieddag).

Je wereldbeeld in beeld

Vanwege te weinig belangstelling bij de vorige bijeenkomst gaat deze activiteit niet door.

Open Huis

Woensdag 21 juni is er weer Open Huis in de Houtrustkerk. Deze keer over 'vakantieverhalen'. Breng iets van een herinnering mee die je doet denken aan een bijzondere reis die je maakte, alleen, of met familie/vrienden. Een interessant thema om over te praten. En wat is het leuk om 'even' meegenomen te worden in een rondreis over onze wereld! We beginnen weer om 14 uur. Iedereen van

harte welkom! Tot ziens, Liesbeth Kromhout.

Islam door moslimogen

Zondag 25 juni is de laatste bijeenkomst van 'De islam door de ogen van moslims'. We bezoeken de Alevieten, humanistisch georiënteerde moslims. Zij hebben ons uitgenodigd voor een maaltijd om 12.15 uur en een gesprek daarna om 13 uur. Plaats: Monstersedstraat 184. U kunt zich aanmelden bij ds. Karl van Klaveren (T: 0611041992 of E: kvanklaveren@hotmail.com), of via de lijst in de kerkhal.

Overleden

Begin mei overleed mw. Greet Eggink in de leeftijd van 98 jaar. Wij zullen haar op Herdenkingszondag gedenken.

Nieuw lid

We mogen weer een nieuw lid verwelkomen: dhr. Pieter Vos. Van harte welkom!



De Houtrustkerkgemeente gaat uit van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te 's-Gravenhage e.o. en is een wijkgemeente van bijzondere aard binnen het verband van de Protestantse Gemeente in Den Haag.

*Kerk en bureau: Beeklaan 535, 2562 BE Den Haag. 070-3457291
Email: houtrustkerk@gmail.com
Website: www.houtrustkerk.nl
Giro: NL 44 INGB 0000 101272
t.n.v. penningmeester Ver. Vrijz. Prot. te Den Haag.*

*Predikant:
ds Karl van Klaveren,
tel. 06-11041992
kvanklaveren@hotmail.com*

