

oktober 2017

Ontheemding

Een aantal mensen uit onze kerk zet zich met hart en ziel in voor een groep asielzoekers. Soms kennen ze deze vluchtelingen al van het Koekamp, waar ze in tenten protesteerden tegen het asielbeleid. Dat was in 2012, zo lees ik in het stukje van Krijn van der Plas, verderop in deze nieuwsbrief. Intussen is er veel gebeurd. De groep kraakte een kerk aan de Sportlaan en kreeg later opvang in de Zilverstraat. Sommigen ontvingen een status, anderen worstelen nog steeds met onzekerheid. Hoe zwaar is het om zo te moeten leven: tussen wal en schip, nergens thuis. In de Houtrustkerk vertonen we dit seizoen vier films over ontheemding. Er zijn meer mensen die met dat gevoel kampen. Zo blijkt uit recent onderzoek dat moslims in ons land meer gediscrimineerd worden dan elders in Europa. Ook baanlozen en boze burgers kunnen last hebben van gevoelens van ontheemding. In onze 'Lunchbios' besteden we aandacht aan dit maatschappelijk probleem.

Krijn vraagt ons in zijn stukje om zijn 'mannen' een gevoel van eigenwaarde te geven door hen bij ons thuis werk aan te bieden. Ik wil daar – in samenspraak met hem – nog een oproep aan toevoegen: om hun 'taalmaatje' te worden. Ik ken mensen uit onze kerk die in de Schilderswijk voorlezen bij kinderen waar thuis geen Nederlands wordt gesproken. Dat zijn initiatieven waarin de ontheemding heel concreet wordt doorbroken. Een joods gezegde luidt: 'Wie één mens

Kerkdiensten

1 oktober S&T

ds. Karl van Klaveren

8 oktober *

ds. Marjan Driessen

15 oktober

ds. Karl van Klaveren

22 oktober

ds. Margreet Eberwijn

29 oktober *

ds. Carola Dahmen

*De diensten beginnen tenzij anders aangegeven om 10.30 uur. In de met een * gemerkte diensten verleent de cantorij.*

Meditatievespers

Woensdag 4 en 18 oktober

redt, redt de hele wereld.' Laten we mens voor mens proberen om dichter bij elkaar te komen. Zodat onze mooie samenleving 'samen-leving' blijft. Grote stappen zijn mooi, maar ook kleine beetjes helpen. 'Als je kleine stappen neemt, struikel je niet zo gauw', merkte Angela Merkel op tegen een journalist die kritiek had op haar pragmatisch idealisme. Dat lijkt me een wijs woord waar we in de praktijk van alledag wat mee kunnen.

ds. Karl van Klaveren

Gastpredikant

De telefoon gaat. Of ik een keer wil voorgaan in de Houtrustkerk.

Nog nooit van de Houtrustkerk gehoord. Maar de mevrouw aan de andere kant van de lijn klinkt aardig. Ik zeg ja! Ik: Margreet Eberwijn-Verveld. Geboren in Rotterdam. Daar ook 'kind aan huis' bij de doopsgezinde gemeente. Na de H.B.S.+ 1 jaar Sociale Academie beland ik op de kweekschool. Met veel plezier in het onderwijs gewerkt. In 1991 start ik met de pastorale opleiding aan de Hogeschool Diemen. Ik loop stage in de Pauluskerk – Hans Visser als mijn grote leermeester – en kom in 1997 in de doopsgezinde gemeente Amsterdam te werk m.n. in het studentenpastoraat. Ik verdiep mij in bibliodrama en dans. In 2000 terug naar Rotterdam, waar onverhoeds de twee predikanten uitvallen. "Doe mij maar!" Ik leer en leer. In 2010 zwaai ik af. Geef met plezier nog steeds dansworkshops enz.

ds. Margreet Eberwijn

Liberaal christendom

Donderdag 5 oktober om 20.00 uur bijeenkomst rond het boek *Liberaal christendom*. Thema: 'Kun je vrijzinnig bidden?' We lezen hoofdstuk 11 van het boek en een stuk dat zal worden toegestuurd per e-mail. Wie zich nog aan wil sluiten kan zich aanmelden bij ds. Karl van Klaveren. Locatie van de leeskring: thuis bij Jette Bloemsma, Daal en Bergselaan 72. De straat is tot 20 oktober opgebroken, u kunt er dus niet parkeren. Er is een parkeerterrein in de buurt. Inlichtingen: tel 070-3230687.

Huisgemeente

Woensdag 11 oktober komt de huisgemeente Vogelwijk bijeen om 14.00 uur thuis bij de familie Abbink, Groen van Prinstererlaan 101. Het onderwerp is "Vriezenveen en de Rusluie". Vriezenveners hebben twee eeuwen lang contacten gehad met St. Petersburg.

Vrome freule

Donderdag 12 oktober om 20.00 uur bent u welkom in café De Freule, Fahrenheitstraat 558. Met een biertje of een kop koffie in de hand kunt u of kun jij daar een goed gesprek aanknopen over zinnige zaken of gewoon gezellig mensen ontmoeten.

Zin in film

Vrijdag 13 oktober wordt de film *As It Is In Heaven* (2004) vertoond. Een internationaal bekende dirigent keert terug naar zijn geboortedorp in Zweden en brengt daar heel wat teweeg. Op **vrijdag 27 oktober** wordt ter gelegenheid van de 500-jarige herdenking van de Reformatie op 31 oktober de film *Luther* (2003) vertoond. Beide films beginnen om 19.30 uur en zijn te zien in buurt-en-kerkhuis Bethel.

Lunchbios

Zondag 15 oktober vindt onze eerste lunchbios plaats. Dit seizoen films over ontheemding. Op 15 oktober vertonen we de Nederlandse speelfilm *Layla M.* (2016) over een vrouwelijke Syriëganger, die zich niet thuisvoelt in Nederland en naar het kalifaat vertrekt. Wat maakt dat jonge moslims die stap nemen? Aanmelding i.v.m. de lunch is gewenst. De kosten zijn 5,00 euro voor film en lunch.

ALV over toekomst

Zondag 22 oktober om 12.00 uur is er een algemene ledenvergadering. Op de ALV van zondag 18 juni j.l. werd het tussenrapport van de commissie toekomst gepresenteerd. Hierop

zijn diverse reacties binnengekomen die besproken kunnen worden. Het bestuur heeft enkele concrete voorstellen die ter tafel zullen komen. De leden zullen een uitnodiging voor deze vergadering ontvangen.

Open huis

Woensdag 25 oktober begint het Open Huis weer. We komen bijeen in de kerkzaal om 14.00 uur. Rituelen staan deze middag centraal. Hoe bepaalde rituelen vorm kregen in ons leven. Religieus getinte plechtigheden die gebruikt worden op belangrijke momenten. Wat kreeg een bijzondere plaats in jouw leven? En welke nieuwe zijn er ontstaan in de loop van je leven? Wat is de waarde ervan voor ieder persoonlijk? Verhalen of attributen zijn interessant: neem ze mee! Iedereen is welkom! Daarom 'Open Huis'. Informatie: Liesbeth Kromhout, tel. 06-1228 0676.

Existentialisten

Vrijdag 29 september, maar ook op **vrijdag 26 oktober** om 10.30 uur komt de leeskring bijeen die het boek *De existentialisten* van Bakewell behandelt. We lezen voor de bijeenkomst op 29 september hst. 2 en 3 (over Husserl en Heidegger). Voor de bijeenkomst op 26 oktober lezen we hst. 4 en 5 (over Sartre en De Beauvoir).

Klusjes gezocht

Van de mannen die in 2012 neerstreken op de Koekamp is nog een klein groepje over. Veel van hen hebben een plek gevonden in een AZC of een verblijfsvergunning gekregen. Sommigen zijn helaas van de radar verdwenen. Het groepje, waarvan de dossiers meer tijd vragen, heeft dankzij sommige kerken en particulieren nog steeds een woonplaats in Den Haag. Om hun gevoel van eigenwaarde te vergroten zouden zij graag allerlei klusjes willen doen om wat bij te

verdiene. Hebt u klusjes zoals verhuizingen, tuinonderhoud, schoonmaak, verstelwerk van kleding (er zit een goede kleermaker bij) of computerproblemen belt u dan gerust mijn nummer: 06-12531181. Met een hartelijke groet,

Krijn van der Plas

Luidklok

De steiger is weg, de toren gerepareerd, het zink vernieuwd. De klok is gerepareerd en heeft op 9 september ons nieuwe seizoen ingeluid. Henk Frans en Johan Klijn werden bij deze gelegenheid bedankt voor hun geweldige inzet bij de werkzaamheden.

Overleden

Op 26 juni is mevrouw Haaxman overleden en in stilte begraven. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar zullen wij haar gedenken.



De Houtrustkerk-gemeente gaat uit van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te 's-Gravenhage e.o. en is een wijk-gemeente van bijzondere aard binnen het verband van de Protestantse Gemeente in Den Haag.

Kerk en bureau: Beeklaan 535,
2562 BE Den Haag. 070-3457291
Email: houtrustkerk@gmail.com
Website: www.houtrustkerk.nl
Giro: NL 44 INGB 0000 101272
t.n.v. penningmeester Ver. Vrijz.
Prot. te Den Haag.

Predikant:
ds Karl van Klaveren,
tel. 06-11041992
kvanklaveren@hotmail.com

