



Mei 2018

Baby en badwater

'Het verleden is niet achter ons, zoals men denkt. De schaduw van wat was, ligt voor ons: wat dood is, bestaat nog en gaat voor ons uit.' Deze mooie woorden van Henry Bataille las ik op een rouwkaart. Ze zijn echter van toepassing op veel meer situaties. Ten diepste gaan ze over de toekomst. Wat we plannen moet geworteld zijn in het verleden. Ook dat zou je erin kunnen lezen. Elke dinsdag kijk ik naar de serie 'Onbehagen' van Bas Heijne (Human/VPRO), die gaat over ontworteling. Heijne wijst op gevaren die ontstaan als we onze wortels weggappen en toekomst niet meer baseren op ons verleden. Vooral de eerste aflevering is de moeite van het bekijken waard.

Kunnen we ook als kerk iets met de wijsheid van Bataille? Ik denk het wel. Vrijzinnig zijn is prachtig, omdat het zich niet richt 'op de letter, maar om de geest'. De valkuil van die houding is dat we met het badwater (de letter) ook de baby weggooien. De dichter Willem Barnard schreef dat we de Bijbel niet letterlijk moeten nemen, maar wel woordelijk. De Bijbel is literatuur en moet zo gelezen worden: met gevoel voor poëzie. In oude dogma's schuilt vaak diepe wijsheid. We noemen ze niet toevallig 'mythen'. De oude kerk kende het woord 'dogma' niet eens. Zij noemde de geloofswaarheden 'symbolen'. Dat is een treffende typering, want bij een geloofswaarheid zijn verleden en toekomst onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat lijkt me zinnig

Kerkdiensten

6 mei

ds. Karl van Klaveren

13 mei

ds. Karl van Klaveren

20 mei Pinksteren *

dhr. Alex van Heusden

27 mei *

ds. Arne Jonges

De diensten beginnen om 10.30 uur.

*In de met een * gemerkte diensten verteent de cantorij haar medewerking.*

Meditatievespers

Woensdag 2 en 16 mei om 16.45 uur

om in gedachte te houden. Als we van geloofswaarheden historische waarheden maken doen we tekort aan hun diepte. Ze willen ons immers in beweging zetten. Geloof wil mensen tot leven wekken, want: 'Het verleden ligt niet achter ons, maar voor ons.'

ds. Karl van Klaveren

Gastpredikant

Mijn naam is Alex van Heusden. Ik ben geboren en getogen in Den Haag, maar heb in mijn jeugd jaren nooit de Houtrustkerk bezocht. Niet zo vreemd omdat ik uit een katholiek nest kom. Inmiddels woon ik alweer vele tientallen jaren in Amsterdam. Ik ben werkzaam voor Ekklesia

Amsterdam en het daaraan verbonden Leerhuis als bijbelwetenschapper en judaicus. Daarnaast heb ik mij grondig verdiept in de geschiedenis van het vroege christendom en in de gezamenlijke geschiedenis van Joden, christenen en moslims. Met Huub Oosterhuis werk ik aan de vertaling van de 'vijf boeken van Mozes'.

Heilige onrust

Woensdag 2 mei om 15.00 uur is er in de Houtrustkerk weer een middagbijeenkomst van de leeskring over het gelijknamige boek van Frits de Lange. We lezen thuis hoofdstuk 5: 'De tijd van religie is voorbij'. De avondgroep komt voor deze ene keer op dezelfde dag bijeen, ook op woensdag 2 mei dus, om 20 uur (i.v.m. de 4 mei-herdenking) in buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28. Even wat meer informatie over Frits de Lange. Hij is hoogleraar ethiek aan de Groningse PThU en ook buitengewoon hoogleraar systematische theologie aan de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika). In maart hield hij de Tweede Vrijzinnige Lezing in de Geertekerk in Utrecht. Die ging in op de vraag hoe we een nieuw begin maken met het geloof in Jezus zonder opnieuw een religie van hem te maken. Frits de Lange liet zich voor dit boeiende vertoog inspireren door Dietrich Bonhoeffer en Albert Schweitzer. De tekst van de lezing is te vinden op een nieuwe website van de VVP: www.devrijzinnigelezing.nl.

Vrome Freule

Donderdag 10 mei is er weer een cafékring met als gastheren ds. Axel Wicke van wijkgemeente Den Haag West en ds. Karl van Klaveren van de Houtrustkerk. Voor wie onbekend is met deze kring: we zitten meestal achterin aan een lange tafel en praten daar over van alles en nog wat. Het eerste drankje is gratis. Bent u nog niet eerder geweest? Dan bent u extra welkom! Adres: café De Freule in Fahrenheitstraat 558. Tijd: vanaf 20.00 uur.

Zin in film

Vrijdag 11 mei vertonen we de Nederlandse speelfilm *Simon*. Deze met vier gouden kalveren bekroonde film van Eddy Terstal gaat over de vrijheden van de Nederlandse maatschappij. Een stoere hashdealer en rokkenjager leert toevallig een schuchtere homoseksueel kennen. De twee raken bevriend met elkaar, een vriendschap die tot de dood zal reiken. Tijd: inloop om 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur. Plaats: buurt- en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28.

Lunchbios

Zondag 13 mei om 12.30 uur vertonen we de tragi-komische feelgoodmovie *A man called Ove*. Deze Zweedse film gaat over een boze blanke man die zijn buurt ziet veranderen en ook nog eens ontslagen wordt. Maar dan krijgt hij nieuwe burens. Deze film bepaalt ons net als vorige films uit de lunchbios (*Layla M. en I, Daniel Blake*) bij de vraag: wat beweegt mensen als zij zich ontheemd voelen? De kosten zijn 5,00 euro voor lunch en film. Opgeven via e-mail, de lijst in de hal van de kerk of bij ds. Karl van Klaveren, tel. 06-11041992.

Koffieconcert

Zondag 27 mei is er om 12.30 uur een koffieconcert van Beth & Flo, twee pianistes die het liefst concerten geven met iets méér.

Claudette Verhulst en Elsbet Remijn zijn in 2014 afgestudeerd in de master klassiek piano aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Als pianoduo Beth & Flo maken zij een klassiek recital tot iets vrolijks en verrassends! Verhalen vertellen, flirten met het publiek en ondertussen muziek laten horen – dat is wat Beth & Flo het liefste doen. Zij treden op in theaters en concertzalen, maar net zo lief juist op plekken waar klassieke muziek nooit klinkt! En nu dus ook in de Houtrustkerk.

Ledenvergadering

Zondag 3 juni is er na de kerkdienst een Algemene Ledenvergadering (ALV). De leden van onze plaatselijke vereniging ontvangen een uitnodiging met een agenda. Er zal onder andere worden gesproken over de eindrapportage van de Commissie Toekomst.

Nieuwe diaken

Wij prijzen ons gelukkig dat we sinds het begin van dit seizoen een diaconaal team hebben. Dit team is een uitvloeisel van de discussie over de toekomst van onze kerk en wil meer aandacht geven aan de band tussen kerk en wereld. In deze groep was dhr. Theo Hoogakker tot nu toe de enige diaken. Op zondag 3 juni zal echter ook mw. Liesbeth Kromhout in deze functie worden bevestigd. In dit geval heel letterlijk een bevestiging, want Liesbeth is reeds actief als coördinator van het diaconaal team. Wij zijn blij met haar enthousiasme en bereidheid om nu ook diaken te worden.

Politiek debat

Op 18 maart was er in onze kerk een forumdebat over uitgedroefde vluchtelingen met plaatselijke politici. Dit door het diaconaal team georganiseerde evenement is in beeld gebracht door Wijnand Krabman, die re-

portages maakt voor een lokaal televisiekanaal. De reportage is in een uitgebreidere versie te zien via op YouTube. Het adres: <https://youtu.be/iJGaKXPaMMk>

Diaconie expositie

Ter gelegenheid van de tentoonstelling '500 jaar Diaconie. Vijf eeuwen armenzorg in Den Haag' heeft de Protestantse Gemeente van Den Haag een prachtig boek uitgegeven. Dit boek, dat geschreven werd door de historicus dr. Jurjen Vis, staat boordevol afbeeldingen en interessante gegevens over 5 eeuwen diaconaal werk in onze stad. Het ligt in de kerk en is te koop voor 35,00 euro bij onze penningmeester. Bekijk ook de expositie eens op uw gemak!



De Houtrustkerk-gemeente gaat uit van de Vereniging van Vrijzinnige Protestantse te 's-Gravenhage e.o. en is een wijk-gemeente van bijzondere aard binnen het verband van de Protestantse Gemeente in Den Haag.

Kerk en bureau: Beeklaan 535,
2562 BE Den Haag. 070-3457291
Email: houtrustkerk@gmail.com
Website: www.houtrustkerk.nl
Giro: NL 44 INGB 0000 101272
t.n.v. penningmeester Ver. Vrijz.
Prot. te Den Haag.

Predikant:
ds. Karl van Klaveren,
tel. 06-11041992
kvanklaveren@hotmail.com

