

Keti Koti

In steeds meer steden van ons land wordt op 1 juli de afschaffing van de slavernij herdacht. Deze dag wordt in Suriname al veel langer gevierd en *Keti Koti* genoemd. Mijn Surinaams-hindoestaanse vrouw vertelt me wat het betekent: 'het verbreken van kettingen'. Als ze in Suriname op school een vriendschap verbraken noemden ze dat 'koti'. Het einde van de slavernij was betrekkelijk. Het werk van de slaven werd overgenomen door contractarbeiders uit India. Ze werden zo slecht behandeld dat de Engelsen op een gegeven moment weigerden om hindoes uit India te contracteren voor de Hollanders. Die ellende is gelukkig voorbij. Het is goed dat we dat gedenken en vieren. Want elke natie kent een 'Auschwitz' dat niet vergeten mag worden. In ons land is dat de slavernij. Zeggen dat het te lang geleden is lijkt me geen argument. Want gedenken, zo leert de joodse traditie ons, is wezenlijk voor de humaniteit. Het zorgt ervoor dat je niet in dezelfde fouten verval. Want zoals de onderdrukking zwarte slaven in 'mildere' vorm doorging in de behandeling van arbeiders uit India, zo zijn er ook nu allerlei 'mildere' vormen van slavernij in onze wereld in en in ons land. Daar wil het gedenken ons bewust van maken. Dat lijkt me de essentie van de joods-christelijke traditie. Alle ethiek in de Bijbel wordt gefundeerd met: 'Gedenk dat jullie slaven zijn geweest in Egypte'. Zo bezien is Keti Koti meer dan welke herdenking ook de moeite waard

Kerkdiensten

1 juli Ds. Karl van Klaveren

8 juli Ds. Janna Postma

15 juli * Ds. Carola Dahmen

22 juli Ds. Tina Geels

29 juli Ds. Jeroen Bellwinkel

5 aug. Ds. Klaas Douwes

12 aug. Ds. Marcel Kemp

19 aug. Ds. Esther Bijlsma

26 aug. 10 uur. Provinciale dag in Naaldwijk

*De diensten beginnen tenzij anders aangegeven om 10.30 uur. In de met een * gemerkte diensten verleent de cantorij haar medewerking en de met ** gemerkte diensten het Houtrustkerkkoor.*

om gevierd te worden in onze joods-christelijke samenleving.

ds. Karl van Klaveren

Gastpredikant

Op zondag 5 augustus gaat ds. Klaas Douwes voor. Hij stelt zich voor: "Dag allemaal! Omdat ik dit jaar voor het eerst zal voorgaan in de Houtrustkerk, zal ik mij even kort voorstellen. Mijn naam is Klaas Douwes, ik woon in Amsterdam en sinds drie jaar ben ik voorganger van de Vrijzinnige Regentessekerk in Apeldoorn. Daarnaast doe ik onderzoek naar de geschiedenis van het vrijzinnige jeugdwerk. Met een bescheiden en open houding sta ik in het geloof, maar tegelijk ben ik vastberaden om

juli-augustus 2018

van de wereld een iets liefdevollere plek te maken. Ik kijk ernaar uit voor te gaan in Den Haag en hoop op een mooi samenzijn. Met hartelijke groet, Klaas Douwes"

Provinciale dag VVP ZH

Zondag 26 augustus is er een provinciale dag van de VVP Zuid-Holland in Naaldwijk. Het programma ziet er ongeveer als volgt uit: om 10.00 uur is er een dienst in de Oude Kerk te Naaldwijk, geleid door ds. Niek Smit en ds. Carla Schoonenberg-Lems. In de middag is er een keuzemogelijkheid voor wat betreft het programma: A. Bezoek aan uitspanning / kwekerij "De Druiventuin" te Monster; B. Bezoek aan de Maasvlakte (per boot). Het definitieve programma komt in de hal van de kerk te liggen en op de website te staan

Nieuwe voorzitter

"Dank voor het vertrouwen dat u in mij stelt". Dat zei ik op de Algemene Ledenvergadering van 3 juni. Niet iedereen kon daar aanwezig zijn. Daarom wil ik via deze nieuwsbrief u allen dank zeggen voor het vertrouwen dat u in mij stelt. Ik zal mijn taak als voorzitter zo goed mogelijk proberen te vervullen. Daar vraag ik uw steun bij. Besturen is niet altijd makkelijk. Beslissingen worden genomen, soms pakken ze goed uit, soms overzien we als bestuur de gevolgen niet ten volle. Dan is het goed om met elkaar in gesprek te gaan, elkaar de ruimte te geven, elkaar blijven horen en waarderen in wie of wat we zijn. Op die manier

maken we samen deze prachtige gemeente tot een hechte groep mensen, waar ieder zijn/haar geloof kan vormgeven. Dat wens ik u/ons toe.

Joke Hoogakker

Bunkerwandeling

Zaterdag 7 juli organiseert de Houtrustkerk haar vrijzinnige zomerontmoeting. Vanaf 10.30 uur is er inloop met koffie en thee, hopelijk in de tuin. Om 11.00 uur zal Robert van Venetië, stadsgids van het Gilde Den Haag, een presentatie geven over de meidagen van 1940 en over de aanleg van de Atlantikwall in Den Haag. Vervolgens wandelen we van de Houtrustkerk naar de Machinebunker nabij de theeschenkerij in het Westbroekpark. De wandeling voert u langs plekken in Den Haag waar de littekens van deze aanleg nog altijd zichtbaar zijn. Voor degenen die de wandeling van iets meer dan een half uur niet kunnen maken is er vervoer naar de Machinebunker waar we worden rondgeleid. Na afloop kan wie dat wil wat eten of drinken in het theehuis.

Vrijzinnige zomer

Zoals ieder jaar hebben de vrijzinnige groeperingen in groot Den Haag een aantal leuke en interessante activiteiten gepland om de rustige (saaie??) zomer te verlevendigen. Een korte samenvatting vindt u hieronder. Op de home pagina van onze website en in de hal van de kerk kunt u het uitgebreide programma vinden. Er is echter één correctie, die niet in alle gedrukte folders is verwerkt: de middag 'Jezus, een mensenleven' is niet op woensdag 15 augustus maar op donderdag 16 augustus.

Donderdag 5 juli, 16.30 uur 'Vliegt de tijd? Een zomerse vogelvlucht'. Lezing over gesprekken met Einstein, Bergson en Proust over het begrip 'tijd'. Remonstrantse kerk, L.v. Meerdervoort 955

Zaterdag 7 juli om 11.00 uur in de Houtrustkerk:

Lezing over Den Haag in oorlogstijd, de Houtrustkerk en de Atkantikwall. Met daarna een bunkerwandeling. Zie elders in deze brief.

Donderdag 12 juli om 18 uur in de Doopsgezinde kerk, Paleisstr. 8:

'Een avond met Leonard Cohen', dichter en zanger. Een concert en documentaire uit 2005. Voorafgaand een potluckmaaltijd, waarbij iedereen iets te eten meeneemt.

Donderdag 19 juli om 20.00 uur in de Remonstrantse kerk, Laan van Meerdervoort 955:

'Verborgten geloof', over de Zweedse dichter en Nobelprijswinnaar Tomas Tranströmer.

Dinsdag 31 juli 11.00 uur: Zomerpicknick in Clingendael van Ekklesia. Verzamelen ingang voorbij het ANWB gebouw

Donderdag 16 augustus, 15.00 uur in NPB Wassenaar, Lange Kerkdam 46:

'Jezus, een mensenleven', over het boek dat Cees den Heyer schreef over hoe het beeld van Jezus zich in de loop van 2000 jaar heeft ontwikkeld.

Dinsdag 21 augustus 20.00 uur in de Doopsgezinde kerk, Paleisstraat 8:

'Laten we een klooster bouwen!' Hoe enkele enthousiastelingen een Karolingisch klooster van rond het jaar 800 trachtten na te bouwen met de oude materialen en technieken.

Donderdag 23 augustus 10.30 uur in het Quakerhuis, Stadhouderslaan 8:

'Ontmoeting in de stilte'. Een documentaire over Bieke Vandekerckhove die als door een wonder genas van de dodelijke ziekte ALS en de rol die stilte daarbij speelde. I.v.m. de kleine kamer s.v.p. aanmelden 070-3600621.

Donderdag 30 Augustus 20.00 uur in Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119 Voorburg:

'Joodse leerverhalen uit het Chassidisme' met zang en klezmer muziek. Ook worden er enkele dia's van werk van de kunstenaar Werkman vertoond.

Nieuwe leden

Er hebben zich twee nieuwe leden aangemeld die voor ons eigenlijk niet nieuw zijn, we kennen ze allang. Het zijn dhr. en mw. Van der Harst – van Stein Callenfells. Van harte welkom als lid van de Houtrustkerk!

Bereikbaarheid kerk

Van 2 juli tot 9 september zal de Segbroeklaan opgebroken zijn dus de kerk is dan moeilijker te bereiken. Vanaf de Laan van Meerdervoort is er geen probleem.



De Houtrustkerkgemeente gaat uit van de Vereniging van Vrijzinnige Protestantenvan 's-Gravenhage e.o. en is een wijkgemeente van bijzondere aard binnen het verband van de Protestantse Gemeente in Den Haag.

*Kerk en bureau: Beeklaan 535, 2562 BE Den Haag. 070-3457291
Email: houtrustkerk@gmail.com Website: www.houtrustkerk.nl Giro: NL 44 INGB 0000 101272 t.n.v. penningmeester Ver. Vrijz. Prot. te Den Haag.*

*Predikant:
ds Karl van Klaveren,
tel. 06-11041992
kvanklaveren@hotmail.com*

