

oktober 2018

### **Vergeeten martelaar**

Ik was nog maar een broekie toen ik in 1981 aankwam op de Theologische Universiteit van Kampen. Ik stemde op een partij die later opging in GroenLinks, maar om nu te zeggen dat ik politiek bewust was. Nee, niet echt. Ik zag Jezus als een revolutionair, maar meer in het spoor van Gandhi en Martin Luther King dan van Marx. Het was aanvankelijk dan ook wel even schrikken toen bleek dat Marx bij de studenten in Kampen populairder was dan Jezus. De politieke bevrijdingstheologie bloeide in de IJsselstad, mede door de aanwezigheid van veel ANC-studenten uit Zuid-Afrika die in Kampen promoveerden.

Deze bewogen studiejaren kwamen weer boven toen ik in de afgelopen week las over Koos Koster, die in 1982 met zijn IKON-team werd doodgeschoten in El Salvador. Ze werden het slachtoffer van doodseskaders die in 1980 bisschop Romero al hadden vermoord, die kort daarvoor nog door Koster was geïnterviewd. Koos Koster had theologie gestudeerd in Kampen en was er een aanjager geweest van de radicale sfeer onder studenten. Het maakte dan ook grote indruk toen hij werd vermoord. Ook nu weer, nu in alle kranten staat dat het brein achter de moord door *Zembla* is achterhaald en zich schuilhoudt in de VS,

### **Kerkdiensten**

**7 oktober** (B&D)

ds. Karl van Klaveren

**14 oktober \***

ds. Alex van Ligten

**21 oktober**

ds. Arie Jan van der Bom

**28 oktober \***

ds. Engeliën Hulsman

*De diensten beginnen tenzij anders aangegeven om 10.30 uur. In de met een \* gemerkte diensten verleent de cantorij haar medewerking.*

### **Meditatievesper**

Woensdag 3 en 17 oktober  
om 16.45 uur

voel ik bijna fysiek de huivering van toen. De betrokkenheid van de Amerikaanse regering onder Reagan blijkt nooit goed uitgezocht en het is te hopen dat dat nu wel gebeurt. Want deze moord is veel te snel vergeten. Ook in ons land.

Koos Koster was een martelaar zoals Oscar Romero. Hij koos voor zijn verzet niet de kerkelijke weg, maar wilde midden in de wereld staan. Dat was kenmerkend voor studenten uit Kampen van die tijd. Koster was een 'priester-journalist' die bewust partij koos voor het onderdrukte

Salvadoraanse volk. Net als Marx geloofde hij niet in objectieve journalistiek. Berichtgeving vond altijd plaats 'vanuit een belang'. Dat dat zo is, is ons allen pas veel later duidelijk geworden toen Joris Luyendijk aantoonde dat de westerse berichtgeving over het Midden-Oosten net zo gekleurd is als die van Al Jazeera. Zelf ben ik geen 'partijganger'. Ik blijf geloven in een zekere objectiviteit, maar ik heb wel grote bewondering voor de solidaire stellingname van Koos Koster. Want hoe gekleurd zijn werk ook was, Koster gaf zijn berichtgeving de kleur van de hoop en betaalde daarvoor met zijn leven. En dat dwingt respect af.

ds. Karl van Klaveren

### **Gastpredikant**

Mijn naam is Arie Jan van der Bom. Ik ben een eeuwige student die op latere leeftijd dominee is geworden. In de jaren 80 en 90 heb ik theologie en filosofie gestudeerd in Amsterdam. In 2017 heb ik mijn predikantsmaster aan de PThU behaald. Sinds september 2018 ben ik dominee van de PG Schagen. Mijn echtgenote, Kristin Anderson, is Amerikaanse. Met haar heb ik een zoon, Ezra, 11 jaar oud. Ik heb mij in het verleden verdiept in de filosofen Hegel en Kierkegaard. En in de psycholoog Rosenberg. Ik denk graag na over de bijzondere

rol van de godsdienstige gemeenschap in onze samenleving en over de wijzen waarop wij geweldloos kunnen communiceren met de godsdienstige ander.

### Open Huis

**Woensdag 3 oktober** om 14.00 uur. Veel mensen hebben de afgelopen tijd bijzondere dingen beleefd en vertellen er graag over. We beginnen met een terugblik naar de afgelopen zomer. Heb je een goede, leuke herinnering: eventueel met bijpassend attriboot. En verder: met welke thema's gaan we ons bezig houden dit nieuwe seizoen? Iedereen is welkom!

Joke, Hans en Liesbeth

### Film over Bonhoeffer

**Zondag 7 oktober** om 12.00 uur hervatten we de lunchbios. Ooit verschenen de gevangenisbrieven van Bonhoeffer onder de titel 'Verzet en overgave'. In die woorden treffen vertrouwen in God en opstand tegen onrecht elkaar. In de lunchbios van dit seizoen willen we films over dit thema laten zien. De eerste is een speelfilm over het leven van Bonhoeffer, *Agent of Grace* (2000). Kosten € 7,00 voor film en lunch. Aanmelden via prikbord of email [houtrustkerk@gmail.com](mailto:houtrustkerk@gmail.com).

### Demain/Tomorrow

**Vrijdag 12 oktober** om 20.00 uur. Samen met wijkgemeente Den Haag West organiseert de Houtrustkerk ook dit seizoen weer films in Buurt-en-kerkhuis Bethel (Thomas Schwenkestraat 28/30). Op het programma voor vrijdag 12 oktober staat: *Demain / Tomorrow* (Frankrijk 2015).

Actrice Mélanie Laurent vroeg zich na de geboorte van haar eerste kind af: 'In wat voor wereld leven onze kinderen over 40 jaar?' Met haar vriend Cyril Dion ging zij op onderzoek uit. De film laat zien dat kleine initiatieven grote gevolgen kunnen hebben. De film is met behulp van crowdfunding gerealiseerd en succesvol uitgebracht in België en Frankrijk. De hoge bezoekersaantallen en vele burgerinitiatieven laten zien dat veel mensen bezig zijn met een nieuwe bewuste levenswijze.

### Huub Oosterhuis

**Woensdag 17 oktober** om 20.00 uur is de tweede avond van de leeskring over het boek 'Allen voor allen' waarin de politieke theologie van Huub Oosterhuis in de vorm van fragmenten uit preken, toespraken en essays is samengevat door Kees Kok. Ds. Gerrit de Groot zal deze op deze tweede avond een inleiding houden over het thema; 'Wat heet God?' U wordt gevraagd tevoren pag. 17-60 te lezen, dat is het hoofdstuk over God als geheel.

### Ontmoeting in café

**Donderdag 18 oktober** vanaf 20.00 uur is iedereen die daar belangstelling voor heeft weer welkom in café De Freule, Fahrenheitstraat 558, om een open gesprek te voeren over zinnige onderwerpen. Het is een open kring voor alle leeftijden!

### Soefisme

De leeskring in oktober over *Gestalten van de Perzische mystiek* is in verband met verlof van ds. Karl van Klaveren verplaatst van vrijdag 26 ok-

tober naar een nog met de groep af te spreken datum. We lezen voor deze ochtend van tevoren de hoofdstukken over Hafiz en Al-Djami (pag. 101-120).

### Verlof predikant

Onze predikant is van 8 tot 11 en van 20 tot 28 oktober met verlof. Waarnemers in pastorale noodgevallen zijn ds. Arne Jonges en mw. Liesbeth Kromhout. Belt u even met mw Jette Bloemsma (tel. 070-3230687) voor contact met een van hen.

### Overleden

Op 29 augustus j.l. is na een lang ziekbed Bea Hoogbruin overleden. In een druk bezochte dienst in de Houtrustkerk namen we afscheid van haar. Op voleindingszondag zullen wij haar gedenken.



*De Houtrustkerkgemeente gaat uit van de Vereniging van Vrijzinnige Protestantenvan te 's-Gravenhage e.o. en is een wijkgemeente van bijzondere aard binnen de Protestantse Gemeente in Den Haag.*

*Kerk en bureau: Beeklaan 535, 2562 BE Den Haag. 070-3457291  
Email: [houtrustkerk@gmail.com](mailto:houtrustkerk@gmail.com)  
Website: [www.houtrustkerk.nl](http://www.houtrustkerk.nl) Giro: NL 44 INGB 0000 101272 t.n.v. penningmeester Ver. Vrijz. Prot. te Den Haag.*

*Predikant:  
ds Karl van Klaveren,  
tel. 06-11041992  
[kvanklaveren@hotmail.com](mailto:kvanklaveren@hotmail.com)*



