

December 2018

Kerkasiel en Kerst

Rond de eeuwwisseling werkte ik als nachtportier in een hotel in Amsterdam. Een topjob waarbij ik veel kon lezen, wat vertaalde en stapels gedichten schreef. Een sober doch ontspannen bestaan. Net als bij de herberg uit het kerstverhaal werd er in dat hotel geregeld aangeklopt door nachtelijke bezoekers. Geen Jozef en Maria met kind, maar zo af en toe toch bekende namen. Zo stond er ooit midden in de nacht een bejaarde en verwarde Ramses Shaffy bij me op de stoep. Het verzorgingshuis waar hij verbleef was al dicht. Hij had urenlang over straat gezworven. Hij zag er verkleumd en verloren uit. Blijkbaar had hij niemand om bij aan te bellen. Ik moest vechten tegen de tranen toen ik mijn held, de charismatische Ramses, daar zo eenzaam en hulpeloos zag staan. Ik gaf de oude man wat te drinken en de sleutel van een kamer.

Dat beeld, die herinnering, drong zich aan me op toen ik in de afgelopen week 's nachts op pad was om in Bethel de doorlopende kerkdienst bij te wonen. Dag en nacht komen daar mensen naartoe om een Armeens gezin te steunen dat dreigt te worden uitgezet door een kromme pardonregeling voor kinderen. Er is 24 uur per dag een kerkdienst om te voorkomen dat ze worden opgepakt. Katwijk – of all places – begon er mee, Den Haag nam het over. Het is mooi om mee te kunnen doen aan zo'n unieke vorm van solidariteit. Ik voelde op mijn fietsje even aan de lijve de nachtelijke kou die vluchtelingen verduren

Kerkdiensten

2 december * 1^e Advent

ds. Wout Huizing

9 december 2^e Advent B&D

ds. Karl van Klaveren

16 december 3^e Advent

ds. Jarek Kubacki

23 december 4^e Advent

dhr. Willem van der Meiden

24 december ** 22.00 uur

Kerstdag

ds. Karl van Klaveren

25 december * 10.30 uur

Eerste Kerstdag

ds. Heleen Joziase

30 december

ds. Erik Cossee

*De diensten beginnen tenzij anders aangegeven om 10.30 uur. In de met een * gemerkte diensten verleent de cantorij haar medewerking en de met ** gemerkte diensten het Houtrustkerkkoor.*

Meditatievespers

Woensdag 5 december om 16.45 uur. Op woensdag 19 december is er *geen* meditatievesper.

in kampen overal ter wereld. Nee, we kunnen er ons geen voorstelling van maken hoe het is om zo te moeten leven. We zijn zo verwend in onze warme bedjes. En toch klagen we voortdurend over de burens, ons

land of de politiek. Onbehagen heeft ons in de greep volgens de kranten. We beseffen nauwelijks hoe goed we het hebben in ons deel van de wereld. Ja, misschien zouden we met kerst de gelegenheid moeten gebruiken om een weekje te ruilen met een dakloze of een asielzoeker. Dat zou de sfeer van het kerstverhaal waarschijnlijk meer benaderen dan ons gezellig genieten bij overdadige spijzen. Het kerkasiel geeft u en mij in elk geval de kans om ons een klein beetje in te leven in de hachelijke situatie van anderen. Klop gerust aan bij Bethel. Het is een gastvrij huis. Ze doen altijd open – dag en nacht.

Ik wens u hoe dan ook een gezegende Kerst toe!

ds Karl van Klaveren

Kerstdienst

Na de viering in de kerstdag is er zoals altijd een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Iedereen is welkom. Neem gerust vrienden of familie mee of zomaar iemand die je ontmoet op straat!

Muziek met de Kerst

Marieke Stoel zal met Kerst een gloednieuwe orgelcompositie spelen, 'Weihnacht'. Deze compositie is door Zwitser P. Theo Flury aan Marieke opgedragen! Dat wordt een première! 'Weihnacht' is een sterk polyfone, melodieuze compositie in post-moderne stijl. Het stuk is gebaseerd op drie bekende kerstliederen: 'Vom Himmel hoch da komm ich her', 'Es ist ein Ros'entsprungen'

en 'Les anges dans nos campagnes', ofwel 'Eer zij God in onze dagen'. De componist had speciaal ons Klaisorgel in gedachten voor dit stuk. Naast een keuze uit hun kerstrepertoire zullen koor en cantorij ook meezingen in 'Weinacht'.

Nog meer muziek

Op donderdagochtend **13 december** treedt het Houtrustkoor op met een kerstprogramma in De Herbergier in Zoetermeer. Het adres: Zegwaartseweg 66a.

Tentoonstelling

Sinds enkele weken hangen in de kerkzaal schilderijen van Cor Kromhout. Even wennen na al die rustige horizonnen, maar ze oogsten veel bewondering. Op **zaterdag 1 december** van 14 tot 17 uur vindt de officiële opening plaats.

Huub Oosterhuis

Woensdag 12 december om 20.00 uur is de een na laatste bijeenkomst rond het boek 'Alles voor allen'. Deze leeskring bespreekt de theologie van Huub Oosterhuis. De deelnemers wordt gevraagd om thuis de pagina's 112-140 en 161-186 te lezen. Het thema van de avond is: 'De Geest en de ekklesia'.

Thomasevangelie

Dinsdag 18 december zal ds. Karl van Klaveren in de ochtend een voordracht houden over het Thomasevangelie, dat in 1945 werd hervonden in het Egyptisch woestijnzand nabij Nag Hamadi. Naast de inhoud van dit belangwekkende geschrift zal zijn lezing ingaan op de verhouding ervan tot de ons bekende canonieke evangeliën. Deze lezing met lunch vindt plaats in de Kloosterkerk en begint om 10.30 uur. Voor aanmelding wordt u gevraagd om te corresponderen met Gillis Mol via e-mailadres: gillismol@hotmail.com.

Gemeentemiddag

Dinsdag 18 december om 14.00 uur Komen de heren W. de Jong en N. Smit bij ons in de kerk. Samen vormen zij de visitatiecommissie die zich intensief bezig heeft gehouden met de problemen in onze gemeente. Zij zullen verslag uitbrengen van hun bevindingen. De gemeenteleden ontvangen een uitnodiging voor deze middag.

Vrome Freule

Donderdag 20 september kunt u vanaf 20.00 uur aanschuiven bij de speciale gesprekstafel in café De Freule, Fahrenheitstraat 558, voor zinnige of gewoon gezellige gesprekken met mensen uit buurt en kerk. We organiseren deze kring samen met ds. Axel Wicke van de wijkgemeente Den Haag West.

Terugblik vrijzinnigheid

In 2005 schreef de heer A. Molier ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te 's-Gravenhage en omstreken een boekje met als titel 'Terugblik op een eeuw vrijzinnigheid'. Het bevat een schat aan gegevens over grote en kleine gebeurtenissen in onze kring. Aangezien er geen exemplaren meer voorradig zijn wordt er gedacht aan een heruitgave als daar belangstelling voor is. Kosten € 10,00. U kunt intekenen via de mail of op de lijst in de hal van de kerk.

Amnesty kaarten

In december zullen er weer groetenkaarten van Amnesty in de kerk liggen om te versturen naar mensen die omwille van hun geweten gevangen zitten. De kaarten zijn al gefrankeerd en geadresseerd en worden per vier stuks verkocht voor € 5,00. In een begeleidende brief vindt u informatie over de geadresseerde en zijn of haar situatie.

Vakanties voor ouderen

De eerste gids van de ouderen-vakanties voor 2019 is al binnen en ligt ter inzage op de leestafel.

Adventgroet

Op zondag 16 december zullen in de hal kerstgroeten klaar staan om rondgebracht te worden naar onze leden die niet (meer) naar de kerkdiensten kunnen komen. Graag uw hulp bij het rondbrengen. De mensen die deze groeten ontvangen stellen het altijd bijzonder op prijs. Laten we hen niet vergeten.

Steun voorgangers

Verschillende voorgangers uit onze kerkgemeenschap gaan voor bij het kerkasiel. Zij zoeken mensen die als bezoeker met hen mee willen gaan. Voor meer informatie en aanmelding: tel. 06 1104 1992.



De Houtrustkerkgemeente gaat uit van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te 's-Gravenhage e.o. en is een wijkgemeente van bijzondere aard binnen het verband van de Protestantse Gemeente in Den Haag.

*Kerk en bureau: Beeklaan 535, 2562 BE Den Haag. 070-3457291
Email: houtrustkerk@gmail.com
Website: www.houtrustkerk.nl Giro: NL 44 INGB 0000 101272 t.n.v.
penningmeester Ver. Vrijz. Prot. te Den Haag.*

*Predikant:
ds Karl van Klaveren,
tel. 06-11041992
kvanklaveren@hotmail.com*

