

oktober 2019

Vlinders in de chaos

In veel culturen wordt de natuur gezien als een leerboek. Bekend is de Chinese wijsheid die zegt dat we moeten zijn als water. Van water kun je veel leren. Het is zacht en hard tegelijk. Wie 's morgens onder de douche staat en zich laat verwennen door de warme waterstralen, heeft niet het idee dat water in staat is om een steen uit te hollen. En toch is dat de kracht van druppels water. Bij genoeg geduld is het ook de kracht van onze eigen inspanningen. Net als een druppelende kraan die een steen wasbekken uitholt, doen ook onze voetstappen de stenen trappen slijten. Misschien heeft u in de vakantie zo'n stenen trap beklommen, van een hoge toren. We gaan helemaal naar boven om het uitzicht te bewonderen, maar het wonder dat zich onder onze voeten voltrekt is minstens even groot. Je kunt je ergeren aan die uitgeholde treden waar nauwelijks op te lopen valt. Maar je kunt ook besluiten je erover te verwonderen en ze voor je te zien. Al die mensen die dezelfde trap beklommen. Misschien al wel in de Middeleeuwen, toen die stenen trappen nog vlak leken. Maar ook toen al begon het proces van uitholling, vrijwel onzichtbaar. Zo voegen ook onze daden iets toe. Ze hebben zin. Alles wat we doen maakt verschil. Het is zelfs wetenschappelijk erkend: een paar vleugelslagen van een vlinder aan deze kant van de wereld kunnen een storm doen ontstaan aan de andere kant van de planeet. Men noemt dat het vlindereffect. Het is een onderdeel van de chaostheorie. Een misleidende naam,

Kerkdiensten

6 oktober

ds. Karl van Klaveren

13 oktober *

ds. Wout Huizing

20 oktober

ds. Karl van Klaveren

27 oktober *

ds. Carola Dahmen

*De diensten beginnen tenzij anders aangegeven om 10.30 uur. In de met een * gemerkte diensten verleent de cantorij haar medewerking.*

Meditatievespers

Woensdag 2 en 16 oktober om 16.45 uur

want de chaostheorie leert niet dat het leven een chaos is, maar dat er achter alles een verborgen causaliteit ligt. Dat is wat de natuur ons leert: dat het leven meer orde kent dan we denken en dat ons menselijk handelen minder zinloos is dan het lijkt.

ds. Karl van Klaveren

De Ter Lindens thuis

In het kerkasiel in Bethel maakten we er al een begin mee, maar we willen het project graag vervolgen: het lezen van bijbelverhalen aan de hand van twee meestertellers, de broers Carrel en Nico ter Linden. Beide theologen schreven een hervertelling van de Bijbel voor volwassenen, gelovig en ongelovig. In overleg met Wilna Cordess van de huisgemeente Bezuidenhout en Mariahoeve is besloten om in haar huis een experiment

te wagen met het vervolg van deze formule. Het boek van Carrel was al wel getipt door een van u om in dit seizoen samen te lezen. Dat gaan we dus proberen. We lezen eerst het bijbelverhaal en laten dat op ons inwerken. Zo nu en dan verdelen we de rollen die in het verhaal voorkomen en lezen het als groep voor. Na onze bezinning gaan we in gesprek en lezen tot slot de uitleg van beide broers, waar we dan ook weer op mogen reageren. De gesprekken worden geleid door ds. Karl van Klaveren. Doet u mee? Er zijn nog vier plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan bij Wilna Cordess, tel. 070-3853238. De eerste bijeenkomst vindt plaats op **woensdag 2 oktober** om 14.15 uur op de Van Reesstraat 92. Voel u welkom en doe mee!

Voorstelling Francesco

Stek Den Haag bestaat 15 jaar! Om deze heuglijke mijlpaal te vieren biedt de Protestantse Diaconie Den Haag de medewerkers, vrijwilligers en alle betrokkenen die Stek een warm hart toedragen een prachtige theatervoorstelling over Franciscus van Assisi aan: "Francesco, het verhaal over een middeleeuwer". In de Grote Kerk op **donderdag 10 oktober** om 20.00 uur. Graag aanmelden vóór 1 oktober via: www.stekdenhaag.nl/jubileum

Zin in film

Vrijdag 11 oktober vertonen we de speelfilm *The Usual Suspects* van regisseur Bryan Singer (VS 1995, 106 min). Oplichter Verbal Kint wordt door de politie verhoord over een bloedbad op een schip. Kint vertelt over een duis-

tere crimineel op wiens bevel hij op de boot was. Maar niet alles is zoals het lijkt. Om 20.00 uur in buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenkestraat 28-30.

Leeskring Alain Verheij

Woensdag 16 oktober komt de leeskring rond *God en ik: Wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de Bijbel* (2018) van de theoloog Alain Verheij voor de tweede keer bijeen. Deelnemers wordt gevraagd om thuis de pag. 57-104 te lezen. In de leeskring willen we daarover met elkaar in gesprek gaan. We beginnen om 20 uur.

Vrome Freule

Donderdag 17 oktober om 20.00 uur bent u welkom in café De Freule, Fahrenheitstraat 558. Het eerste drankje is gratis, evenals de mooie gesprekken die we daar met elkaar hebben.

Lunchbios

Zondag 20 oktober om 12.00 uur vertonen we de speelfilm *Amazing Grace* (2006) over William Wilberforce, die in de 18e eeuw een drijvende kracht was achter de afschaffing van de slavernij. Aanvang lunch om 12.00 uur, aanvang van de filmvertoning rond 13.00 uur. Kosten: € 7,00 voor maaltijd en vertoning. Aanmelden via prikbord in de hal of door middel van e-mail: houtrustkerk@gmail.com.

Edy Korthals Altes

In de oktober-nieuwsbrief zou teruggekomen worden op de bijeenkomst van 5/9 van de initiatiefgroep actie voor vrede n.a.v. de inspirerende aanzet van de heer Edy Korthals Altes om in beweging te komen tegen de hervatting van de kernwapenwedloop in de bijeenkomst van 2/8. Juist op die dag zegden de VS het wapenbeheersingsverdrag op. Op 5/9 zijn doel en opzet van de groep besproken en ook welke concrete afspraken kunnen worden gemaakt over de wijze waarop het sneeuwbalet-

fect in beweging kan worden gezet van bewustmaking tot protestactie: "Het is beter geld te besteden aan het redden van de aarde dan aan wapens om haar te vernietigen!" Geopperd is dat gebruikgemaakt kan worden van vele publicitaire mogelijkheden, zoals mediacampagnes, eigen – kerkelijke – netwerken en al bestaande organisaties die al met het vredesproces bezig zijn. Daarbij zal het verband tussen klimaat- en wapenbeheersing zeker een rol gaan spelen. De aanwezigen hebben toen een conceptbrief besproken van de hand van Ansel van Royen (remonstranten), die vervolgens is toegezonden aan de individuele deelnemers uit het vrijzinnig be- raad, waaronder remonstranten, doopsgezinden, quakers, vrijzinnigen, humanisten, en allen die zich verdere hebben opgegeven om met dit belangwekkende onderwerp aan de slag te gaan. Die brief zal als leidraad kunnen worden gebruikt in de volgende bijeenkomst van de initiatiefgroep op 17/10 om 14.00 uur in de Houtrustkerk. De heer Kort-hals Altes heeft al aangegeven daarbij aanwezig te willen zijn. Van harte aanbevolen te komen! In de volgende nieuwsbrief hoort u het vervolg.

Takenlijst

De takenlijst waarover u al eerder bent geïnformeerd zal tot 15 oktober op het prikbord in de de kerk hangen. Het bestuur hoopt op uw medewerking. Elke steun, hoe klein ook is welkom.

Provinciale dag terugblik

Op zondag 25 september hebben wij een heel plezierige provinciale dag van de VVP Zuid Holland beleefd met als thema 'kwetsbaarheid'. Dat thema is vanaf de ochtenddienst de hele dag door een rol blijven spelen. We werden opgeroepen om ons open te stellen, als het ware 'onze jas open te doen' voor de ander. Ook letterlijk, want velen hebben zonder jas genoten van

de rondleidingen, van de goede open gesprekken, de interessante lezing over de Atlantikwall en van al het lekkers in onze mooie zonovergoten tuin.

Addendum en rectificatie

Op pagina 25 van het jaarprogramma staat vermeld dat de Provinciale Dag van de VVP Zuid-Holland in 2020 op zondag 30 augustus zal zijn. Dat moet 23 augustus zijn, want deze dag is altijd op de vierde zondag van de maand augustus. En onze secretaris, Robert van Venetië, heeft naast het e-mailadres dat is vermeld op pagina 23 ook een persoonlijk e-mailadres. Dat is: vanvenetie1961@outlook.com.

Overleden

Op 5 september is mw. Anneke Kuipers overleden op de leeftijd van 96 jaar. Op 87-jarige leeftijd overleed mw. Beetsma-de Pater. Beiden zullen worden herdacht op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.



De Houtrustkerkgemeente gaat uit van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te 's-Gravenhage e.o. en is een wijkgemeente van bijzondere aard binnen het verband van de Protestantse Gemeente in Den Haag.

*Kerk en bureau: Beeklaan 535, 2562 BE Den Haag. 070-3457291
Email: houtrustkerk@gmail.com
Website: www.houtrustkerk.nl Giro: NL 44 INGB 0000 101272 t.n.v.
penningmeester Ver. Vrijz. Prot. te Den Haag.*

*Predikant: ds Karl van Klaveren,
tel. 06-11041992
kvanklaveren@hotmail.com.*

Berichten voor nieuwsbrief aanleveren vóór de 10^e van de maand via j.a.teijken@gmail.com, tel. 06-1156 8741.