

Januari 2019

Een cultuur op zoek

De kerstnachtdienst trok dit keer opvallend veel bezoekers: bijna 120 mensen. Ook in andere kerken lijken er met kerst elk jaar meer mensen te komen. Zou het een teken van de tijd zijn? Een signaal dat er een nieuwe wind waait? Er is al jarenlang behoefte aan meer zinsverband in onze cultuur, al was het maar in de vorm van een buurtfeest. Jarenlang zochten we samenhang in 'Sport, Voetbal en Oranje', de bekende opvolger van 'God, Nederland en Oranje'. Zelfs uitvaarten van BN-ers met een verbindende rol (zoals Fortuyn en Hazes) namen liturgische proporties aan. Nu lijkt ook de kerk weer mee te tellen als we de hoge opkomst met kerst mogen geloven. New Age vervulde in het zinaanbod al jarenlang een functie. Dat aanbod was cruciaal omdat reeds Jezus mensen leerde om hun naaste lief te hebben *als zichzelf*. Daar was te weinig aandacht voor. Toch lijken we te gaan beseffen dat de weg naar binnen *alleen* niet genoeg is. Er is een spiritualiteit nodig die ook midden in de wereld wil staan, een gemeenschap die zout voor de aarde wil zijn en licht voor kleine moedeloze mensen. Dat we als kerk aan die hoge roeping mogen beantwoorden in het nieuwe jaar. Dat zou een droom zijn.

ds. Karl van Klaveren

Bevestiging ouderling

Zondag 6 januari zal mw. Ties van Venetië worden bevestigd in het ambt van ouderling. We zijn

Kerkdiensten

6 januari

ds. Karl van Klaveren

13 januari *

ds. Marijke Kwant

20 februari (S&T)

Oecumenische dienst in de Maranathakerk

27 januari */**

ds. Marjan Driessen

*De diensten beginnen tenzij anders aangegeven om 10.30 uur. In de met een * gemerkte diensten verleent de cantorij haar medewerking en de met ** gemerkte diensten het Houtrustkerkkoor.*

Meditatievespers

Woensdag 2 en 16 januari om 16.45 uur

erg blij dat zij deze taak op zich wil nemen.

Oecumenische dienst

Zondag 20 januari om 10.30 uur is er een oecumenische dienst in de Maranathakerk (2e Sweelinckstraat 156). Deze diensten worden georganiseerd door het Oecumenisch Beraad Duinoord, waaraan ook de Houtrustkerk deelneemt. De voorgangers zijn ds. Christine Welschen (EBG) en ds. Martine Nijveld (Den Haag West, waartoe naast de Maranathakerk ook de Bergkerk behoort). De oecumenische kerkdienst staat in januari altijd in het teken van de

Week van Gebed voor de Eenheid onder Christenen. We vieren dan ook samen het avondmaal in deze dienst.

Jubileum Marieke Stoel

Zondag 27 januari zal de Houtrustkerkgemeente op feestelijke wijze aandacht besteden aan het feit dat Marieke Stoel veertig jaar organist en dirigent is van de Houtrustkerk. In de dienst, aanvang 10.30 uur zullen koor en cantorij van de Houtrustkerk meewerken. Na een koffiepauze volgt uiterlijk 12.00 uur een kort officieel gedeelte, Hierna zal Marieke Stoel enkele orgelwerken spelen in afwisseling met het koor en de cantorij die ieder een compositie van haar hand zullen laten horen. Einde 12.30 uur. Iedereen is van harte welkom! Marieke Stoel componeerde gedurende haar loopbaan meer dan driehonderd liedbewerkingen, volledige composities en melodieën voor de Houtrustkerk. Zij gaf tegen de honderd concerten in deze kerk en organiseerde een veelvoud daarvan voor andere musici.

Kerkasiel belicht

Woensdag 16 januari willen we in het kader van onze gesprekskring *Tegenlicht belicht* samen kijken naar 'Tussen wet en geweten', een televisieprogramma dat met kerst werd uitgezonden door de EO. In deze documentaire komen voor- en tegenstanders van het kerkasiel aan het woord. Er is veel animo voor de strijd voor een rechtvaardig kinderpardon: 600 predikanten uit het hele land gingen al voor

in een kerkdienst, die het gezin Tamrazyan beschermt tegen uitzetting. Maar er zijn ook predikanten die om allerlei redenen niet meedoen. Na afloop willen we met elkaar in gesprek gaan over dit thema. Om 18.00 uur is er een maaltijd, om 18.45 uur kijken we samen naar het programma. Om 19.30 uur volgt het gesprek, waarbij ds. Axel Wicke aanwezig zal zijn, die een van de initiatiefnemers was van het kerkasiel in Bethel en ook in de tv-reportage wordt geïnterviewd. De kosten voor deze avond zijn: € 7,00 incl. maaltijd. Opgeven via email, lijst in hal van de kerk of bij ds. Karl van Klaveren, tel. 06-11041992.

De Vrome Freule

Donderdag 17 januari om 20.00 uur is er in café De Freule weer alle gelegenheid om bij te praten op een gezellige, maar ook zinvolle manier. Het adres van het café is: Fahrenheitstraat 558. Mensen van alle leeftijden zijn welkom! Het eerste drankje is gratis.

Wat weet je eigenlijk over de islam?

Zaterdag 19 januari om 15.00 uur is er een lezing van Kamel Essabane over de islam. Deze religie is veelbesproken, maar weinigen kennen haar van binnenuit. Net zomin als over het christendom bestaan er over de islam eenduidige opvattingen. En wat weten we eigenlijk zelf van de islam? Tijd misschien voor een kleine introductie door een deskundige. Kamel Essabane weet ons in een prettig relativerende stijl de grondbeginselen van de islam duidelijk te maken. Kamel is docent islam op de lerarenopleiding aan de Thomas More Hogeschool in Vlaanderen. Daarnaast schrijft hij boekrecensies voor nieuw-wij.nl en is verbonden aan het Fahm Instituut als docent islamitische filosofie en aan Su-Shi

Intrafaith Dialogue, platform voor dialoog tussen soennieten en sjiïeten. Na de lezing wordt er een glaasje wijn of frisdrank geschonken en is er gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Entree: € 7,00.

De politieke theologie van Huub Oosterhuis

Woensdag 23 januari om 20.00 uur is de laatste bijeenkomst van de leeskring rond het boek *Alles voor allen* over de politieke theologie van Huub Oosterhuis. Volgens Oosterhuis moet theologie de goden (lees: de machten) van haar tijd onderscheiden en een keuze maken voor de God van het leven. We lezen thuis de pagina's 179-217, waarin het zal gaan over 'De nieuwe wereld'. De teksten zijn van de hand van Huub Oosterhuis en verzameld door Kees Kok, coördinator van projecten bij De Nieuwe Liefde.

Joodse mystiek

Vrijdag 25 januari om 10.30 uur begint er een nieuwe leeskring met als thema 'Joodse mystiek'. Daartoe behoren o.a. chassidisme en kabbala. Vooral het laatste komt in deze leeskring aan de orde. We lezen een boek van Jehuda Berg, *De kracht van kabbala*, en daarnaast teksten van Sjef Laenen en Gershom Sholem, kenners van de joodse mystiek. Het boek van Jehuda Berg is uitverkocht en tweedehands erg duur. Daarom gebruiken we een syllabus waarin ook dit boek is opgenomen. Deze syllabus is voor 15 euro te verkrijgen bij ds. Karl van Klaveren, tel. 06-11041992. De plaats van samenkomst is thuis bij Wijnie Krabman, Hoge Prins Willemstraat 166. Mochten er te veel aanmeldingen zijn, dan zal er een tweede kring worden gevormd die pas in februari begint.

Cursus De Zinnen

Zaterdag 26 januari geeft prof. André Cloots een lezing over de

vraag 'Wat heeft de moderniteit met de godsdienst gedaan?' Dit college vormt het begin van een 8-delige cursus die De Zinnen organiseert over 'Geloven in de (post)moderne samenleving'. De ondertitel: 'Met het mysterie mag je nooit klaar zijn'. Zeer de moeite waard, zo lijkt het: docenten zijn o.a. prof. Laurens ten Kate en prof. Erik Borgman, Meer informatie in de hal en op de website van onze kerk. Locatie: de Christus Triumfatorkerk. Kosten: € 30,00 euro per bijeenkomst.

Nieuw lid

We mogen een nieuw lid verwelkomen, mw. Vrolijk-Verheij. Zij woont nog niet zo lang in de buurt van de Houtrustkerk. We heten haar hartelijk welkom in de buurt en in ons midden!



De Houtrustkerkgemeente gaat uit van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te 's-Gravenhage e.o. en is een wijkgemeente van bijzondere aard binnen het verband van de Protestantse Gemeente in Den Haag.

*Kerk en bureau: Beeklaan 535, 2562 BE Den Haag. 070-3457291
Email: houtrustkerk@gmail.com
Website: www.houtrustkerk.nl Giro: NL 44 INGB 0000 101272 t.n.v. penningmeester Ver. Vrijz. Prot. te Den Haag.*

*Predikant:
ds Karl van Klaveren,
tel. 06-11041992
kvanklaveren@hotmail.com*

