

Mens, erger je je? En dan?

Een leuk spel voor groepen vanaf drie personen om te ervaren hoe conflicten van alle tijden zijn en creativiteit vereisen om stappen te maken. Het gaat hierbij niet om het spel, maar om het (samen) uitvoeren van de opdrachten. Omdat er te weinig ruimte is in het blad kunt u de opdrachten verkrijgen via www.vrijzinnig.nl of het landelijk bureau van de VVP (030-8801497).

Het spel wordt gespeeld als 'Mens erger je niet', maar met extra's:

- De opdrachtkaarten worden, met de achterkant boven, op een stapel op de velden van het overeenkomstige logo gelegd.
- Komt een speler (groepje spelers) met een pion op een opdrachtveld, dan pakt hij een opdracht van de overeenkomstige stapel (boek, conflict of inspiratie) en leest deze voor. Alle spelers beantwoorden de opdracht samen. Op deze velden mogen wél meerdere pionnen tegelijk staan.
- Het spel is afgelopen als de afgesproken tijd om is.
- De kaarten met het 'conflict'-symbool worden vóór aanvang van het spel door de spelers zelf gemaakt. Zij beschrijven kort een conflictsituatie uit hun eigen omgeving. Aan de andere spelers de vraag: wat zouden volgende stappen kunnen zijn voor de verschillende conflictgenoten?



Hieronder enkele voorbeelden van opdrachtkaarten.

Bron: Hand. 6: 1-7

Er is een conflict in de gemeente over de verdeling van de ondersteuning. De apostelen laten de gemeente enkele wijze mannen kiezen om de verdeling ter hand te nemen.

Wat vinden jullie van:

- Het standpunt van de Griekstaligen?
- De oplossing van de apostelen?

Beschrijf kort een conflictsituatie uit je eigen omgeving.

Voorbeeld:

Je hebt al tijden – tot grote tevredenheid – een hulp, en bij de koffie zegt ze ineens: ‘al die Turken en Marokkanen die deugen niet, weg ermee!’

Wat doe je....?

Wat vinden jullie van de volgende uitspraak?

De betekenis van ons leven ligt in het verschil dat we maken in de levens van anderen.

(Nelson Mandela)

